

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΑΓΑ ή ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ 1680

Στα 1860 έγινε η στάση του Μεχμέτ Αγά ή Μπογιατζόγλου.

Την περίοδο αυτή η Κύπρος βρισκόταν υπό τον Καπετάν Πασά, οι δε αγάδες της Λευκωσίας ενώ εισέπρατταν τους φόρους και πλούτιζαν έρχονταν κατά καιρούς σε προστριβές και στο τέλος ξέσπασε ένοπλη εξέγερση του Αγά Μεχμέτ Μπογιατζόγλου που επικράτησε πάνω στους άλλους.

Ο Μπογιατζόγλου διόρισε παντού εισπράκτρες. Αυτό όμως δεν άρεσε στο Σουλτάνο που έστειλε τον Τζολάκ Μεχμέτ Πασά, τον οποίο εξουδετέρωσε ο Μπογιατζόγλου.



Ομάδα Κυπρίων κατοίκων της Λευκωσίας σε φωτογραφία στο βιβλίο του Τζον Τόμσον "Περιδιαβάζοντας την Κύπρο- Φθινόπωρο 1878" που περιλαμβάνεται στο βιβλίο που εξέδωσε η Λαϊκή Τράπεζα το 1990 (Γ έκδοση)

Ετσι στάληκε ο Αχμέτ Πασάς, ο οποίος ελευθέρωσε τελικά τον Τζολάκ Μεχμέτ Πασά που τελικά συνέλαβε και κρέμασε τον Μπογιατζόγλου.

Όπως αναφέρει ο Κυπριανός στην Ιστορία του για την καταδίωξη του Μπογιατζόγλου στα διάφορα σημεία της νήσου:

"Εκ του Κύκκου επήγεν εις Πάφον, κακείθεν εις Κυρηνίαν, όπου αρπάσας ένα των περιφήμων σπιούνων του Πασά επί ενός δένδρου αυτόν εκκρέμμασε κατέναντι του κάστρου. Κατεδιώκετο ολούθεν από των στρατευμάτων του πασά, είτε εδιαπέρασε κατά την Αμμόχωστον κρυφίως με ελπίδα να ασφαλισθή. Πλην πριν φθάση του εσφάλισαν τας Πόρτας και το στράτευμα του πασά, του εδιασκόρπισε τα εναπομείναντα αυτού στρατεύματα και έτσι έφυγε με έξη ανθρώπους εις Πύλαν, εξ' εκείθεν περνώντας εις Λάρνακαν διά να υπάγη εις Λεμεσό, ηρπάχθη κατά το Κατηλίκι Κοιλανίου και εφέρθη εις Λευκωσίαν όθεν ο Πασάς τον εκκρέμμασε διά νυκτός, την δε μεθαύριον ετέθη μετά τους οπαδούς του, όπου εκρεμάζοντο ζώντες, επί των γάντζων από των ανθερεώνων."

Με αυτό τον τρόπο ετελείωσεν αυτή η επανάσταση μετά παρέλευσιν επτά χρόνων αφού συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν όλοι οι οπαδοί και αρχηγοί του Μπογιατζόγλου.