

14/26.11.1884: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ- ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο Ζ. ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Στα μέσα του 1884 παραιτήθηκε από την έδρα του στο Νομοθετικό Συμβούλιο ο Δημοσθένης Χατζηπαύλου και προκηρύχθηκε αναπληρωματική εκλογή στο εκλογικό διαμέρισμα Λεμεσού-Πάφου.

Την έδρα διεκδίκησαν ο έμπορος Δ. Πιερίδης, γνωστός για τις αρχαιολογικές του γνώσεις και ο δικηγόρος από τη Λεμεσό Ι. Δ. Καρεμφυλάκης.

Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1884 και οι δύο αντίπαλοι εξασφάλισαν τις πιο κάτω ψήφους:

Δ. Πιερίδης 811

Ι.Δ. Καρεμφυλάκης 174

Μετά την εκλογή του ο Δ. Πιερίδης εξέδωσε την πιο κάτω εγκύκλιο προς τους εκλογείς του για να τους ευχαριστήσει σύμφωνα με την εφημερίδα "Φωνή της Κύπρου ή Στασίνας" της 14/26 Νοεμβρίου 1884:

"Προς τους εντίμους εκλογείς μου του τρίτου εκλογικού διαμερίσματος Λεμεσού-Πάφου.

Φίλοι Κύριοι,

Μοι εκοινοποιήθη χθες επισήμως η εκλογή μου εις αντικατάστασιν του αξιότιμου κ. Δημοσθένους Χατζηπαύλου, παραιτηθέντος.

Την εκλογήν ταύτην οφείλω εις την ομόθυμον υποστήριξιν, ην ευηρεστήθητε να μοι παράσχητε. Την εκτιμώ αν και θεωρώ αυτήν ως του βίου μου το επιστέγασμα.

Τα συμφέροντα της νήσου, εν γένει και ιδίως του διαμερίσματος ούτινος τώρα έχω την τιμήν να ήμαι αντιπρόσωπος, θέλουσι προσηλώση εις εαυτά όλην την μελέτην και την προσοχήν μου.

Θα συμπράττω πάντοτε μετ' ειλικρίνειας, μετά των δύο άλλων αξιοτίμων αντιπροσώπων σας και θέλω πασχίση παντί σθένει υπέρ της συπνοίας εις τας εργασίας του Νομοθετικού Συμβουλίου.

Σύμπνοιαν πρεσβεύω μεταξύ των επισήμων ως και μεταξύ πάντων των αιρετών μελών.

Η σύμπνοια και πάντοτε ωφελεί αλλά καθίσταται μάλλον αναγκαία εις μικρούς τόπους ως είνε ο ιδικός μας.

Ερείδομαι εις την συνδρομήν σας, όπως κινηθώ και πράξω ωφέλιμα εις την πατρίδα.

(Μεταγλωττιση)

Προς του έντιμους εκλογείς μου του τρίτου εκλογικού διαμερίσματος Λεμεσού-Πάφου
Φίλοι Κύριοι,

Μου κινητοποιήθηκε χθες επίσημα η εκλογή μου σε αντικατάσταση του αξιότιμου κ. Δημοσθένη Χατζηπαύλου που παραιτήθηκε.

Την εκλογήν αυτήν οφείλω στην ομόθυμη υποστήριξη την οποία έχετε ευαρεστηθεί να μου δώσετε. Την εκτιμώ αν και την θεωρώ ως επιστέγασμα της ζωής μου.



Δημ. Πιερίδης:
(Φωτογραφία από το βιβλίο του Αριστείδη Α. Κουδουνάρη («Μερικαί παλαιαί οικογένειαι της Κύπρου», έκδοση 1972)

Θα έχω στραμμένη την προσοχή μου και τη μελέτη στα συμφέροντα της νήσου γενικά και ιδιαίτερα στο διαμέρισμα του οποίου τώρα έχω την τιμή να είμαι αντιπρόσωπος.

Θα συμπράττω πάντοτε με ειλικρίνεια με τους άλλους δύο αντιπροσώπους σας και θα πασχίσω με κάθε σθένος υπέρ της σύμπνοιας στις εργασίες του Νομοθετικού Συμβουλίου.

Πιστεύω στη σύμπνοια μεταξύ των επισήμων ως και μεταξύ όλων των αιρετών μελών.

Η σύμπνοια ωφελεί και πάντοτε αλλά και καθίσταται μάλλον αναγκαία σε μικρούς τόπους όπως είναι ο δικός μας.

Στηρίζομαι στη συνδρομή σας για να μπορέσω να πράξω ωφέλιμα στην πατρίδα.

Για το νέο βουλευτή έγγραφε χαρακτηριστικά η εφημερίδα "Φωνή της Κύπρου ή Στασίνας" στις 1/13 Ιανουαρίου 1885:

"Ο κ. Δ. Πιερίδης είνε εις των εν Κύπρω μεγαλεμπόρων αλλά γλωσσομαθής και φιλόμουσος ανήρ. Ο Δ. Πιερίδης, ο μέλλων να εισελθη κατ' αναπληρωματικήν εκλογήν προσεχώς εις το βουλευτήριον είναι γνωστός και πέραν ημών επί αρχαιολογικές αυτού γνώσεσι και υπόσχεται ότι επί υγιών θα διανύση το βουλευτικόν του στάδιον.

ΝΕΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Δ. Πιερίδης έμεινε στο Νομοθετικό πολύ λίγο-ουσιαστικά για μια μόνο χρονιά- και στα τέλη του 1885 υπέβαλε την παραίτηση του.

Για άλλη μια φορά ο λαός του διασμερίσματος Λεμεσού-Πάφου κλήθηκε στις κάλπες. Την έδρα διεκδίκησαν οι Ι. Καρεμφυλάκης και Σ. Ν. Φραγκούδης στις αρχές του 1886. Νικητής ήταν ο Σ. Ν. Φραγκούδης.

Σύμφωνα με το νέο Σύνταγμα (1882) η θητεία του πρώτου Νομοθετικού θα ήταν τριετής και αργότερα πενταετής.

Ωστόσο η θητεία του πρώτου διευρυμένου Νομοθετικού Συμβουλίου παρατάθηκε για ένα ακόμα χρόνο και οι νέες εκλογές έγιναν στα τέλη του 1886.



Είδηση από την εφημερίδα NEON KITION (22/3 Σεπτεμβρίου 1879)