

SXEDIO.J88

**26.4.1967: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**

Στις **26** Απριλίου **1967**, αφού η πραξικοπηματική κυβέρνηση σταθεροποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε συνεδρία της στα ανάκτορα των Αθηνών ενώπιον του Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ο Βασιλιάς που ταυτίστηκε πλήρως με τους πραξικοπηματίες εκφράζοντας συγκαλυμμένα την ικανοποίηση του ανέφερε σε απάντηση του προς τον Πρόεδρο της νέας κυβέρνησης Κωνσταντίνο Κόλλια:

"Πράγματι η Ελλάς κατά τον τελευταίον καιρόν εδοκιμάσθη σκληρότατα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί του πολιτεύματος είχαν υποσκαφθεί.

Το Έθνος, η Βασιλεία, αι ένοπλοι δυνάμεις, η δικαιοσύνη εθίγοντο συνεχώς. Περισσότερον δε όλων υπέφερον τα πραγματικά συμφέροντα του λαού.

Ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και του συντάγματος πιστεύω ακραδάντως ότι αύται πρέπει να είναι εθνικά διότι αποτελούν το σπουδαιότερον κεφάλαιον της πατρίδος. Είμαι βέβαιος ότι με την ευχήν του Θεού, με την προσπάθειαν ημών και προπαντός την βοήθειαν του λαού, επιτευχθή ταχαιώς η οργάνωσις ενός κράτους δικαίου, μιας αληθούς και υγιούς δημοκρατίας.

Εγώ προσωπικώς ως Βασιλεύς όλων των Ελλήνων, θα επιτελώ το καθήκον μου έναντι της πατρίδος και του λαού μου. Πρέπει απολύτως αι βασικάί αρχαί της πολιτείας να έχουν ως μοναδικήν επιδίωξιν την καλύτεραν και πληρεστέραν εξυπηρέτησιν των συμφερόντων του συνόλου την εξασφάλισιν της ευημερίας αυτού.

Ως ορθώς δε παρατηρήσαμε κ. Πρωθυπουργέ και η ιδική μου διακαής επιθυμία είναι η ταχύτερα δυνατή επάνοδος της χώρας εις τον κοινοβουλευτισμόν.

Στην προσφώνηση του ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε:

Από μακρού χρόνου χάριν ευτελών κομματικών σκοπών προητοιμάζετο σατανικώς υπό των εχθρών της Ελλάδος και από τινος χρόνου εξελίσσετο μεθοδικώς μια επανάστασις. Ητο επανάστασις κατά του κρατούντος πολιτειακού και κοινωνικού καθεστώτος κατά των θεσμών κατά των εθνικών παραδόσεων κατά των ανθρωπίνων και ηθικών αξιών κατά τας ευπρεπείας και κοσμιότητος κατά την ιερών και οσίων.

Η έννοια των λέξεων διεστρεβλώθησαν ή ενοθεύθησαν. Ως Δημοκρατία ανεκηρύσσετο η στυγνοτέρα τεραννία. Ως λαός το διατεταγμένον και μισθοφόρον πλήθος του πεζοδρομίου, ως σύνταγμα η πλέον βάνασος και απροκάλυπτος παραβίασις του, ως ελευθερία η αναρχία και αποχαλίνωσις των φημισμένων ενστίκτων καθ' ην πας τις έπραττε, ότι ήθελε χωρίς να λαμβάνεται ποσώς υπ' όψιν ότι όπου οι πάντες πράττουν ότι θέλουν ουδείς πράττει ότι θέλει κι' όπου οι πάντες είναι δούλοι και ουδείς είναι ελεύθερος.

Είναι τοσοούτον αληθές τούτο, όσον το ότι εις τα άντρα της αναρχίας να ευρέθησαν και κατασχέθησαν προ δύο ημερών επιτελικά σχέδια της τοιαύτης επαναστάσεως, η οποία επέκειτο να εκραγή, με αιματηράς συνεπείας. Όταν ταύτα έλθουν εις το φως της δημοσιότητος, τότε θα κριθή πόσον άμεσος και τεράστιος ήτο ο κίνδυνος.

Ο Ελληνικός λαός παρηκολούθει με τεταμένην γωνίαν την εξέλιξιν έβλεπε διανοιγομένην προ αυτού την άβυσσον. Και την αγωνίαν και τον παλμόν τούτον ανέλαβον ευτυχώς ο διά την εσωτερικήν και εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας τεταγμένος στρατός, όστις διά κεραυνοβόλου και αριστοτεχνικής και αναιμάκτου αντεπαναστατικής επεμβάσεως, εματαίωσε την τελευταίαν στιγμήν τον αφανισμόν της Ελλάδος.

Τιμή και δόξα εις τον ελληνικόν στρατόν. Και πρέπει Μεγαλειότατε, να είσθε υπερήφανος διότι ηγείσθε τοιούτου γενναίου στρατού.

Η αντεπανάστασις αύτη επεβλήθη και εγένετο

δεκτὴ μετ' ἀγαλλιᾶσεως καὶ ἀνακουφίσεως ὑπὸ
σύμπαντος τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ, ὡς τοῦτο μαρτυρεῖται
ἐκ τῶν ἀυθορμήτων ἐκδηλώσεων τοῦ.

Πλήρης ἡσυχία καὶ τάξις ἐπικρατεῖ καθ' ἅπασαν
τὴν Ἑλλάδα. Το μείδιμα τῆς ἡρεμίας καὶ γαλήνης καὶ
ασφαλείας ἐπανήλθεν εἰς τὰ χεῖλη τῶν Ἑλλήνων.

Περὶ αὐτοῦ ἐπεΐσθησαν καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ
ἐλάχιστοι ἐμπορικοὶ ἐπαγγελματῆαι τῆς ἀναρχίας.

Ἡ Κυβέρνησις ἀνέλαβε μετ' αὐτοθυσίας τῶν
μελῶν τῆς τὴν ἀξιοποίησιν τῶν ἐπιτευγμάτων καὶ
ἀντεπαναστάσεως. Πολύμοχθον καὶ τεράστιον εἶναι τὸ
ἔργον τῆς δημιουργίας κράτους δικαίου ὅπου θὰ
ὑπάρξῃ ἀληθῆς Βασιλευμένη Δημοκρατία πραγματικὴ
ἐλυθερία, κοινωνικὴ δικαιοσύνη, δικαία κατανομή τοῦ
εἰσοδήματος ἰσονομία, στοργὴ πρὸς τὴν ἐργατικὴν καὶ
ἀγροτικὴν τάξιν, προστασία τοῦ παραγωγικοῦ ἀλλ'
οὐχὶ καὶ τοῦ ἀναιδούς κεφαλαίου ἰδιαίτερος ὅμως ὁ
προσανατολισμὸς τῆς νεολαίας πρὸς τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη.

Ἡ Κυβέρνησις ὑπόσχεται τὴν οἰκονομικὴν
περισυλλογὴν καὶ λιτότητα, τὴν προσαρμογὴν τῆς
χώρας πρὸς τὰς ἐκ τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς ὑποχρεώσεις τῆς,
τὴν φορολογικὴν δικαιοσύνην, τὴν ἐξυγίανσιν τοῦ
κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τὴν ἐπιτάχυνσιν τοῦ ρυθμοῦ τῆς
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ
συστήματος τῆς ἐθνικῆς ασφαλείας τῆς χώρας, τὴν
ἐφαρμογὴν προγράμματος, κοινωνικῆς προνοίας καὶ
ἀντιλήψεως.

Τρέφει ἅπασαν τὴν στοργὴν τῆς πρὸς τὸ χωρίον
πρὸς τὴ νεολαίαν καὶ τοὺς πεπλανηθέντας Ἑλληνας. Ἡ
ἐξυγίανσις αἰσθήματος ασφαλείας καὶ ἡ ἀναμόρφωσις
τῆς παιδείας, θὰ εἶναι τὸ πρῶτιστον μέλημα.

Ἐπιδιώκει ἡ Κυβέρνησις ἐν ἐνὶ λόγῳ ὄχι μόνον
τὴν υλικὴν ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴν ἀναμόρφωσιν καὶ
ἀνάπλασιν.

Δεν εἶναι ἀνάγκη νὰ διακηρύξῃ ὅτι ἡ Ἑλλάς
παραμένει σταθερῶς προσηλωμένη πρὸς τὴν ἰδέαν τῆς
εἰρήνης καὶ ἐλευθερίας. Καὶ πρὸς τὰς συμμαχίας τῆς
καὶ ὅτι θὰ τηρήσῃ ἀπαραγκλήτως ας πρὸς τὸ ΝΑΤΟ
ὑποχρεώσεις τῆς.

Η Κυβέρνησις θα επιδιώξη ειρηνικὴν λύσιν του Κυπριακοῦ προβλήματος, ἡ οποία δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν Ἐνωσιν.

Διαβεβαιοί δε πρὸς ὑμᾶς Μεγαλειώτατε, ὅτι διακαῆς ἐπιθυμία της εἶναι ἡ ταχυτέρα δημιουργία συνθηκῶν καταλλήλων διὰ τὸν κοινοβουλευτισμὸν περὶ υγιῶν βάσεων καὶ δὲν θὰ φεισθῆ ουδενὸς πρὸς τούτο κάπου.

Αὐταὶ εἶναι αἱ γενικαὶ ἀρχαὶ τοῦ προγράμματος της Κυβερνήσεως ἐφ' οὗ επικαλεῖται τὴν ὑμετέραν ὑψηλὴν ἐπίνευσιν.