

SXEDIO.J79

25.7.1966: ΤΡΙΠΛΟΣ ΦΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗ, ΜΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΑΞΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Στην Πάφο στις **25** Ιουλίου **1966**, οι τούρκοι προέβησαν στο πιο φρικτό έγκλημα. Δολοφόνησαν τον οδηγό ταξί και μια μητέρα με τον άρρωστο νεαρό της γιο που τον ετέφεραν στο γιατρό στην Πάφο.

Θύματα ήταν ο οδηγός ταξί Παύλος Ηρακλέους άλλως Παυλάρας διευθυντής του γραφείου "Λεμεσός" από το Μέσα Χωριό, έγγαμος και πατέρας πέντε παιδιών, η Αντιγόνη Χαραλάμπους Βούρου, ηλικίας **40** χρόνων, από τα Κελοκέδαρα και ο γιος της Παντελής **21** ετών.

Και οι τρεις ήταν διάτρητοι από σφαίρες και σύμφωνα με τον ανταποκριτή του "Φιλελεύθερου" στην Πάφο Ιωάννη Σακέλη, τα θύματα βρέθηκαν στην τοποθεσία Αγία Ειρήνη σε πάροδο του δρόμου του τουρκικού χωριού Σταυροκόβνου και του χωριού Χολετριών.

Πρόσθετε ο ανταποκριτής:

" Το πρωτοφανές έγκλημα διεπράχθη συμφώνως προς πληροφορίας τας οποίας συγκεντρώσαμεν μεταβάντες εις την περιοχήν υπό τας ακαλούθους συνθήκας: Την **5ην** απογευματινήν της προχθές Δευτέρας ελήφθη εις το εν Κτήματι γραφείον ταξί Λεμεσός τηλεφωνική κλήσις εκ Κελοκεδάρων διά της οποίας εζητείτο η αποστολή ταξί εις το χωριόν διά να μεταφέρη ασθενή εις το Νοσοκομείον Κτήματος.

Αμέσως ανεχώρησεν εκ Πάφου διά τα Κελοκέδαρα το υπ' αριθμόν **CK190** ταξί οδηγούμενον υπό του Παυλάρα. Το ταξί έφθασεν εις Κολοκέδαφα και παρέλαβε την ασθενούσαν Αντιγόνην Βούρου και τον **21**ετή υιόν της Σωκράτην, ο οποίος θα την συνώδευεν εις το Νοσοκομείον.

Καθ' οδόν προς το Κτήμα το ταξί εντός του οποίου διεπράχθη το μοκάβριον έγκλημα εθεάθη την

7.30 μ.μ. εις το χωρίον Μαμώνια, όπου και είχε σταματήσει διά να δοθή νερόν εις την ασθενούσαν Αντιγόνην. Την 8.15 μ.μ. το ταξί εθεάθη διά δευτέραν και τελευταίαν φοράν διερχόμενον εκ του χωρίου Νικόκλεια.

Συμφώνως προς τας διεξαχθείσας προκαταρκτικάς αστυνομικάς ερεύνας τούρκοι τρομοκράται ενεδρεύοντες παρά την διασταύρωσιν Νικόκλειας Σταυροκόνου, ανέκοψαν το ταξί και εξετέλεσαν εν ψυχρώ τον οδηγόν και τους επιβάτας του. Οι δολοφόνοι διώκοντες να προκαλέσουν σύγχυσιν και να παραπλανήσουν τας αστυνομικάς αρχάς μετεκίνησαν το ταξί εις πάροδον μακράν του τουρκικού χωρίου Σταυροκόνου".

Οι φόνοι δημιούργησαν ένταση και η αστυνομία κινητοποιήθηκε πολύ έντονα για να αποτρέψει αντεκδικήσεις.

Για πρώτη μάλιστα φορά από το 1964 τούρκοι ένοπλοι έκαμαν την εμφάνισή τους στο Μιναρέ της πόλης.

Στην περιοχή της Γιαλιάς σημειώθηκε παράλληλα ανταλλαγή πυροβολισμών και οι τούρκοι εργαζόμενοι στο μεταλλείο της Λίμνης εγκατέλειψαν προσωρινά τουλάχιστον τις εργασίες τους.

Η ηρεμία χρειάστηκε πολύ καιρό μέχρι να αποκατασταθεί, αλλά όχι για πάντα.

Το χάσμα που δημιουργήθηκε από το αίμα που χύθηκε είχε χωρίσει Έλληνες και Τούρκους τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια και δεν ήταν εύκολο να γεφυρωθεί.