

SXEDIO.J56

30.12.1963: Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΟΙΝΟΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ

Εννέα ημέρες μετά την έκρηξη των διακοινοτικών συγκρούσεων ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απευθύνθηκε προς τον Κυπριακό λαό για πρώτη φορά αλλά και λόγω της πρωτοχρονιάς.

Στο διάγγελμά του ο Μακάριος κάλεσε Ελληνες και Τούρκους να τείνουν χείρα φιλίας και τόνισε ότι η ευτυχία της νήσου αποτελεί κοινό έργο Ελλήνων και Τούρκων

Ανέφερε:

"Κατά τας δυσκόλους αυτάς στιγμάς, τας οποίας διέρχεται η Κύπρος, αισθάνομαι την ανάγκην να απευθυνθώ και πάλιν προς τον Κυπριακόν λαόν.

Απευθύνομαι προς τους Ελληνας και προς τους Τούρκους της Κύπρου. Όλοι οι πολίται της κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνες και Τούρκοι, πρέπει να έχουν αντιληφθή ότι τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών αποτέλεσαν πλήγμα βαρύτατον κατά της Κύπρου, θα παρέλθη δε αρκετόν διάστημα διά να δυνηθή να ανακύψη εκ των τραυμάτων της.

Τα θλιβερά αυτά γεγονότα ουδένα ήτο δυνατόν να ωφελήσουν. Ούτε τους Ελληνας, ούτε τους Τούρκους.

Οι Ελληνες εις την νήσον αυτήν αποτελούν την τεραστίαν πλειοψηφίαν του λαού της ευρίσκονται από πάσης πλευράς εις δυναμικωτέραν θέσιν από τους Τούρκους και ουδένα λόγον είχαν να χρησιμοποιήσουν βίαν εναντίον της τουρκικής μειονότητας, μετά της οποίας επί μακρά έτη αρμονικώς έζησαν και επιθυμούν μελλοντικώς να συζήσουν.

Αντιλαμβάνομαι εν τούτοις ότι τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδος εκλόμισαν την εμπιστοσύνην μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και εγέννησαν καχυποψίας, ώστε εκάστη πλευρά να αναμένη επίθεσιν εκ της άλλης. Κατ' αυτόν τον τρόπον εδημιουργήθη

κλίμα εντάσεως και ηλεκτρισμένης ατμοσφαιράς.

Μικρός μόνον σπινθήρ είναι δυνατόν να προκαλέση και πάλιν ανάφλεξιν με καταστρεπτικά δι' όλους μας αποτελδσματα.

Απευθυνόμενος προς τους Τούρκους επιθυμώ να διαβιβάσω από ελληνικής πλευράς κατά τρόπον σαφή και κατηγορηματικόν ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν προτίθενται να επιτεθούν κατά των Τούρκων ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να μετέλθουν βίαια μέτρα εναντίον των. Ουδέν προς τούτο συμφέρον έχουν. Θα είναι όμως υποχρεωμένοι να υπερασπισθούν την ζωήν, την τιμήν και την περιουσίαν των, εάν εκδηλωθή οιοσδήποτε κίνδυνος από τουρκικής πλευράς.

Πιθανώς η Τουρκοκυπριακή ηγεσία να επιδιώκη διά της προκλήσεως, της ανταρσίας και της βίας, να δημιουργήση συνθήκας ευνοούσας την διαίρεσιν της νήσου.

Επιθυμεί πιθανώς να αποδείξη ότι δεν είναι δυνατή η συμβίωσις Ελλήνων και Τούρκων.

Η τοιαύτη αντίληψις θα είναι καταστρεπτική. Θλίβομαι δε βαθύτατα διότι η αντίληψις αύτη είχε πολλά θύματα. Οι Έλληνες έχουν βεβαίως πολιτικές διαφοράς με τους Τούρκους, τας διαφοράς όμως αυτάς επιθυμούν να λύσουν δι' ειρηνικών μέσων.

Θα επιδιώξουν δι' ειρηνικών πάντοτε μέσων όπως εξαλείψουν τας περιεχομένας εις το Σύνταγμα εστίας προστριβών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων διά να ζήσουν ούτοι αρμονικώς άνευ οιασδήποτε έξωθεν ενοχλήσεως ή επεμβάσεως.

Δεν επιθυμώ να ασχοληθώ διά μακρών επί του παρόντος με την κατανομήν ευθυνών διά την σημερινήν τραγικήν κατάστασιν της νήσου μας. Εκείνο το οποίον πρωτίστως επιβάλλεται είναι η ειρήνευσις του τόπου και η επάνοδος εις την ομαλότητα. Έλληνες και Τούρκοι ας ρίψουν γεφύρας διά να συναντηθούν. Έλληνες και Τούρκοι ας τείνουν χείρα συμφιλιώσεως. Η πρόοδος και ευτυχία της νήσου αυτής αποτελεί κοινόν έργον Ελλήνων και Τούρκων.

Είναι γεγονός ότι μετά τη κατάπαυσιν των εχθροπραξιών πλείστοι όσαι αδέσποτοι φήμαι και

διαδόσεις κυκλοφορούν, αίτινες δημιουργούν αισθήματα φοβίας μεταξύ των πολιτών. Καλούνται όλοι οι πολίται να μη δίδου πίστιν εις τοιαύτας διαδόσεις και να εμποδίζωνται από τας καθημερινάς των εργασίας. Περί των πραγματικών γεγονότων θα πληροφορήται ο λαός εξ υπεθύνων πηγών. Η ατμόσφαιρα της φοβίας πρέπει να διαλυθή και ο λαός να επανέλθη εις την καθημερινήν εργασίαν του.

Το έτος **1963** έκλεισε τον κύκλον του μεθλιβεράς δι' όλους μας αναμνήσεις. Εύχομαι η ανατολή του νέου έτους να είναι ανατολή ευτυχεστέρων ημερών διά την Κύπρον.