

SXEDIO.J15

23.5.1958: Η ΕΟΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΣΑΒΒΑ ΜΕΝΟΙΚΟ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑΣΟΥΜΗ ΜΑΤΣΟΥΚΟ ΣΤΗ ΓΥΨΟΥ

Οι συγκρούσεις της ΕΟΚΑ με τους κομμουνιστές το **1958** συνεχίζονταν αδιάκοπες και στις **23 Μαΐου 1958** άλλοι δυο αριστεροί πλήρωσαν με τη ζωή τους. Τα νέα θύματα ήταν οι ο Σάββας Μένοικος από της Γούφες και ο Γεώργιος Γιασουμής Μάτσουκος από τη Γύψου.

Ο πρώτος δάρηκε δημόσια μέχρι θανάτου, ενώ ο δεύτερος δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Ο Σάββας Μένοικος ήταν σύμφωνα με τη "Χαραυγή" του ΑΚΕΛ" μέλος του Συντεχνιακού παραρτήματος Λευκονοίκου. Ήταν ένας τιμιος εργατικός πατριώτης, είχε μεγάλη φανελιά και νυκτοξημερωνόταν στους δρόμους για να βγάλει το ψωμί των παιδών του".

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα ο Μένοικος δολοφονήθηκε στο Λευκόνοικο όπου μια μεγάλη ομάδα νεαρών τον είχε συλλάβει και τον έδεσε σε στύλο στην αυλή της εκκλησιάς και τον κτύπησαν μέχρι θανάτου. Σαν τέλειωσαν το ανόσιο έργο τους οι νεαροί τοποθέτησαν μια πινακίδα στο σώμα του στην οποία ανέφεραν ότι ο Μένοικος τιμωρήθηκε από την ΕΟΚΑ για αντιεοκίτικες ενέργειες.

Αναλυτικότερα σε ανακοίνωση των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκονοίκου που εκδόθηκε την **1η Ιουνίου (Χαραυγή 4.6.1958)** η δολφονία του Σάββα Μένοικου έγινε ως εξής:

"Ο Σάββας Μένοικος πέρασε από το Λευκόνοικο (το απόγευμα της **23.5.58**) πηγαίνοντας στο χωριό του (τις Γούφες που βρίσκονταν κοντά στο Λευκόνοικο) κατά τις **7 μ.μ.** ενώ επέστρεφε από τη δουλιά του.

Στον δρόμο προς τις Γούφες λίγο έξω από το Λευκόνοικο μια ομάδα ανθρώπων τον περικύκλωσε και τον συνέλαβε. Φαίνεται ότι αφού τον κακοποίησαν τον μετέφεραν ύστερα στο χωριό δεμένο πισθάγκωνα και φιμωμένο. Τον έδεσαν πάνω στον ευκάλυπτο δυο μέτρα

από το προαύλιο της εκκλησίας και άρχισαν να κτυπούν τις καμπάνες, ενώ από την άλλη μεριά του χωριού, κάποιοι φώναζαν με τηλεβόα και καλούσαν τον κόσμο να παρευθεί για να δει την τιμωρία ενός "προδότη".

Εκεί άρχισαν να τον κακοποιούν εκ νέου. Τον κλωτσούσαν, τον κτυπούσαν, τον έπτυναν. Το θύμα ήταν ακόμα ζωντανό. Ήταν φιμωμένο με μεγάλο πανί. Δεν μπορούσε να φωνάξει να διαμαρτυρηθεί για την αδικία που γινόταν σε βάρος του. Ανάσαινε βαθειά ανασηκώνοντας ολόκληρο το στήθος του. Σπαρταρούσε σαν ψάρι, αναζητώντας να λευτερωθεί από το μαρτύριο.

Όταν ο Σάββας ήταν σχεδόν νεκρός τον κτύπησαν με μια μεγάλη πέτρα. Κάποιος του κατούρησε. Όταν ήρθε η γυναίκα του απ' τις Γούφες ήταν νεκρός".

Ο Γιασουμής το είχε βάλει στα πόδια όταν τον αναζήτησαν προσωπίδοφόροι σε καφενείο του χωριού του. Οι μασκοφόροι τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι...

Η ΧΑΡΑΥΓΗ έδωσε την είδηση αφήνοντας όλη την αγανάκτηση της αριστεράς να βγει μέσα από το μελάνι του συντάκτη που τη ανήγγειλε κάτω από τους πιο κάτω πηχιαίους ρωτοσέλιδους τίτλους:

"Στα όρια του καννιβαλισμού και της Ιεράς Εξέτασης. Το όργιο της πολιτικής δολοφονίας έχει εξεγείρει κάθε πατριωτική συνείδηση. Πρωτοφανής εξυπηρέτηση του αποικιακού δόγματος. Πλήρεις λεπτομέρειες της γκαγκστερικής μεθόδου που χρησιμοποίησε συμμορία φανατικών στο Λευκόνοικο για να δολοφονήσει τον τίμιο συντεχνιακό εργάτη Σ. Μενοίκου. Εέσπασμα της λαϊκής οργής με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στο Βαρώσι, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Οι κηδείες των φονευθέντων στη Γύψου και τις Γούφες. Αύριον κηρύσσεται παγκύπρια 24ωρη παναπεργία".

Σε πρωτοσέλιδο μάλιστα άρθρο της η ίδια εφημερίδα κατάγγελλε τις δολοφονίες κομμουνιστών τόσο από την ΕΟΚΑ όσο και την ΤΜΤ και προειδοποιούσε ότι η Κύπρος βρισκόταν μπροστά στον έσχατο κίνδυνο:

"Εκπέμπουμε το ύστατο Σ.Ο.Σ. Η εθνική μας υπόθεση, η τιμή, το όνομα ο πολιτισμός μας, ο λαός μας, η Κύπρος μας, καταποντίζονται.

Ενας ακόμα σπινθήρας σ' αυτή τη διαβολική μηχανορραφία του μίσους και του γκαγκστερισμού μπορεί να σύρει τον λαό μας στον όλεθρο. Και τότε θάνατο πολύ, πάρα πολύ αργά. Το μόνο που θα μας μένει είναι να θρηνούμε επεί των ερειπίων της Κύπρου.

Ο φανατισμός, το ψυχρά καταρτισμένο σχέδιο, του εχθρού, προσπαθεί να δημιουργήσει παρωμένες συνειδήσεις, να εξαλείψει τον ανθρωπισμό από κάθε καρδιά να δημιουργήσει τυφλά εκτελεστικά όργανα με στόχο: Να στραπατσarisθεί το προοδευτικό κίνημα, οι μεγάλες ιδέες του, οι οργανώσεις. Και σ' αυτή την ανίερη εγκληματική εκστρατεία έφθασαν ως το σημείο να εισαγάγουν τις μέθοδες των Ρωμαίων κατά των Χριστιανών, της Κου Κλουξ Κλαν, κατά των νέγρων το στυγερώτατο λυντισάρισμα.

Δολοφονούν οι Έλληνες φανατικοί τους Έλληνες προοδευτικούς, δολοφονούν οι τούρκοι σωβινιστές τους τούρκοι προοδευτικούς. Οι Έλληνες φανατικοί και οι Τούρκοι σωβινιστές συναντούνται στον ίδιο δρόμο, εξυπηρετούν ένα τους και αλλήλους, και ταυτόχρονα καταπατούν κάτω από τα μολυσμένα πόδια τους την Αγία υπόθεση της απελευθέρωσης της Κύπρου και γίνονται δούλοι του ιμπεριαλισμού.

Βρισκόμαστε μπροστά στον έσχατο κίνδυνο. Κάθε πατριώτης στις επάλξεις της τιμής και του καθήκοντος: Να εξεγερθεί κάθε πατριωτική συνείδηση. Να σηκωθεί ψηλά το κάθε κεφάλι. Ο λαός να πάρει αποφασιστικά την υπόθεση στα χέρια του. Για να σταματήσουμε τον κατήφορο. Να απομονώσουμε και να στιγματίσουμε τους αδελφοκτόνους. Να περισώσουμε τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας: Να φράξουμε τον δρόμο στο όργιο του φανατισμού. Να σώσουμε την Κύπρο.

Κανένας πατριώτης δεν μπορεί να λείψει από το πατριωτικό προσκλητήριο. Οποιος σιωπήσει, όποιος σκύψη το κεφάλι, γίνεται συνένοχος του εγκλήματος

ενάντια στην πατρίδα.
Είναι ακόμη καιρός".