

## SXEDIO.H71

**10.12.1956:** ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ-ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΚΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΕ ΦΟΒΕΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Οι Κύπριοι ορκίζονταν να μη προδώσουν τα μυστικά της οργάνωσης ΕΟΚΑ και όταν συλλαμβάνονταν ήταν πολύ δύσκολο για τους βρετανούς να αποσπάσουν οποιαδήποτε μυστικά από αυτούς.

Όμως οι Βρεττανοί είχαν συστήσει μια φοβερή ομάδα από βασανιστές τους οποίους γνώριζε ένα προς ένα η ΕΟΚΑ και τους καταδίωκε.

Τέτοιοι βασανιστές ήταν σύμφωνα με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ οι Γκρήην, Μακ Κεβόυ, Μακκάουαν, Μάθιου, Μπερτζ, Λυντζ, Ντήαρ, Μακλόκλαν και Μέρλιν, όλοι ανακριτές του ειδικού σώματος της Αστυνομίας και τη Στρατού.

Οι ανακριτές όμως δεν μπορούσαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους εκτός αν είχαν και τη συνεργασία Κυπρίων, Ελλήνων και Τούρκων.

Από ελληνικής πλευράς οι βοηθοί ανακριτές και χειρότεροι πολλές φορές από όλους ήταν οι μερικοί Κύπριοι προδότες, οι οποίοι υπέβαλλαν τους κυπρίους αγωνιστές σε αόρητα βασανιστήρια.

Σαν τέτοιοι ήσαν οι Καστορής και Τσούκκας.

Ακόμα είχαν ως βοηθούς τους σε όλες τις περιπτώσεις τουρκοκύπριους βασανιστές μεταξύ των οποίων οι Σιεμετιής και Σουλεϊμάν.

Όλοι οι βασανιστές υπόβαλλαν τους συλλαμβανόμενους αγωνιστές σε φοβερά βασανιστήρια στα κρατητήρια στην Ομορφίτα και τις Πλάτρες που έγιναν συνώνυμα με το θάνατο.

Οι Άγγλοι βασανιστές υπέβαλλαν τους συλλαμβανόμενους σε βασανιστήρια που δεν τα συνελάμβανε ο νους του ανθρώπου προκειμένου να εξαναγκάσουν τους κρατούμενους να ομολογήσουν.

Πολλοί από αυτούς δεν άντεξαν και ένας

αριθμός από αυτούς πέθαναν κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων γιατί δεν άντεχαν.

Μερικά από τα φοβερά και ανήκουστα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν οι συλλαμβανόμενοι περιλάμβαναν:

- Συνεχές ξύλο με οποιοδήποτε μέσο σε όλα τα μέρη του σώματος όπως γροθιές και κλωτσιές στους νεφρούς.

- Αφαίρεση των νυχιών και τριχών από τα απόκρυφα μέρη του σώματος ανδρών και γυναικών μέσα σε αφόρητους πόνους.

- Κάψιμο με το τσιγάρο ή σβήσιμο του τσιγαρου στο σώμα του συλλαμβανόμενου.

- Κτυπήματα στα γεννητικά όργανα και το στομάχι μέχρι αναισθησίας.

- Κτ/πημα της κεφαλής στον τοίχο.

- Τοποθέτηση στεφανιού γύρω από το κεφάλι του συλλαμβανομένου και σφύξιμο του μέχρι να συνθλιβεί το κρανίο.

- Τοποθέτηση του συλλαμβανόμενου μέσα σε δεξαμενή και διατήρηση του μέχρι αναισθησίας κάτω από το νερό.

- Τοποθέτηση στο στόμα του συλλαμβανόμενου άλατος μέσα στον καυτό καλοκαιρινό ήλιο.

- Βρέξιμο των πληγών μέσα στο καταχείμωνο με παγωμένο νερό ή τοποθέτηση στις πληγές άλατος.

- Εφαρμογή μεθόδου του αργού πνιγμού. Στο στόμα του συλλαμβανόμενου τοποθετείτο μικρό ρούχο. Ένας βασανιστής κρατούσε τη μύτη του βασανιζόμενου κλειστή ώστε να αναγκάζεται να ανοίγει το στόμα ώστε να μη μπορεί να αναπνεύσει.

- Τοποθέτηση ζεστών αυγών κάτω από τις μασχάλες των συλλαμβανόμενων.

- Χρήση ηλεκτροφόρων συρμάτων για πρόκληση περισσότερου πόνου στους συλλαμβανόμενους.

Ένας από τους βασανισθέντες από τους Καστορή, Λύντις, Μπέρτ και Σουλεϊμάν - χωρίς να είναι ο μόνος- ήταν ο Νίκος Κόσης, από το Δάλι, ο οποίος συνελήφθη στις **10 Δεκεμβρίου 1956.**

Είπε ανάμεσα στα άλλα ο Νίκος Κόσης για τα βασανιστήρια του στο ειδικό τμήμα της αστυνομίας Λευκωσίας παραθέτοντας και τα ονόματα των βασανιστών:

" ...Εδεσαν τα γεννητικά μου όργανα και τα ετραβούσαν και τα έσφιγγαν με σαδισμό. Ένας άγγλος ελαφρώς χωλός, προσεπάθησε να μπήξει το μαστούνι του εις τον πρωκτόν μου και έπειτα εκτύπησε τα γεννητικά μου όργανα με το ίδιο μαστούνι. Οι πόνοι ήσαν ανυπόφοροι και έχασα τας αισθήσεις μου. Όταν συνήλθα, επανέλαβαν τα βασανιστήρια και από το στόμα μου βγήκεν αίμα. Καθ' όσον ενθυμούμαι, οι βασανισταί μου ήσαν ένας Άγγλος ονόματι Λυντς, ο αστυνομικός Καστορής και ο τούρκος αστυνομικός Σουλεϊμάν.... Την επομένην ημέραν εκλήθην πάλιν δι' ανάκρισιν, αυτή την ημέρα ήτο ο Λυντς, Τούρκοι και Άγγλοι. Με κτύπησαν πάλιν εις το κεφάλι και το στομάχι εις τα γόνατα και τα πόδια μέχρις ότου έχασα τας αισθήσεις μου".