

SXEDIO.GQ6

25.1.1955: Ο ΚΑΤΕΤΑΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΕΝΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο Ευάγγελος Κουταλιανός, κατετάνιος του ιστιοφόρου Αγίος Γεώργιος, αφηγήθηκε τα ακόλουθα σχετικά με τη σύλληψη τόσο του σκάφους όσο και των μελών του πληρώματος του στις **25 Ιανουαρίου 1955** στην ακτή παρά το χωριό Χλώρακα (Κυπριακή Θύελλα **1955-59**, εκδόσεις Επιφανίου σελίδα **108**):

"Την **25ην** Ιανουαρίου (**1955**) περί το μεσονύκτιον, έφθασα εις τον προορισμόν μου εις Χλώρακα Πάφου.

Εδόθη το εμπιστευτικόν σήμα και αφού ελήφθη απάντησις ερρίφθη η βάρκα εις την θάλασσαν.

Επήγεν η βάρκα με τον ναύτην Μιχαήλ Αλιφραγκήν (Αλεθράκην) τον οποίον είχεν υποδείξει ο Σταμπολής (μέλος του κλιμακίου της Ρόδου).

Ευρήκεν έξω τον Κωνσταντίνον Λεωνίδα εις τον οποίον είχεν οδηγίας να παραδώση το φορτίον.

Τον έφερε μέσα εις το καΐκι και άρχισε μετά ταύτα η εκφόρτωσις.

Είχον εντολάς να παραλάβω ένα από εκεί της ΕΟΚΑ να τον φέρω εις Αθήνας (Σωκράτης Λοϊζίδης ως έμαθα εκ των υστέρων).

Εγέμισαν τρεις βάρκες και ετέλειωσαν οι δυναμίτες. Θα άρχιζαν τα όπλα εις την τετάρτην βάρκαν οπότε ακούσα φωνές και φωτοβολίδες και έγινε ημέρα.

Ετραβήξαμεν άγκυραν και το καΐκι έφυγε διότι είδα ότι συνελαμβάνοντο οι έξω.

Μετα **50** μέτρα ευρέθη πολεμικόν πλοίον.

Αμέσως εγύρισα προς τη ξηράν διά να εγκαταλείψω το σκάφος και να πάμε εις το βουνό, αλλά μας παρηκολούθουν αυτοκίνητα από την ξηράν.

Ο Μέλλος και εγώ εν τω μεταξύ επετούσαμε τα όπλα εις την θάλασσαν.

Επροχώρησα τρία μίλια πάο τον τόπον όπου ερρίψαμεν τα όπλα. Σταματήσαμε και το πολεμικόν που μας παρηκολούθει κατέβασε δύο ακάτους εις την θάλασσαν.

Μας επήραν εις το πολεμικόν.

Ενα σημείωμα που μετέφερα το έφαγα μετά την πρώτην φωτοβολίδα, διότι δεν προλάβαινα να το κάψω.

Η Βάρκα με τον Καραδήμα μετεφέρθη εις το πολεμικόν όπου ήρχισεν η ανάκρισις.

Από εμένα ζήτησαν να τους πω πού είχα κρύψει τα χρήματα και ως απάντησιν έδωσα ότι έδινα δυναμίτες και έπαιρνα ψάρια.

Το πρωί μας έβγαλαν δεμένους από το πλοίον".