

## SXEDIO.G94

**26.9.1959: ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΝΣΟΥΡΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ**

Ο διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα πρώτα χρόνια της ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας έπαιρνε διαστάσεις καθώς στην κορυφή η ηγεσία παρουσιαζόταν να εργάζεται για τη δημιουργία του νέου κράτους.

Παράλληλα και το αίμα που είχε χωρίσει Ελληνες και Τούρκους το **1958** άρχισε να ρέει και πάλι και να οδηγεί τις δυο κοινότητες όλο και πιο μακριά τη μια από την άλλη.

Ένα από τα πρώτα εγκλήματα που είχαν σχέση με επαφές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων συνέβη στη Μανσούρα όπου οι Τούρκοι σκότωσαν ένα Έλληνα φιλοτελιστή, το Φίλιππο Ιακώβου, **43** ετών από την Παλλουριώτισσα, υπάλληλο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και τραυμάτισαν σοβαρά το γιο του Βάκη.

Ο Ιακώβου και ο γιος του ξεκίνησαν από τη Λευκωσία στις **26** Σεπτεμβρίου **1959** μαζί με τον καθηγητή Βάσο Κυπριανίδη και τον Ανδρέα Μακρίδη από τον Τράχωνα με προορισμό την Πάφο, για να σφραγίσουν γραμματόσημα στα διάφορα χωριά, μια και ήσαν φιλοτελιστές.

Ο Κυπριανίδης ανέφερε ότι πήγε με τους φίλους του στον Κοινοτάρχη της Μανσούρας και ζήτησαν να τους δώσει τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου για να σφραγίσουν τα γραμματόσημά τους.

Πρόσθεσε σε κατάθεση του ο Κυπριανίδης στο Δικαστήριο στις **17 11 1959**:

"Ο Τούρκος μουκτάρης πήγε στο κατάστημά του όπου τον συνόδευσε με το Βάκη, ενώ οι άλλοι δύο έμειναν στο καφενείο.

Μετά από λίγα λεπτά ήλθαν στο κατάστημα τρεις Τούρκοι, οι οποίοι με ρώτησαν τι ήθελα εκεί. Τους εξήγησα τον σκοπό της μετάβασης μας και οι Τούρκοι μου απάντησαν ότι δεν θα σφραγίσουμε γραμματόσημα.

Οι Τούρκοι άρχισαν τότε να προτρέπουν το

μουκτάρη να μη μας δώσει τη σφραγίδα. Τότε τους ρώτησα πόθεν ήσαν και επενέβαιναν, οπότε ένας από αυτούς απάντησε "από το χωριό αυτό". Ο Μουκτάρης τους είπε ότι έπρεπε να διευκολύνουν τους ξένους και μου έδωσε τη σφραγίδα. Όταν σφράγισα περίπου δέκα γραμματόσημα είδα στην είσοδο του καταστήματος τους άλλους δυο φίλους μου και ταυτόχρονα τον άλλο Τούρκο να κτυπά το Βάκη.

Τότε άφησα τη σφραγίδα και προχώρησα να φύγω οπότε ένας Τούρκος μου κατέφερε τρεις γροθιές στο πρόσωπο. Οι άλλοι δυο Τούρκοι κτυπούσαν τον Βάκη. Βγήκα στον κύριο δρόμο κι' άρχισα να ζητώ βοήθεια. Είδα περί τους **20** Τούρκους ηλικίας **15-30** ετών, να βγαίνουν από το καφενείο και να φωνάζουν κρατώντας στα χέρια τους καρέκλες και πέτρες.

Άρχισα να τρέχω και εκείνοι με καταδίωκαν. Όταν έφθασα σε απόσταση **40** μέτρων από το καφενείο άκουσα δέκα πυροβολισμούς. Ενώ έτρεχα είδα μια οικία και ρώτησα ένα γέροντα ο οποίος βρισκόταν εκεί αν ήταν Έλληνας ή Τούρκος. Μου απάντησε πως ήταν Έλληνας και με οδήγησε στο σπίτι του.

Εστειλαν ένα παιδί της οικογένειας να ειδοποιήσει τους κατοίκους του χωριού Μοσφίλι να μεταβούν στη Μανσούρα για να δουν τι έγιναν οι άλλοι. Σε λίγο έφθασε ο Βάκης και ολόκληρο το σώμα του ήταν αιματωμένο. Μετά ήλθαν από το Μοσφίλι με ένα βαν επτά άτομα.

Όμως ο άτυχος Ιακώβου καταδιωκόμενος δέχθηκε αριθμό σφαιρών και βρήκε ακαριαίο το θάνατο.