

SXEDIO.G39

Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Φαζίλ Κουτσιούκ ήταν ένας από τους λίγους τουρκοκύπριους ηγέτες που είχαν συνεργασθεί με τον αρχηγό της ΤΜΤ Ριζά Βουρουσκάν.

Όταν αυτός πέθανε το Φεβρουάριο του **1979** ο Κουτσιούκ δήλωσε (Σπύρου Αθανασιάδη "Φάκελος ΤΜΤ, Λευκωσία **1998**):

" Έτος **1957**. Ήταν οι μέρες που επισκεπτόμουν συχνά την Αγκυρα για να την ενημερώνω ανελλιπώς για τις επιθέσεις της παράνομης οργάνωσης ΕΟΚΑ που άρχισαν το **1955**. Παράλληλα με τις επισκέψεις αυτές επεδίωκα τη βοήθεια της Αγκυρας. Κάποια μέρα ο Ατνάν Μεντερές με σύστησε στο Ριζά Βουρουσκάν. Τότε ήταν Αντισυνταγματάρχης. Σε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε γραφείο ενός Αντιστράτηγου αποφασίστηκε όπως ο Βουρουσκάν μετατεθεί στην Κύπρο ως "πολιτικός σύμβουλος" και μάλιστα με ψευδώνυμο.

Τότε, εμείς ως Τουρκοκύπριοι δεν είχαμε οργανωθεί. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι δεν ξέραμε πού πάμε, ενώ παραμέναμε θεατές στο αίμα των δολοφονηθέντων Τούρκων.

Ο Ριζά Βουρουσκάν μας κατατόπισε για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Σε διάστημα **3-6** μηνών μάθαμε πώς θα αμυνθούμε.

Ο Βουρουσκάν ήταν ένας μεγάλος στρατιωτικός, ένας άνθρωπος. Ουδέποτε επέτρεπε επιθέσεις εναντίον αθώων, ενώ δήλωνε ότι θα πρέπει να είμαστε αμείλικτοι εναντίον αυτών που μας παρενοχλούν.

Ο Βουρουσκάν είναι ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια της ΤΜΤ. Σε μικρό χρονικό διάστημα πέτυχε να επεκτείνει την οργάνωση μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σημεία της νήσου.

Σε όσους τον περιέβαλλαν συμπεριφερόταν όλο στοργή ως ένας μεγαλύτερος αδελφός. Αντιλούσαμε

ηθικό από αυτόν όταν ήμασταν απελπισμένοι. Τις μέρες που η ΕΟΚΑ εξοπλιζόταν με κάθε είδους όπλα, αυτός κατόρθωσε να εξασφαλίσει πρωτόγονα όπλα τα οποία κατασκευάζονταν στην Κύπρο και έτσι να μας λυτρώσει από την αξιολύπητη κατάσταση που θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε, κάτι που ήλπιζε ο Γρίβας και ο Μακάριος.

Για ένα χρονικό διάστημα ο Βουρουσκάν έφυγε από την Κύπρο. Όταν όμως άρχισαν οι συγκρούσεις στα Κόκκινα και οι εκατοντάδες νέοι μας έμειναν ακέφαλοι χωρίς διοικητή, έτρεξε στο πλευρό τους. Τους ενημέρωσε για τον τρόπο δράσης και με τα αμυντικά μέτρα που έλαβε αποσόβησε μεγάλη καταστροφή. Χάρη στη γενναία αυτή ενέργεια του, αναχαιτίστηκαν οι επιθέσεις των **20,000** ανδρών του Γρίβα και με τη βοήθεια των αεροσκαφών που απεστάλησαν από τη Μητέρα Πατρίδα πετύχαμε να διατηρήσουμε αποσπéλαστη την αμυντική γραμμή Κοκκίνων μέχρι το **1974**.

Μετά την εδώ αποστολή του ο Ριζά Βουρουσκάν διορίστηκε ως αντιπρόσωπος του τουρκοκυπριακού ομόσπονδου κράτους στην Αγκυρα. Εκεί αντιμετώπισε αυτούς που στόχευαν να διαμελίσουν την τουρκική φοιτητική νεολαία, λύτρωσε τους νέους από τα δίκτυα κάποιων επιτήδειων και κατόρθωσε να τους συσπειρώσει κάτω από μια σκέπη.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ριζά Βουρουσκάν προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Αγκυρα. Για άγνωστους μέχρι σήμερα λόγους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του. Ουδέποτε όμως έπαυσε να αγαπά τους τουρκοκύπριους. Ακόμη και εκτός υπηρεσίας, προσπαθούσε να βοηθήσει όλους όσοι τον επισκέπτοντο.

Πιστεύω ότι το όνομά του Ριζά Βουρουσκάν δεν πρόκειται να σβήσει από την Ιστορία του τουρκοκυπριακού αγώνα.

Μετά το **1974** επισκέφθηκε την Κύπρο χωρίς να ζητήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για τη μακροχρόνια προσφορά του, τονίζοντας μάλιστα ότι είναι πρόθυμος να φέρει σε πέρας με χαρά οποιαδήποτε αποστολή του

ανατεθεί.

Θα θυμόμαστε τον Βουρουσκάν ως ένα ειλικρινή φίλο που συνέβαλε τα μέγιστα στη λύτρωση της χώρας και την ελευθερία των τουρκοκυπρίων. Θέλω να πιστεύω ότι το τουρκοκυπριακό ομόσπονδο κράτος θα ανταποκριθεί στις υπηρεσίες του".

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: Ο Νετζιαντί Ζιντζίρκιραν στις **18. 11. 1990** επτά χρόνια από το θάνατο του Στρατηγού Ντενίς Καράμπελεν έγραψε στην εφημερίδα " Γκιουναϊντίβ" της Τουρκίας:

"Ήταν μια δροσερή μέρα του **1959**. Κτύπησε το τηλέφωνο των γραφείων της εφημερίδας Χουριέτ στην Αγκυρα το οποίο διηύθυνα. Η γραμματέας μου μου είπε ότι με ζητεί ο Στρατηγός Ντενίς Καράμπελεν.

Μόλις απάντησα ο Καράμπελεν μου είπε ότι ήθελε να με συναντήσει σε πέντε λεπτά. Μου έδωσε μάλιστα μια διεύθυνση για να πάω. Ήταν η οδός Αντάκαλε, στο Κιζιλιάι. Σε μισή ώρα βρέθηκα σε ένα ισόγειο σπίτι περιτριγυρισμένο με κήπο. Στην εξώπορτα έγραφε: "Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Διοίκηση Γραφείου Εποπτείας Επιστράτευσης".

Ο Καράμπελεν με υποδέχθηκε στην είσοδο. Ήταν ένας ψηλός ασπρομάλλης, κάπως παχουλός, γλυκύτατος άνθρωπος.

- Σας έβαλα στον κόπο μου είπε και συνέχισε. Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για το Κυπριακό. Προ καιρού μια αγγλική ακταιωρός συνέλαβε ένα αλιευτικό μας στα ανοικτά της Κύπρου. Του αλιευτικού επέβαιναν δυο αξιωματικοί μας. Τους συνέλαβαν τους ανέκριναν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Αύριο, θα επιστρέψουν αεροπορικώς από την Αγκυρα. Δεν θα θέλαμε να φωτογραφηθούν και να δημοσιευτούν οι φωτογραφίες τους στις εφημερίδες. Αν οι Αμερικανοί αντιληφθούν για ποια άτομα πρόκειται θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Πρόκειται για δυο αξιόλογα παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ.

Το **1958** η ΕΟΚΑ του Γρίβα συνέχιζε την

"τρομοκρατία" κατά των Αγγλων και Τούρκων. Τον Ιούνιο σημειώθηκαν στη Λευκωσία και Αμμόχωστο αιματηρά επεισόδια μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.

Ο τότε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Φαζίλ Κουτσιούκ ανησυχούσε για το ενδεχόμενο γενοκτονίας των τουρκοκυπρίων από τους ελληνοκύπριους και ζήτησε από την Τουρκία την αποστολή Στρατού.

Ήταν φυσικά αδύνατο να αποστείλουμε στρατό γιατί κάτι τέτοιο δεν θα το επέτρεπαν οι Αγγλοι. Τότε η Κύπρος ήταν αποικία των Αγγλων. Το τουρκικό κράτος ήταν αποφασισμένο να πράξει τα δέοντα. Είχε ιδρύσει μια ισχυρή μυστική οργάνωση που θα αντιμετώπιζε τους ελληνοκύπριους. Ως διοικητές της οργάνωσης είχαν διοριστεί στρατιωτικοί που είχαν αποσταλεί στην Αμερική για εκπαίδευση στον ανταρτοπόλεμο.

Παράλληλα αποστελλόνταν στο νησί οπλισμός. Η αποστολή έγινε με το πλοιάριο "Ντενίζ".

Το πλοιάριο είχε αγοραστεί από το Ρουμελικαβάν της Κωνσταντινούπολης και από το Τάσουτζου της νότιας Τουρκίας αποστέλλετο ο οπλισμός στις ακτές της Κύπρου που κατοικούντο από τουρκοκύπριους. Η εκφόρτωση γινόταν με κιβώτια.

Κάποτε όμως το ραντάρ αγγλικής ακταιωρού επεσήμανε το πλοιάριο. Όταν το πλήρωμα του πλοιαρίου αντιλήφθηκε ότι η ακταιωρός κατευθύνετο προς το μέρος τους με πελέκεις έσπασαν το σκαρί και το πλοιάριο μαζί με τον οπλισμό βυθίστηκε.

Το πλήρωμα του σκάφους βρέθηκε στη θάλασσα. Όταν συνελήφθησαν δήλωσαν ότι το πλοιάριο τους βυθίστηκε λόγω μεγάλης ποσότητας ύδατος που διείσδυσε σ αυτό.

Η έλλειψη τεκμηρίων ανάγκασε τους Αγγλους να τους αφήσουν ελεύθερους.

Ο Στρατηγός Ντανίς Καράμπελεν μου ζήτησε να παρεμποδίσω τη φωτογράφιση του πληρώματος.

Ο Καράμπελεν ήταν επικεφαλής ενός τμήματος που εκπαίδευε και καθοδηγούσε τους αγωνιστές που

ίδρυσαν την TMT στην Κύπρο.

Το τμήμα αυτό στη συνέχεια ονομάστηκε Γραφείο Ειδικού Πολέμου.

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ: Ο Μουσταφά Τούρκογλου, από το χωριό Γούφες της επαρχίας Αμμοχώστου (εφημερίδα "Ορτάμ"):

Σε ηλικία **16** ετών έγινα ανθυπολοχαγός. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ πήγα στην Αίγυπτο ως υπάλληλος. Εμεινα στην Αίγυπτο πέντε χρόνια και υπηρετούσα στο Ταμείο προνοίας.

Ήμουν ο άνθρωπος που ίδρυσε την TMT στην Αμμόχωστο. Για ένα διάστημα δυο περίπου ετών ήμουν επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης. Ήμουν το δεύτερο άτομο που ορκίστηκε στην Αμμόχωστο. Στην ορκωμοσία για την αναγόρευση μου ως τοπικού διοικητή παρέστη και ο Ριζά Βουρουσκάν.

Η TMT ιδρύθηκε προτού έλθει ο Βουρουσκάν. Ήταν έργο του Ντενκτάς με τους Μπουρχάν Ναλμπάντογλου και Οσμάν Ορέκ.

- Ήταν και ο Ορέκ;

- Μάλιστα. Με την άφιξη του Ριζά Βουρουσκάν οι εργασίες εντατικοποιήθηκαν.

- Τί γνωρίζετε για τον Κεμάλ Τανρίσεβντι;

- Η πρώτη συνάντησή μας έγινε στο αρχηγείο όταν μας επισκέφθηκε με συνοδεία δημοσιογράφων. Δεν θυμάμαι χρονολογία. Μου είπε ότι θέλει να πάει στο Τρίκωμο, στο χωριό του Γρίβα. Τους οδήγησα στο χωριό, τράβηξα πολλές φωτογραφίες και τους τις έδωσα. Από τότε με επισκέφθηκε μερικές φορές. Μου είχε πει ότι θέλει να εγκατασταθεί στην Κύπρο.

- Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αν σας έλεγα να κάνετε μια εκτίμηση της τότε κατάστασης, τί θα λέγατε;

- Η TMT ιδρύθηκε κατ αρχήν για να προστατέψει την περιουσία, τη ζωή και την τιμή της κοινότητας. Ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Βλέπετε αντιμετώπιζαμε τις ελληνικές επιθέσεις και

δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οι Έλληνες προέβαιναν σε συλλήψεις Τούρκων στους δρόμους και τους σκότωναν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ηλθαν και συνέλαβαν εννέα Τούρκους που εργάζονταν στη ΝΑΑΦΙ. Εσκαψαν τάφους και τους σκότωσαν. Αυτά τα ζούσαμε εμείς, τα ζούσε ο λαός. Αγανακτούσε. Μέρα με τη μέρα η αγανάκτηση αυξανόταν. Αυτά όλα μας ανάγκασαν στην ίδρυση της ΤΜΤ. Τί άλλο μπορούσαμε να κάνουμε;

- Το κείμενο του όρκου το δημοσιεύσαμε ήδη. Ορκιζόσασταν ότι θα προστατεύσετε τη ζωή, τιμή, περιουσία των τουρκοκυπρίων. Ησασταν όμως συνεπείς στον όρκο; Όλοι ξέρουν ότι δολοφονήθηκαν και Τούρκοι.

- Τώρα στον όρκο αναφέρουμε ότι ιδρύσαμε την ΤΜΤ για να προστατεύσουμε τη ζωή, περιουσία, τιμή της πατρίδας και των τουρκοκυπρίων. Τελικά η όλη υπόθεση οδηγήθηκε και αλλού. Σκοτώσαμε και παιδιά μας, ισχυριζόμενοι ότι ήταν κομμουνιστές.

- Προηγουμένως είπατε ότι είχατε προτάξει τα στήθη σας. Εναντι ποίων;

- Θα σας απαντήσω με παράδειγμα. Αυτό του Σαντζιακτάρ της Αμμοχώστου Μουσταφά Καγιά Νταγλί. Κάποτε τελείως ξαφνικά έλεγε: Αυτόν τον άνθρωπο θα τον σκοτώσω. Τότε ήμουν διοικητής της περιοχής. Του έλεγα: Όχι, δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Πέσμου τους λόγους. Η απάντηση του ήταν: Ενόχλησε μια γυναίκα κλπ. Του απαντούσα: Θα πρέπει να εξετάσουμε αν αληθεύει.

- Υπάκουε;

- Τί μπορούσε να κάνει; Δεν μπορούσε να με παραγνώρισει. Οι μεταξύ μας σχέσεις όλο και επιδεινώνονταν μέχρι που έφθασαν στο σημείο ή να τον σκοτώσω ή να με σκοτώσει.

Κάποια μέρα ήλθε ο Ντενκτάς στην Αμμόχωστο. Του έδωσα μια επιστολή με την παράκληση να την παραδώσει στον Βουρουσκάν. Του έγραφα τα όσα συνέβαιναν και υπογράμμιζα ότι η κατάσταση οδηγείτο από το κακό στο χειρότερο. Μόλις ο Ριζά

Βουρουσκάν έλαβε την επιστολή ήλθε το ίδιο βράδυ στην Αμμόχωστο. Άκουσε τον Νταγλί. Άκουσε κι εμένα. Εγώ δεν έτρεφα καμιά εχθρότητα προς τον Νταγλί. Μάλιστα επειδή υπήρχε το ενδεχόμενο να παρακολουθείται και να αναγνωριστεί του παραχώρησα το σπίτι μου, παρά το ότι ήμουν νιόπαντρος.

- Το βράδυ που σας επισκέφθηκε ο Βουρουσκάν τί έγινε;

- Άκουσε και τους δυο μας. Μετά με πήρε έξω και μου είπε: Παιδί μου, κοίτα τη δουλειά σου και μην ανησυχείς. Εμείς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον κόσμο από το παράθυρο του στρατοπέδου. Δεν μπορούμε να γίνουμε σαν εσάς.

Ουδέποτε ξέχασα τα λόγια αυτά του Βουρουσκάν. Θέλω όμως να προσθέσω και τα εξής κυρία Νεριμάν: Ο Ριζά Βουρουσκάν ήταν ένας εξαιρετος άνθρωπος που διέφερε πάρα πολύ από όλους τους άλλους που ήλθαν από την Τουρκία.

- Μετά τί έγινε; Συνεχίστηκε η διαμάχη με τον Νταγλί;

- Μάλιστα. Όταν έφευγε ο Βουρουσκάν, γύρω στα μεσάνυκτα με κάλεσε. Ημουν προετοιμασμένος. Αν επιχειρούσε να με σκοτώσει θα προσπαθούσα να τον προλάβω. Είχα αυτοποποιίτηση. Ημουν άσσος στην σκοποβολή.

- Φθάσατε μέχρι του σημείου αυτού;

- Οχι, δεν τόλμησε κάτι τέτοιο. Στην αρχή μου είπε ότι είμαι συκοφάντης, ότι τον κτύπησα πίσωπλατα. Είχε γνωριμίες στις οποίες βασιζόταν. Ήταν γνωστός του Σαμπάν που ήταν υπεύθυνος για όσους αποστέλλονταν στην Κύπρο από το Αρχηγείο της TMT στην Αγκυρα.

Τελικά, κατόρθωσε να υπερσκελίσει το Βουρουσκάν και να γίνει Μπαϊρακτάρ (πρόκειται για το ανώτατο αξίωμα την ιεραρχία της TMT. Έδρα του η Λευκωσία και σημαίνει σημαιοφόρος).

Τα ήξερα όλα αυτά. Σκεπτόμουν λοιπόν πως ό,τι και αν κάνω θα είμαι ο χαμένος. Ήταν ένας υπερβολικά

νευρικός άνθρωπος, ένα τρελό άτομο. Τότε είχα ένα αυτοκίνητο μάρκας Μερσεντές. Ημουν βλέπετε υπό τις διαταγές του. Με καλούσε "τράβα στη Λεμεσό" μου έλεγε. Όταν φθάναμε εκεί χωρίς καν να κατεβεί από το αυτοκίνητο με διάτασε "τράβα προς τη Λευκωσία, τη Λάρνακα". Προσπαθούσε να με τυραννήσει.

Είχα ένα συγγενικό πρόσωπο, το Χατζιράν που σπούδαζε στην Τουρκία. Είχε καλές σχέσεις με την οικογένεια του Σαμπάν, του ατόμου που τον υποστήριζε. Κάποτε είχε πάρει μια επιστολή από τον Σαμπάν που έλεγε: "Δεν μπορώ να σε καλύπτω περισσότερο, επαναπατρίσου".

- Να σταθούμε λίγο στο δρ Ναλμπάντογλου.

- Επρόκειτο για ένα πατριώτη. Μεγάλωσε και σπούδασε με πολλές στερήσεις. Ήταν πολύ τίμιος και ουδέποτε σκέφτηκε τα συμφέροντα του. Πήγαινε όπου και αν τον έστελνες. Σκεφθείτε πήγαινε στα Κόκκινα στο "Πορτ μπαγκάζ" οχήματος της Ειρηνευτικής Δύναμης.

- Ο δρ Κουτσιούκ;

- Αυτός ήταν που άρχισε την οργάνωση. Οι εκ Τουρκίας όμως δεν συμπαθούσαν αυτούς που ηγούνταν της κοινότητας. Υπήρχαν αυτοί που δεν συμπαθούσαν τους Κουτσιούκ και Ντενκτάς.

- Γιατί;

- Θέμα ζήλειας. Ο Ναλμπάντογλου θεωρούσε τον εαυτό του επικεφαλής της οργάνωσης και έκανε κάποιες αταξίες. Μετά την αποτυχημένη εγχείρηση στο παιδί του Ντενκτάς ορκίστηκε ότι δεν θα ασκήσει πλέον το λειτούργημα του γιατρού.

ΙΣΜΑΗΛ ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ: Ο Ισμαήλ Μποζκούρτ, σε σχόλιο στην εφημερίδα "Ορτάμ" στις **13 Ιουνίου 1997** ανέφερε:

Βρέθηκα στις τάξεις της TMT από τα τέλη του **1957**. Αν και υποτυπώδεις, πάντως υπήρχε μια προσπάθεια εξοπλισμού. Εχω ιδίαν πείρα. Τον Ιούνιο του **1958** τελείωσα το Λύκειο Ναμίκ Κεμάλ και πήγα στο χωριό μου. Εκεί, με δική μου πρωτοβουλία και

συνεργασία φίλων ιδρύσαμε τον πρώτο πυρήνα μυστικής οργάνωσης. Και από τότε καταβάλλονταν προσπάθειες εξασφάλισης οπλισμού. Εστω και παλαιού. Η πρώτη επαφή με το Κέντρο έγινε αργότερα.

Είναι σίγουρο ότι η TMT ιδρύθηκε στο τέλος του **1957**. Αν και υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες ημερομηνίες ίδρυσης της οργάνωσης, αυτό δεν μεταβάλλει την πραγματικότητα. Το σημαντικότερο είναι ότι την TMT δεν την ίδρυσε η Τουρκία ή δεν ιδρύθηκε κατόπιν υποδείξεων της Τουρκίας. Ιδρύθηκε ως μια φυσική ανάγκη και συν τω χρόνω διαμορφώθηκε σε οργάνωση. Από δε το **1958** είχε επαφές με την Τουρκία. Αυτά όλα αποδεικνύονται και με έγγραφα. Αυτά αναφέρονται στις δηλώσεις του Ριζά Βουρουσκάν.

Όλα τα στοιχεία που έχουμε ανά χείρας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία για μια κεντρική οργάνωση (δεν αναφέρομαι στις τοπικές) ανήκει σε δυο τουρκοκύπριους, τους Ραούφ Ντενκτάς και Μπουρχάν Ναλμπάντογλου και τον Κεμάλ Τανρίσεβντι από την Τουρκία, ο οποίος υπηρετούσε στην Κύπρο ως διπλωματικός υπάλληλος στο τουρκικό Προξενείο και ο οποίος έδρασε με δική του πρωτοβουλία, χωρίς εντολές άνωθεν.

Το να υποστηρίζεται σήμερα ότι η Τουρκία έβαλε χέρι σε μια οργάνωση που ίδρυσαν οι τουρκοκύπριοι δεν αρμόζει, επειδή διαστρεβλώνει την Ιστορία και αδικεί τόσο τους τουρκοκύπριους όσο και την Τουρκία. Το ότι η Τουρκία αναμείχθηκε εκ των υστέρων στην οργάνωση καθόλου δεν την μειώνει. Απεναντίας, αποδεικνύει ότι η Τουρκία συμπαραστάθηκε σε μια τουρκική κοινότητα που προσπαθούσε να οργανωθεί για αντιστασιακό αγώνα.

ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΚΑΜΑ: Ο Αρθρογράφος της εφημερίδας "Γενί Ντεμοκράτ" Γιούσφ Ακάμα έγραψε στις **11 Ιουνίου 1997**:

Η TMT ιδρύθηκε την **1η Αυγούστου 1958** και διέπραξε λάθη και αμαρτίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι πριν από την **1.8.1958** είχαν ιδρυθεί κάποιες άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Μια από αυτές, από τις

σοβαρές, ήταν η TMT που έφερε την ίδια ονομασία με τη γνωστή μας TMT.

Από όσα δήλωσε ο Τανρίσεβντι πληροφορούμαστε ότι η πρώτη TMT περιορίζετο σε διανομή φυλλαδίων και απαντούσε σε προκηρύξεις στις οποίες ανέφερε την αντίδραση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στα διαδραματιζόμενα.

Η TMT που ιδρύθηκε την **1.8.,1958** ήταν μια καθόλα μυστική οργάνωση που προέβλεπε και τον ένοπλο αγώνα. Ήταν μια αντιστασιακή οργάνωση. Η οργάνωση βασιζόταν στην ένοπλη αντίσταση. Η TMT της **1.8.1958** ιδρύθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των Μεντερές και Ζορλού και του Αρχηγείου των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΜΙΛΛΙΕΤ: Η εφημερίδα "Μιλλιέτ" της Κωνσταντινούπολης σε σειρά άρθρων της για την TMT (**11. 6. 1995**) ανέφερε:

Βασικές αρχές της Οργάνωσης ήταν:

1. Λόγω των εξελίξεων στο Κυπριακό επιβάλλεται η ίδρυση στην Κύπρο μιας μυστικής οργάνωσης.

2. Η οργάνωση θα φέρει την ονομασία TMT.

3. Την οργάνωση αυτή θα υποστηρίζει ανεπίσημα και παρασκηνιακά η Τουρκική Κυβέρνηση. Θα της εξασφαλίζει οπλισμό και οικονομικά μέσα.

4. Η ίδρυση της TMT θα κρατηθεί μυστική από τη διεθνή και τουρκική κοινή γνώμη. Σχετικά με την οργάνωση αυτή δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών στην Τουρκία.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο γίνει γνωστή η παρουσία της η Τουρκία θα παρουσιαστεί ως μη συμμετέχουσα σ αυτή. Θα παρουσιαστεί ως μια οργάνωση που ιδρύθηκε από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

7. Ηγέτης της TMT στην Κύπρο είναι ο Αντισυνταγματάρχης Βουρουσκάν. Για τη δράση του στην Κύπρο μπορεί να ενεργεί όπως κρίνει σκόπιμα

και δεσμεύεται από τις εντολές που του δόθηκαν. Είναι υπόλογος στο Στρατηγό Καράμπελεν.

8. Η Οργάνωση θα ιδρυθεί με άκρα μυστικότητα. Με την ίδια μυστικότητα θα συνεχίσει τη δράση της. Η ύπαρξη της δεν θα αποκαλυφθεί.

9. Θα απαρτίζεται από διαφορετικούς πυρήνες. Τα μέλη της οργάνωσης θα γνωρίζουν μόνο τα μέλη της Ομάδας τους και όχι άλλα μέλη της TMT.

10. Η οργάνωση θα διέπεται από κανονισμούς. Δεν θα αναφέρεται η επωνυμία της. Τα άτομα που θα την απαρτίζουν θα επιλέγονται προσεκτικά.

11. Αναφορά στο όνομα της TMT θα γίνει μόνο όταν δίνεται η σχετική εντολή.

12. Η οργάνωση θα στελεχώνεται από νέους των **18** ετών και άνω και θα προχωρεί μέχρι τους ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Όλοι όσοι θα στελεχώσουν την TMT θα εκπαιδεύονται στην Κύπρο και την Αγκυρα.

13. Ομάδες από **25** άτομα θα αποστέλλονται στην Αγκυρα για εκπαίδευση. Τα μέλη της ομάδας αυτής θα επισκέπτονται την Τουρκία ως τουρίστες.

14. Στόχος μας είναι όπως σε πρώτη φάση ιδρύσουμε και εξοπλίσουμε μια οργάνωση από **5.000** άτομα από όλα τα σημεία της νήσου. Ο αριθμός αυτός στη συνέχεια θα φθάσει στις **10,000** άτομα.

15. Εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Θα αποσταλούν όταν γίνουν οι σχετικές ετοιμασίες στο νησί.