

## SXEDIO.G33

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ VOLKAN (ΒΟΛΚΑΝ), ΤΑ "ΤΡΙΑ ΒΕΛΗ" ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ "9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ"

Μια από τις πρώτες οργανώσεις που ίδρυσαν οι Τουρκοκύπριοι στην Κύπρο ήταν η VOKAN (ΒΟΛΚΑΝ ή ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ).

Ο Σπύρος Αθανασιάδης στο βιβλίο του "Φάκελος ΤΜΤ, Λευκωσία 1998" γράφει για την ίδια την ΤΜΤ και για άλλες τουρκοκυπριακές οργανώσεις:

Η ιδέα ίδρυσης της οργάνωσης ΒΟΛΚΑΝ ανήκει σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα "Χαλκίν Σεσί" στο Φαζίλ Κουτσιούκ, ηγέτη του Κόμματος "η Κύπρος είναι Τουρκική"- του μοναδικού κόμματος των τουρκοκυπρίων.

Η λέξη ΒΟΛΚΑΝ, παρά το γεγονός ότι σημαίνει ηφαίστειο, προερχόταν από τα αρχικά των έξι τουρκικών λέξεων Var-Olmak-Lazimsa-Kan- Akmamak-Niye (VOLKAN) που σημαίνουν "αν επιβάλλεται η ύπαρξη, προς τι η μη αιματοχυσία".

Ο Φαζίλ Κουτσιούκ καταγόταν από το Ορτάκιογιου και διατηρούσε ιατρείο στη Λευκωσία. Τις σκέψεις του για την ίδρυση της οργάνωσης τις είχε εκμυστηρευθεί στο φίλο του Μάστρο Σακίρ (Σακίρ Οζέλ) που διατηρούσε ξυλουργείο κοντά στην πλατεία Σεραγίου. Ήταν συγχωριανός του. Ήταν στα μέσα του Απριλίου του 1955 λίγο μετά την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ για αποτίναξη του αγγλικού ζυγού.

Δυο άλλοι που πληροφορήθηκαν τις προθέσεις του Κουτσιούκ ήταν ο δάσκαλος Σελτισούκ και ο εμπορος Κεμάλ Μισόν.

Ωστόσο ο Κουτσιούκ σαν πολιτικό πρόσωπο ήθελε να βρίσκεται στο παρασκήνιο αλλά να κινεί ο ίδιος τα νήματα.

Σύμφωνα με έρευνα του Χασάν Ντεμίρνταν στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα "Ορτάμ" (7.6.97) ο Κουτσιούκ είχε ιδρύσει μια άλλη οργάνωση με την επωνυμία "Καρά

Τσετέ". Τη ΒΟΛΚΑΝ διαδέχθηκε η οργάνωση " Μέτωπο της 9ης Σεπτεμβρίου" και αυτήν η ΤΜΤ.

Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η " Καρά Τσετέ" ιδρύθηκε για να αντικαταστήσει την ΤΜΤ, αλλά δεν δίνουν άλλη εξήγηση.

Ο Κουτσιούκ ήταν και ο εκδότης της εφημερίδας Χαλκίν Σεσί, η οποία ενισχυόταν και οικονομικά από την Τουρκία.

Αρχηγός της ΒΟΛΚΑΝ παρουσιαζόταν ο Σακίρ Οζέλ. Ο Οζέλ στρατολογούσε μέλη και είχε παραχωρήσει το κατάστημά του που χρησιμοποιείτο ως αρχηγείο της οργάνωσης.

Ο Σελτσούκ, το δεύτερο μέλος της οργάνωσης, ήταν έμπειρος στρατιωτικός. Είχε υπηρετήσει στον αγγλικό στρατό κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπηρετούσε ως καθηγητής Μαθηματικών στο Γυμνάσιο Μπαϊρακτάρ.

Αυτός συνέτασσε και τις προκηρύξεις και όρκιζε τα νέα μέλη της οργάνωσης και εκφωνούσε λόγους σε συγκεντρώσεις.

Σημαντική υπήρξε και η βοήθεια του Αχμέτ Κεμάλ Μισόν που είχε υπηρετήσει ως συντηρητής στρατιωτικών οχημάτων στον αγγλικό στρατό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Λιβύη και Αίγυπτο. Στις αγγλικές μονάδες είχε μάθει να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς και η πείρα του αποδείχθηκε χρήσιμη στη ΒΟΛΚΑΝ.

Η πρώτη προκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ διανεμήθηκε το Σεπτέμβριο του **1955**. Εγινε μυστικά από το μέλος της οργάνωσης Ερτάν Αλή. Το κείμενο της δεν βρέθηκε αλλά να πως το είχε αποστηθίσει το μέλος της οργάνωσης Τουργκούτ Μουσταφά Οζκάλογλου:

" Αν η αγγλική Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποχωρήσει από την Κύπρο θα πρέπει να έχει κατά νου τα εξής: Εναντι της επιθυμίας των ελληνοκυπρίων για ένωση οι τουρκοκυπριοί απαιτούν τη διχοτόμηση. Οι τουρκοκύπριοι διαθέτουν το **38%** των εδαφών της νήσου αφού έχουν προς τούτο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Οι Τούρκοι επιθυμούν την προσάρτηση

στην Τουρκία. Η οργάνωση ΒΟΛΚΑΝ αντιτίθεται στους στόχους των ελληνοκυπρίων για ένωση και στρέφεται εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ. Η οργάνωση ΒΟΛΚΑΝ ιδρύθηκε για να διακηρύξει στη διεθνή κοινότητα τις θέσεις της.

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν προκηρύξεις της ΒΟΛΚΑΝ και στην Αγγλική, στην Αμμόχωστο, με αίτημα τη λήψη μέτρων εναντίον των ελληνοκυπρίων και την επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία.

Στην αρχή γινόταν αναφορά στην Ιστορία της νήσου και της Ελλάδας και προβαλλόταν ο ισχυρισμός ότι η Κύπρος ουδέποτε υπήρξε ελληνική, ότι η Τουρκία ήταν κυρίαρχος του νησιού πάνω από τρεις αιώνες, ότι η ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ήταν ελεύθερη στις δραστηριότητες της και ότι το **1915** η Αγγλία πρότεινε την Κύπρο στην Ελλάδα κάτι που απέρριψε η τελευταία.

Κατέληγε η προκήρυξη:

- Υποστηρίξτε την Κυβέρνηση και όλα τα σχέδια σας για το νησί να αφορούν την Κύπρο.

- Αξιώστε την απομάκρυνση των ελλαδιτών καθηγητών από την Κύπρο.

- Η Εκκλησία να παύσει να ασχολείται με την πολιτική.

- Απαγορεύσατε τις σημαίες στις εκκλησίες.

- Η Κύπρος θα παραμείνει ως αγγλική αποικία ή θα πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία.

- Αγωνιστείτε με περισσότερο θάρρος κατά της εκστρατείας για προσάρτηση ή οποιασδήποτε άλλης ιμπεριαλιστικής ενέργειας".

Εξ άλλου στις **16** Δεκεμβρίου **1955** κυκλοφόρησε η εξής προκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ που απευθυνόταν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα:

" Οι πεσόντες στα πάτρια αυτά εδάφη, σου εμπιστεύτηκαν την πατρίδα γνωρίζοντας ότι δεν θα την εγκαταλείψεις. Είναι πεπρωμένο σου να αγωνιστείς για την ύπαρξη κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Διαφορετικά είσαι καταδικασμένος να υπογράψεις εσύ μόνος την καταδίκη σου. Αν λοιπόν

θέλεις να αισθανθείς κι εσύ την ίδια χαρά που αισθάνθηκαν οι πρόγονοί σου κατά την άλωση της Κύπρου και να βλέπεις τη σημαία με το αστροφέγγαρο να κυμματίζει παντού, τότε ετοιμάσου για θυσίες, χωρίς να υπολογίσεις τίποτα".

Μέχρι τα τέλη του **1955** η ΒΟΛΚΑΝ είχε σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο **60-70** μέλη.

Η οργάνωση είχε στη διάθεση της τρία όπλα σύμφωνα με τη μαρτυρία του μέλους της οργάνωσης Κεμάλ Μισόν που χρησιμοποιούνταν για κάθε αποστολή. Αν σε κάποια αποστολή χρειαζόνταν περισσότερα όπλα τότε εξασφαλιζόνταν από τον Χασάν Σκόρδο από το Πυρόϊ που σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο διέθετε **4-5** περίστροφα.

Μέχρι τα τέλη του **1955** η οργάνωση ενισχύθηκε και με νέο οπλισμό- μερικά στεν και βόμβες.

Τα υλικά για τις βόμβες εξασφαλιζόνταν τόσο στην Κύπρο από τα μεταλλεία όσο και από τη Βηρυτό.

Το μέλος της οργάνωσης Κεμάλ Μισόν αφηγήθηκε:

"Με το πλοίο που ανήκε στον εφοπλιστή Φαρούκ Καλκαβάν που κατέπλευσε στη Λεμεσό πήγα στη Βηρυτό για εξασφάλιση των υλικών που απαιτούντο για κατασκευή βομβών. Αφού έκανα τις αγορές μου επέστρεψα στο νησί με το ίδιο πλοίο. Για μεταφορά των υλικών από το τελωνείο μας βοήθησε ο τουρκοκύπριος Σαλίχ Ντενγκενέ που υπηρετούσε στο λιμάνι. Όταν τα υλικά μεταφέρθηκαν αρχίσαμε εντατικές εργασίες. Στα καλούπια μας βοήθησε ο κύριος Κεμάλ, ο σιδηρουργός μουχτάρης του Ορτάκιογιου. Τα πάντα ήταν έτοιμα. Κατά διαστήματα φέρναμε στο νησί, κυρίως από τη Βηρυτό, περίστροφα. Στα τέλη του **1956** διαθέταμε **18-20** περίστροφα. Κάθε επαρχία είχε τα μέλη της ΒΟΛΚΑΝ. Τα όπλα μεταφέρονταν στο νησί και διανέμονταν σε όλες τις επαρχίες".

Παρά τα λίγα μέσα που διέθετε η ΒΟΛΚΑΝ κατόρθωσε να κινητοποιήσει την τουρκοκυπριακή νεολαία η οποία οργάνωνε συλλαλητήρια συνήθως ύστερα από τη δολοφονία τουρκοκυπρίων, συνεργατών

των βρετανών, από την ΕΟΚΑ

Ο Κουτσιούκ είχε μια ισχυρή δύναμη- την εφημερίδα του "Χαλκίν Σεσί" στην οποία δημοσίευε όλες τις προκηρύξεις της ΒΟΛΚΑΝ.

Εμπιστα μέλη της ΒΟΛΚΑΝ γράφτηκαν με πρωτοβουλία της οργάνωσης ως ειδικοί αστυνομικοί (Επικουρικοί) ύστερα από διαταγή της οργάνωσης. Αυτό τους επέτρεπε να διακινούνται πιο ελεύθερα και να συγκεντρώνουν και πληροφορίες.

Η ΒΟΛΚΑΝ στις προκηρύξεις της ασχολείτο με πολλά και σοβαρά θέματα που απασχολούσαν τους τουρκοκύπριους.

Ας δούμε ακόμα μερικές:

Στις **17** Νοεμβρίου διένειμε την πιο κάτω προκήρυξη που αποτελούσε και προειδοποίηση προς τον Αγγλο Κυβερνήτη να παύσει τις διαπραγματεύσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο:

" Εντιμε Κυβερνήτη,

Σας προειδοποιούμε. Εγκαταλείψετε την πρόθεση σας να ανοίξετε τις πόρτες στους ελληνοκυπρίους. Είμαστε αποφασισμένοι να τις κλείσουμε. Ουδέποτε θα επιτρέψουμε τη μετατροπή της νήσου σε ελληνικό νησί. Θα πρέπει να μην σας διαφεύγει ότι δίπλα μας υπάρχουν **25** εκατομμύρια Μεχμετζίκ. Αν αισθάνεσθε ανίκανοι να διοικήσετε τη νήσο να την επιστρέψετε στους πραγματικούς της ιδιοκτήτες.

Η ΒΟΛΚΑΝ είναι έτοιμη να υπερασπιστεί και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.  
ΒΟΛΚΑΝ

Στις **3** Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε μια άλλη προκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ:

"Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αλλαγή στη διακυβέρνηση της νήσου αν προς τούτο δεν υπάρχει η έγκριση της Τουρκίας και των τουρκοκυπρίων. Οι γενειοφόροι διπλωμάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν στην αυτοδιάθεση και να μας θέσουν υπό την εξουσία της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με παιγνίδι με

τη φωτιά. Δεν θέλουμε να βάψουμε με αίμα τα χέρια μας, αλλά η μόνη απάντηση που έχουμε να δώσουμε είναι: Η θάνατος ή ανεξαρτησία. Εμείς οι Τουρκοκύπριοι φέρουμε στις φλέβες μας το αίμα του ένδοξου τουρκικού Έθνους. Καθ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας έχουμε μάθει να ζούμε ελεύθεροι. Εχουμε ιδρύσει αυτοκρατορίες ενώ έχουμε καταποντήσει αυτοκρατορίες.

Πλησιάζουν οι μέρες του Εθνικού αγώνα. Εσω έτοιμος. ΒΟΛΚΑΝ"

Στις **20** Δεκεμβρίου **1955** εξ άλλου κυκλοφόρησε μια νέα προκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ με προειδοποίηση προς το Μακάριο:

" Πριν από μερικές ημέρες από εκπυρσοκρότηση του όπλου του βοηθού Ιμπραχίμ Μουχσίν στο Κοιλάνι της Λεμεσού τραυματίστηκαν δυο παιδιά ελληνοκυπρίων. Ανκαι ο Μουχσίν μετατέθηκε στη Λεμεσό, δέχθηκε την επίθεση του όχλου αυτού των αγριογουρουνιών και δολοφονήθηκε.

Η ΒΟΛΚΑΝ απέφυγε να βάψει τα χέρια της με αίμα. Δέχθηκε τη δολοφονία με ψυχραιμία. Προειδοποίησε τον ούτω καλούμενο ηγέτη Διγενή που είχε απολέσει τον έλεγχο της συμμορίας "Μάου-Μάου".

Παρά ταύτα στις **17** Δεκεμβρίου **1955** στο ίδιο χωριό δολοφονήθηκε ο αναπληρωτής λοχίας Φαχρί Οσμάν.

Εχουμε στα χέρια μας αδιάσειστα στοιχεία ότι και η δολοφονία αυτή ήταν έργο της ΕΟΚΑ.

Εχουμε ορκιστεί και σε περίπτωση επανάληψης παρομοίων επεισοδίων θα ανταποδώσουμε. Ανακοινώνουμε στο λαό μας ότι ήλθε πλέον η ώρα, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, να καταφέρουμε το καίριο πλήγμα κατά της αγέλης αυτής των λυσσασμένων σκύλων.

Ο λαός πρέπει να παρακολουθεί τα γεγονότα με ψυχραιμία. Ετσι μόνο θα πετύχουμε τον εθνικό μας στόχο.

Του λοιπού απαγορεύεται στους Τούρκους αδελφούς μας να περιφέρονται στις ελληνοκυπριακές

συνοικίες ή να συχνάζουν σε κέντρα ή κινηματογράφους των συνοικιών αυτών.

Όσοι δεν υπακούσουν στην εντολή αυτή θα κατηγορηθούν ως προδότες της πατρίδας. Δεν θα έχουμε τύψεις συνειδήσεως αν οι Τούρκοι αυτοί υποστούν ο,τιδήποτε κατά τις επιθέσεις αντιποίνων που θα διενεργήσουμε στους χώρους αυτούς.

Σας ανακοινώνουμε ότι σύντομα θα επιτευχθούν οι στόχοι μας. Μακάριε, πρόσεξε, τα λόγια σου. Ένας Τούρκος αξίζει όσο όλος ο κόσμος.

ΒΟΛΚΑΝ".

Η ΒΟΛΚΑΝ χρησιμοποιούσε όλους τους τουρκοκύπριους και τα μέσα που είχαν για μεταφορά του οπλισμού.

Ένας από αυτούς ήταν ο Τουργκούτ Οζκάλογλου ο οποίος ήταν οδηγός του άγγλου Εισαγγελέα. Με το αυτοκίνητο του πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στη ΒΟΛΚΑΝ και κυρίως στη μεταφορά οπλισμού.

Η ΒΟΛΚΑΝ κηρύχθηκε τελικά παράνομη το Σεπτέμβριο του **1957**.

#### ΜΕΤΩΠΟ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μια άλλη τουρκοκυπριακή οργάνωση ήταν Μέτωπο της 9ης Σεπτεμβρίου.

Η 9η Σεπτεμβρίου επελέγη επειδή την ημερομηνία αυτή οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη Λευκωσία ενώ η Σμύρνη απελευθερώθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις.

Οι δραστηριότητες του Μετώπου της 9ης Σεπτεμβρίου συνεχίστηκαν μέχρι το **1957** και τα μέλη του Μετώπου μεταπήδησαν στην ΤΜΤ.

Στις **29** Σεπτεμβρίου **1957** η οργάνωση διένειμε την έκτη της προκήρυξη και σ αυτήν αναφέρονταν οι στόχοι της.

Στην προκήρυξη αναφερόταν ότι δεν επρόκειτο για οργάνωση που απέβλεπε σε επιθέσεις και ότι απώτερος σκοπός της ήταν η παρεμπόδιση παρόμοιων επιθέσεων κατά του τουρκοκυπριακού στοιχείου και η υπεράσπιση και προστασία των τουρκοκυπρίων.

Αναφερόταν στην προκήρυξη:

" Δεν ιδρύσαμε την οργάνωση για να απειλούμε αλλά ούτε είμαστε διατεθειμένοι να προκαλούμε τον τρόπο μεταξύ του λαού μας. Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να επιδείξουν μόνο οι φονιάδες της ΕΟΚΑ. Για μας κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αφού Μέτωπο 9ης Σεπτεμβρίου σημαίνει Τουρκική Νεολαία, Τουρκικός λαός. Θα πρέπει πάντως να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε αμείλικτοι κατά των κατασκόπων. Άτομα που για πενταροδεκάρες προσπαθούν να ξεπουλήσουν τα εθνικά μας συμφέροντα να γνωρίζουν ότι θα λογοδοτήσουν άσχετα με τον τρόπο που θα διαφύγουν.

Οι κυρώσεις έναντι αυτών που επιφέρουν ζημιά στην εθνική υπόθεση της κοινότητας μας, θα επιβάλλονται από άτομα που εμείς θα διορίζουμε.

Όταν θα έλθει ο κατάλληλος χρόνος κάθε Τούρκος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για την πατρίδα. Ουδόλως αμφιβάλλουμε ότι κάθε ένας τουρκοκύπριος θα θέλει μετά χαράς, να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ω τουρκική νεολαία, η οργάνωση μας σε περιμένει. Ο αγώνας για την πατρίδα είναι για μας μια αποστολή τιμής. Στα άγια αυτά χώματα έχουν πέσει χιλιάδες ήρωες. Ακόμη προχθές χάσαμε τέσσερις νέους μας. Ήδη τέσσερις άλλοι, εξίσου γενναίοι, συνάδελφοι τους, τους αντικατέστησαν.

Μην εμπιστεύεσαι στα όσα σου λένε ανεύθυνα άτομα. Εμείς εμπνεόμεθα από το τουρκικό Έθνος".  
Μέτωπο 9ης Σεπτεμβρίου

ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΚ (ΒΕΛΗ).

Στην Κώμη Κεπήρ στην Καρπασία τρεις με πέντε νέοι του χωριού ίδρυσαν την οργάνωση γνωστή ως τα "3 ΟΚ" δηλαδή τα "τρία Βέλη".

Είχαν δραστηριοποιηθεί μόλις πληροφορήθηκαν ότι οι συνομήλικοί τους είχαν αρχίσει να οργανώνονται. Οι προκηρύξεις τους ήσαν χειρόγραφες και κυκλοφορούσαν αντίγραφα τους με λαδόκολες μια



και δεν είχαν πολυγράφους.

Ανέφεραν:

Προς τους τουρκοκύπριους του χωριού Κώμη  
Κεπήρ,

Φίλοι,

Είμαστε ένα Εθνος που για χιλιάδες χρόνια υπήρξαμε αφέντες χιλιάδων Εθνών. Ουδέποτε ο Τούρκος παραδέχθηκε τον απέναντι του αφεντικό. Ιδού ο Σαγγάριος, ιδού ο Ντουμπλούπιναρ.

Κάθε σπιθαμή του κυπριακού εδάφους έχει ποτιστεί με το αίμα των προγόνων μας. Αν δεν επιθυμείτε να δείτε τα εδάφη αυτά σε χέρια ατόμων που δεν το αξίζουν υψώστε κι εσείς τη φωνή σας. Η φωνή ενός ατόμου δεν ακούεται. Η φωνή των πολλών γίνεται αισθητή.

Τέρμα πλέον οι διασκεδάσεις. Εγκαταλείψτε τις. Χωρίς αμφιβολία εσείς θα επωμιστείτε το καθήκον λύτρωσης του χωριού σας. Ηλθε πλέον η ώρα. Μετά λύπης μας βλέπουμε ότι όλοι έχουν επιδοθεί σε διασκέδαση. Με το άκουσμα και μόνο του κινηματογράφου το χωριό εκκενώνεται και μένει ανυπεράσπιστο.

Ποιος θα αντισταθεί σε ενδεχόμενη αιφνίδια επίθεση; Μήπως οι γυναίκες; Αφήνετε στις γυναίκες την αποστολή αυτή; Θα πρέπει να ντρέπεστε για τα πανταλόνια που φοράτε. Δώστε τα να τα φορέσουν οι γυναίκες σας και απαλλαγείτε εσείς από οποιαδήποτε υποχρέωση.

Φίλοι, θα πρέπει πρώτ απ όλα να γνωρίζετε ότι η νήσος αυτή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε φωλιά ληστών και απίστων. Αυτό προστάζουν οι **650,000** πρόγονοι μας που έπεσαν στα εδάφη αυτά και εμείς θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι της επιθυμίας τους για να μπορούν εκείνοι να αναπαύονται ήσυχοι.

Ποίημα:

Δεν μας είναι δυνατό να ξεχάσουμε το αίμα των  
**60,000** ηρώων μας,

εμείς, οι φρουροί της πατρίδας.

Τρέξε και συ φίλε για να χαμογελάσει η πατρίδα

σου,

να χαμογελάσει για να δει ο πρόγονος μας ότι είμαστε άξια τέκνα του.

Γιατί να μην χυθεί αίμα αν πρέπει να ζήσουμε;

#### ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 3 ΒΕΛΩΝ

Μια δεύτερη προκήρυξη της ίδιας οργάνωσης αναφέρει:

Είμαστε ένα γενναίο Έθνος με γνωστή ιστορία. Οι Τούρκοι είναι το αρχαιότερο Έθνος του κόσμου.

Πρόκειται για ένα Έθνος έξυπνο, εργατικό γενναίο, γενναϊόδωρο, φιλεύσπλαχνο, φιλόανθρωπο. Μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για την καταγωγή μας.

Οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο στα πεδία της μάχης, αλλά και στη διοίκηση και κυβέρνηση έχουν πολλές ικανότητες.

Ως εκ τούτου κατά το παρελθόν οι Τούρκοι ίδρυσαν μεγάλα ανεξάρτητα κράτη και έζησαν σ αυτά χωρίς να τεθούν υπό την κηδεμονία άλλων.

Εμείς οι Τουρκοκύπριοι είμαστε τέκνα ενός τέτοιου Έθνους. Δεν ομοιάζουμε με άλλα νόθα Έθνη "αγνώστου προελεύσεως". Κανένας Τούρκος δεν θα δεχόταν να εξουσιάζεται από ένα κράτος που μόλις χθες απέκτησε την ανεξαρτησία του από τους Οθωμανούς. Αν υπάρχουν μεταξύ μας κάποιοι που θα δέχονταν κάτι τέτοιο ας παύσουν να ζουν μαζί μας. Σ αυτών τις φλέβες δεν ρέει πραγματικό τούρκικο αίμα αλλά αίμα παπάδων.

Οι ελληνοκύπριοι που ενεργούν απερίσκεπτα σε κάθε βήμα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε παρόντες.

Ορκιζόμαστε ότι θα εργαστούμε με όλες τις δυνάμεις μας για να αποδείξουμε ότι αγαπούμε το νησί αυτό και ότι θα θυσιάσουμε ακόμα και τη ζωή μας για χάρη του.

Δεν μας τρομάζει η παρουσία ελληνοκυπρίων. Δεν πρόκειται να φοβηθούμε από την παρουσία και αυτού τούτου του συνόλου του ελληνικού στρατού. Στις φλέβες μας ρέει το αίμα των γενναίων προγόνων

μας. Θέλουμε το νησί αυτό ένα παράδεισο για να ζήσουμε. Διαφορετικά ας μας σκεπάσει το χώμα του".

#### ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 3 ΒΕΛΩΝ

Μια τρίτη προκήρυξη των Τριών Βελών κυκλοφόρησε λίγο αργότερα:

"Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι η ενότητα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κοπάδια των κοράκων ότι τα λιοντάρια δεν έχουν πεθάνει. Εμείς δεν μοιάζουμε με τους παπάδες που φέρουν το διαβολικό ράσο και τους εύζωνες με τα γυμνά πόδια.

Είμαστε άτομα που από το έβδομο μέχρι το 77ο έτος της ηλικίας μας κυνηγούμε το θάνατο. Όταν παραστεί ανάγκη θυσιάζουμε τα πάντα μέχρι και τη ζωή μας. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ. Φίλοι, θα πρέπει να υπάρχει ενότητα. Να μην σχηματιστεί η εντύπωση ότι είμαστε αδύναμοι. Εν τη ενώσει η ισχύς.

Οι οργανώσεις αυτές ήταν επρισσότερο οργανωμένες πάνω σε προσωπική βάση και στηρίζονταν στη μαχητικότητα των ιδρυτών τους.

Βασική οργάνωση των Τουρκοκυπρίων ήταν η TMT που ιδρύθηκε αργότερα με επίσημη ημερομηνία ίδρυσης την 1η Αυγούστου 1958.