

SXEDIO.FY5

25.4.1952: Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓ'ΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εκτος ομιλητής μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην πρώτη Εθνοσυνέλευση που συγκάλεσε ο ίδιος στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία, ήταν ο δήμαρχος Πάφου Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, ο οποίος μίλησε με θέμα "Οργάνωσις του εξωτερικού".

Είπε στην ομιλία του ο Γαλατόπουλος:

"Μετά τη βαθυστόχαστον εισήγησιν της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου μας, την παγματευθείσαν την όλην θέσιν του Κυπριακού ζητήματος και κατόπιν της φωτεινής προβολής της καταστάσεως του εσωτερικού Μετώπου μας, υπό του Παν. Μητροπολίτου Κυρηνείας, αντιπροέδρου του Γραφείου Εθναρχίας και της εμπειριστατωμένης εισηγήσεως, των άλλων μελών του γραφείου εθναρχίας προβάλλει πλέον ενώπιον μας, η εξέτασις του ζητήματος της αναγκαιότητος της οργανώσεως του εσωτερικού μετώπου μας, και τούτο διά να κατοχυρωθή από πάσης πλευράς, η Μάχη της Κύπρου, ειρηνικήν μεν, όπως τη θέλει σήμερον η Κυπριακή Εθναρχία, και καθώς το επιβάλλουν άλλως και πάσαι αι εσωτερικαί και εξωτερικαί συνθήκαι αίτινες μας περιβάλλουν αλλά έντονος και αδιάλλακτος και σκληρά, ίνα κάμψη τον ξένον κυρίαρχον, όπως απέλθη μίαν ώραν ενωρίτερον των ελληνικών χωμάτων του τόπου αυτού, φέρων μακράν των γαλανών ουρανών μας την κατάραν μιας πολυετούς δουλείας, η οποία άνευ συζητήσεως αμαυρώνει τον πολιτισμόν των λευκών, αλλά και διασαλεύει την πίστιν κάθε ελευθέρως σκεπτομένου ανθρώπου επί τη γνησιότητα των δημοκρατικών επιδιώξεων της έξω του σιδηρού παραπετάσματος Δυτικο- Ευρωπαϊκής Ηγεσίας.

Οργάνωσις λοιπόν του αγώνος μας, από πάσης πλευράς, Οργάνωσις του εσωτερικού μετώπου αλλά και

μάχη αδιάλειπτος εις το εξωτερικόν μέτωπον. Οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζομεν από την παράτασιν της अपαραδέκτου αυτής καταστάσεως της δουλείας μας είναι πλέον πασιφανείς όπως και πασιφανής καθίσταται η νέα επίθεσις της ξένης κυβερνήσεως κατά του Κυπριακού λαού διά των καταχθονίων σχεδίων της, προς επιβολήν αποικιακού συντάγματος το οποίον ουδένα άλλον σκοπόν έχει, επί του ελληνικού αυτού τόπου που αγωνίζεται επί χιλιετηρίδας απομεμακρυσμένος ακρίτας εις τον Ελληνικόν Νότον, όπως κρατήση αναμμένην την λαμπάδα των παραδόσεων του και της εθνικής συνειδήσεως του, επί των επάλξεων αδιαλείπτου και σκληρού Αγώνος, τον οποίον ιστορικόν καθήκον απέναντι και του εαυτού μας αλλά και των επερχομένων γενεών μας επιβάλλει να τονόσωμεν με ζωτικωτέραν οργάνωσιν και πληρέστερον επανδρωμένας τας αγωνιστικάς μας επάλθεις.

Στώμεν, λοιπόν, καλώς. Στώμεν μετά θάρρους, αλλά και ιερού δέους ανανεούντες τον όρκον μας επί του αγώνα μας, την πίστιν μας περί την Εθναρχίαν μας και την απόφασιν μας να συνεχίσωμεν δι' όλων των δυνάμεων μας την Μάχην της Κύπρου, όπως το απαιτεί και η σημερινή εσωτερική πραγματικότητα, αλλά και αι σημεριναί δεθνείς συνθήκαι και το σημερινόν διεθνές κλίμα, τόσον ευνοϊκόν διά την οργάνωσιν του εξωτερικού μετώπου μας.

Μη πλανώμεθα πλέον. Αν δεν δοθή συντόμως λύσις εις το ζήτημά μας, όπως όλοι εξακολουθούμεν να πιστεύωμεν αυτός του χρόνου αυτού, αν η ελληνική Κυβέρνησις δεν θελήση διαλόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως της και του αδιαμφισβητήτου πατριωτισμού της να φέρη ουδ' εφέτος το ζήτημα μας προ της οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών, ή αν έλθη τούτο και εκεί, αλλά αν δεν εύρη και εκεί την δέουσαν λύσιν του, ας μη πλανώμεθα περισσότερο. αντιμετωπίζομεν πλέον μακροχρόνιον και συνεχή μάχην, την οποίαν πρέπει ψύχραιμοι και με όλας μας τας δυνάμεις να αναλάβωμεν επί των ώμων μας, πιστεύοντες επί το

δίκαιον μας, αλλά και δίδοντες πλέον προς πραγματοποίησιν του μεγάλου σκοπού μας, ότι είναι δυνατόν αν δώση και ο τελευταίος κύπριος διά να οργανώσωμεν παράπλευρα προς το Εσωτερικόν Μέτωπον μας και το πολυσύνθετον Εξωτερικόν Μέτωπον επί του οποίου εξίσου δέον να στηριχθώμεν.

Κατέστη πλέον εμφανές ότι θα είναι ανάγκη να οργανωθούν αμέσως τα αναγκαία Γραφεία Κυπριακού Αγώνος εις το εξωτερικόν, με σκοπόν την διαφώτισιν της διεθνούς κοινής γνώμης, τη συνεχή και αδιάλειπτον παρακολούθησιν των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων αίτινες σημειούνται παντού γύρω από το ζητημά μας, την εξασφάλισιν οργάνων του διεθνούς τύπου προς δημιουργίαν πιέσως επί των αρμοδίων διεθνών κύκλων, και την συνεχή έκδοσιν διαφωτιστικών περιοδικών φυλλαδίων και επισήμου εξωτερικού κυπριακού οργάνου, τα οποία δέον να κυκλοφορούν τουλάχιστον εις τας τέσσαρας μεγάλας ευρωπαϊκάς γλώσσας, την αγγλικήν, την γαλλικήν, την γερμανικήν και την ιταλικήν και την προς τούτο στρατολογίαν τν γνησίων κυπρίων αγωνιστών οίτινες να διαθέσουν το παν πλέον, διά την μεταφοράν του αγώνος από του εσωτερικού μετώπου εις το εξωτερικόν μέτωπον, ή μάλλον διά νά να ενισχύσουν το εσωτερικόν μέτωπον εκ της εξωτερικής προβολής του ζητήματος μας.

Ενα τοιούτο γραφείον, δέον να ιδρυθή μονίμως εις Αμερικήν και ένα εις την Ευρώπην. Αν αι κατά καιρούς εθνικάί κυπριακάί πρεσβείαι εύρισκον προητοιμασμένην την Διεθνή Κοινήν Γνώμην, και ειδικώς την Κοινήν Γνώμην του μεγάλου Αμερικανικού λαού και το έργον των θα ήτο ευχερέστερον, αλλά και οι καρποί της αποστολής των θετικώτεροι και ουσιαστικώτεροι, διά την Αμερικανικήν Κυβέρνησιν το Κυπριακόν ζήτημα είναι λελυμένον. Εάν παραμερίζη την άμεσον λύσιν του κυπριακού ζητήματος, σήμερον το κάμνει διά λόγους γνωστούς γνωστότατους, οίτινες θα παρεμερίζοντο και θα διελύοντο, αν υπήρχε η συνεχής και αναγκαία εκείνη διαφωτιστική, η οποία αποτελεί το πρώτιστον όπλον κάθε υποδούλου λαού που

αγωνίζεται μίαν μάχην ειρηνικήν, όπως η ιδική μας.

Αλλαι πλευραί εις το εξωτερικόν μέτωπον είναι και ο προσανατολισμός μας προς άλλας μαζικάς κατευθύνσεις, αίτινες προβάλλουν ενώπιον μας απαιτούσαι πλέον την αμεσωτέραν κατανόησιν των, και την ουσιαστικωτέραν εκμετάλλευσιν των,

Η ανακίνησις του ζητήματος μας, πέρυσιν εις το Μιλάνον και την Παγκόσμιον Διεθνή Συνδιάσκεψιν των ελευθέρων εργατικών ενώσεων και η προβολή του μέσα εις την μαζικήν συνείδησιν των εκατομμυρίων των εργατών του ελευθέρου Κόσμου δεν πρέπει πλέον να αφήσει τας προσπαθείας μας από του να ατονήσουν και προς την πλευράν αυτήν, δεδομένου ότι διά της διόδου αυτής ή μάλλον διά της διόδου αυτής και μόνον, είναι ποτέ δυνατόν να ασκηθή αναγκαία πίεσις περί του βρετανικού Εργατικού Κόμματος, το οποίον είτε ευρισκόμενον εις την Κυβέρνησιν είτε την Αντιπολίτευσιν, θα έχη πάντοτε τον βερύτερον λόγον επί της τελικής ρυθμίσεως του ζητήματος μας.

Αλλα Διεθνή Συνέδρια συγκροτούνται κατ' έτος έχοντα από καιρού εις καιρόν σκοπόν την μελέτην ζητημάτων διεθνούς πολιτικής ηθικής, όπως είναι το Κυπριακόν ζήτημα. Με την διοργάνωσιν των αναγκαίων μονίμων Γραφείων Κυπριακού Αγώνος εις το εξωτερικόν τίποτε δεν θα είναι δυνατόν να διαφεύγη πλέον της προσοχής μας, το οποίον και θα χρησιμεύη προς προαγωγήν του μακροχρονίου αγώνος εις τον οποίον ενδέχεται να αποδυσθώμεν. Αλλά διά να γίνουν πάντα ταύτα δει χρημάτων ως άνδρες κύπριοι, όπως ετόνισε κάποτε εις την αθηναϊκήν Αγοράν κι' ένας μεγάλος αθηναίος Πολίτης, όστις εζητούσε την οργάνωσιν της αθηναϊκής αμύνης κατά της Μακεδονικής επιδρομής. Είναι ανάγκη οργανώσεως ενός μονίμου μεγάλου Ταμείου Κυπριακού Αγώνος πράγμα το οποίον έκαμαν όλοι οι υπόδουλοι λαοί, προτού ξεκινήσουν προς την πραγματικήν και μακροχρόνιον μάχην διά την ελευθερίαν των. Ηδη το πρώτον στάδιον του Κυπριακού αγώνος περατούται και εισερχόμεθα εις το δεύτερον και ουσιαστικώτερον στάδιον του. Την οργάνωσιν του εσωτερικού μετώπου.

Το Γραφείον Εθναρχίας εσκέφθη επανειλημμένως όλα αυτά τα ζητήματα εις όλον το πλάτος και εις όλην την ουσίαν των. Χρειάζονται σημαντικά ποσά, διά τη ίδρυσιν του μονίμου αυτού ταμείου του Κυπριακού Αγώνος. Ποσά, ίσως χιλιάδων λιρών, παραπλεύρως προς προσωπικάς θυσίας, θυσίας εργασίας, θυσίας ησυχίας, θυσίας ολοκλήρου τρόπου ζωής, πάντως μηδαμινώτατα όλα αυτά σήμερα, αι θυσίαι του αίματος,

Η Εθναρχούσα Εκκλησία μας θα αναλάβη βεβαίως το μέγιστον μέρος του βάρους αυτού αλλά δέον να τονισθή είναι αδύνατον να αναλάβη και το όλον βάρος των μεγάλων αυτών οικονομικών θυσιών πράγμα όπερ και εάν αμόμη ήτο δυνατόν, δεν θα ήτο όμως καθόλου ηθικόν, διότι ο αγωνιζόμενος λαός πρέπει και ο ίδιος να συνεισφέρει εις κάθε θυσίαν, και τονίζομεν: Δεν εζητήθη, ποτέ, τίποτε από τον λαόν μας και λαός το ηρνήθη, αν, μέχρι σήμερα, ο Ελληνικός Κυπριακός λαός έδωσε διά την αγωνιζομένην Ελλάδα υπέρ το ήμισυ εκατομύριον λιρών, εις μετρητά, είδος και κοσμήματα, είμεθα βέβαιοι ότι εις μίαν οργανωμένην έκκλησιν της Εθναρχίας του δεν θα διστάση να ανταποκριθή με την εισφοράν ενός απείρως μικροτέρου ποσού διά την συγκρότησιν μονίμου ταμείου Κυπριακού αγώνος, άνευ του οποίου τίποτε δεν δύναται να γίνη.

Τοιαύτην κατάστασιν καλούμεθα να αντιμετωπίσωμεν και τοιαύτην είναι η επιτακτική ανάγκη που μας επιβάλλει το άμεσον ξεκίνημα προς οργάνωσιν του εξωτερικού μετώπου μας.

Εν τω μεταξύ και μέχρι οργανώσεως του εξωτερικού μετώπου, ας ορκισθώμεν ότι δεν θα μας κουράση ο αγών όσον μακρύς και αν είναι. Αποικιακά συντάγματα διά την παραχώρησιν Κυπριακής Βουλής, η οποία έκλεισε από του 31 κάτω από τα αναθέματα του κυπριακού λαού είναι απαράδεκτα και κατάλληλα μόνον διά Γκραικύλους. Ενας είναι ο δρόμος μας. Αδιάλλακτος κυπριακός αγών, με τέρμα την ένωσιν και μόνον την ένωσιν".