

SXEDIO.FF3

20.9.1946: ΤΟ ΕΘΝΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΠΩΣ Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το θέμα της εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου παρέμενε εκκρεμές για αρκετό ακόμα χρονικό διάστημα και ο Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το **1945** και την απελευθέρωση της Ελλάδας αποφάσισε να πραγματοποιήσει ταξίδι στην Αθήνα για να διαβουλευθεί με τον μόνο επιζώντα Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Κερύνειας που ζούσε εξόριστος στην ελληνική πρωτεύουσα από το **1931**, για συντονισμό των προσπαθειών τους και εξάσκηση πίεσης στη Βρετανία για να θέσει τέρμα στη συνεχιζόμενη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού θρόνου.

Ο Λεόντιος παρουσιάστηκε αποφασισμένος να λύσει το θέμα και επανέλαβε για άλλη μια φορά ταυτόχρονα ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Είπε ο Λεόντιος σε συντάκτη της εφημερίδας "Ανεξάρτητος" στις **11 Σεπτεμβρίου 1945:**

"Προτίθεμαι να μεταβώ εις Αθήνας όπου θα συναντηθώ μετά του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας προς συγκρότησιν συνόδου, διά την εξετασιν και λύσιν διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων, τα οποία παραμένουν εκκρεμή από του **1937**, ότε συνεκροτήθη εν Αθήναις, η τελευταία σύνοδος. Εν εκ των ανωτέρω ζητημάτων τα οποία θα μελετηθούν η από της Ι. Συνόδου είναι και τας Αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Η θέσις της Κυπριακής Εκκλησίας, έναντι του ζητήματος τούτου είναι ήδη σαφής και έχει πολλάκις καθορισθή υπ' εμού εις τα προς τη Κυβέρνησιν υποβληθέντα υπομνήματα. Και τώρα δηλώ ότι επ' ουδενί

λόγω δέχομαι να κάμω οιονδήποτε υποχώρησιν ή να αρνηθώ έστω και μίαν γραμμήν εκ των υποβληθέντων υπομνημάτων.

Μεταβαίνω εις Αθήνας δια να υπερασπίσω τα δίκαια του Κυπριακού λαού, εν περιπτώσει ευτυχούς λύσεως του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος δηλώ δια μίαν ακόμη φοράν προς άρσιν παρεξηγήσεως, ότι δεν προτίθεμαι να υποβάλω υποψηφιότητα κατά την εκλογήν Αρχιεπισκόπου. Μοναδικός μου σκοπός και ελπίς είναι η λύσις του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος του Κυπριακού λαού".

Παράλληλα με την αποστολή του Λεοντίου στην Αθήνα αποφασίζοταν και η αποστολή πρεσβείας στο Λονδίνο προς προώθηση των αιτημάτων του κυπριακού λαού. Το θέμα αποφασίστηκε σε συνεδρία της ολομέλειας του γραφείου Εθναρχίας στις 20 Σεπτεμβρίου κατά την οποία είχε απορριφθεί και αξίωση για εκλογή (με εκλογή αντί διορισμό) μελών του Εθνικού Συμβουλίου (Ελευθερία 21.9.1945):

"Κατά την χθεσινήν συνεδρίαν της Ολομελείας της Εθναρχίας Κύπρου απεφασίσθησαν τα εξής:

Διωρίσθη Ετελεστική Επιτροπή αποτελουμένη εκ 4 εκ Λευκωσίας μελών του Γραφείου.

Προτάσεις και σχέδια προς ανάδειξιν Εθνικού Συμβουλίου δι' εκλογών κατόπιν ευρυτάτης συζητήσεως απερρίφθησαν.

Συνεζητήθη το ζήτημα καταρτισμού και αποστολής Επιτροπής εις Λονδίνον δια την εθνικήν υπόθεσιν της Κύπρου, σχετικά δε δια την εθνικήν υπόθεσιν της Κύπρου σχετικά δε απόφασις θα ληφθή κατά την προσεχή συνεδρίαν".

Ο Τοποτηρητής αναχώρησε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 1945 και έμεινε εκεί για δυο σχεδόν μήνες και είχε επαφές με τον Μητροπολίτη Κυρηναίας Μακάριο και τον αντιβασιλέα-Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδας Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

Πριν αναχωρήσει από την Αθήνα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι "το φρόνημα του Κυπριακού λαού είναι ακμαίο και ο πόθος του διάχυτος για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα".

Ο Αντιβασιλέας Δμασκηνός όμως είχε την απόψη ότι θα έπρεπε να αναβληθεί η αποστολή πρεσβείας στο Λονδίνο προς ανακοίνωση του Κυπριακού και ότι ο ίδιος το είχε ανακινήσει προσωπικά στο Λονδίνο.

Πηγαίνοντας στην Αθήνα ο Μητροπολίτης Λεόντιος

είχε υπόψη του τις θέσεις των διαφόρων Ελλήνων πολιτικών και κυβερνήσεων έναντι του κυπριακού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μελέτησε ο πρώην βουλευτής Φειδίας Κυριακίδης που εκτέλεσε επίσκεψη στην Ελλάδα τον νΑυγουστο του **1946** και ο οποίος επιστρέφοντας στην Κύπρο υπέβαλε μακρά έκθεση στον Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Λεόντιο στις **27** Σεπτεμβρίου **1946**.