

SXEDIO.F44

7.4.1948: Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Μετά τις εκλογές των Γενικών Αντιπροσώπων ΣΤΗΝ επαρχία Πάφου, ακολούθησε η Εκλογική Συνέλευση στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για το θρόνο της Πάφου στις **7** Απριλίου **1948** και Μητροπολίτης εξελέγη ο ηγούμενος Κύκκου Κλεόπας.

Η εγκαθίδρυση του έγινε στις **11** του ίδιου μήνα και τον υποδέχθηκαν στην Πάφο **15.000** περίπου κόσμος.

Στον Εθνονιστήριο του λόγου ο Κλεόπας αφού ευχριστήκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μάξιμο που απέστειλε στην Κύπρο τους Αρχιερείς Περγάμου Αδαμάντιο και Σάρδεων Μάξιμο, αναφέρθηκε σε δύσκολους χρόνους θρησκευτικής και εθνικής δοκιμασίας τονίζοντας τα εξής:

"Ναι, Έλληνες αδελφοί. Η νέα Ιεραρχία έχει να επιτελέση έργον γιγάντιον, να ανορθώση τα πεπτωκότα και επί των ερειπίων εκείνων να ανεγείρη, μέγαρον καλλιμάρμαρον, μέσα εις το οποίον θα διαφυλαχθή σάα και ακεραία η παράδοσις Εκκλησίας και Φυλής.

Έλληνες αδελφοί. Είναι φανερόν ότι διερχόμεθα χρόνους θρησκευτικής και εθνικής δοκιμασίας. Ειπερ ποτέ, νυν, η πίστις εκλονίσθη, η αγάπη των πολλών έφυγεν, ολέθριαι ιδέαι ήλθον υπονομεύσουν την αλήθειαν και το φως του Ευαγγελίου, να μολύνουν τα ιδεώδη της Φυλής και όθεν ανάγκη επείγουσα είναι η πίστις τονωθή, η αγάπη θερμανθή, η προς την Πατρίδα αφοσίωσις αναζωπυρωθή, τα ζιζάνια να εκριζωθούν επιμελώς να συλλεγούν και να ριφθούν εις το πυρ, ίνα ο λόγος του θεού απομυζήση την ικμάδα της ζωής, ίνα αποδώση καρπόν άφθονον και πλούσιον.

Αλλ' υπάρχει έλλειψις εργατών και αυτούς να αναζητήσωμεν να ανεύρωμεν, και αυτούς θα θέσωμεν εις καλλιέργειαν του αγρού του Κυρίου. Εχομεν υπέρτατον καθήκον να διαφυλάξωμεν τα πατρώα, την

πίστιν των πατέρων, διότι είναι τα ιδεώδη της Φυλής και της Εκκλησίας, άτινα διά μέσου αιώνων καθωδήγησαν την πορείαν μας να εξήλθομεν σώσοι εξ επιθέσεων εχθρών υπούλων.

Τι θα ήτο, Έλληνες αδελφοί, η Εκκλησία και το γένος, αν έλειπον οι μεγάλοι πρόμαχοι, οι θερμοί της πίστεως και του γένους αμύντορες; Τούτους ημείς οι Έλληνες Κύπριοι, ας μιμηθώμεν και εξ' αυτών ας παραδειγματισθώμεν".

Αξιότιμε Αρχιεπίσκοπε,
Άγιοι εν Χριστώ Άδελφοί,
Σεβάσμιοι Ιεράρχαι,

δεηθήτε εξ όλης φυχής ίνα η θεφα χάρις κατέλθη πλουσίως επ' εμοί, αναδείξη με άνδρα τέλειον, δόκιμον, εργάτην του αμπελώνος Χριστού, ακαταμάχητον εν πάσιν, ικανόν ίνα ποιμάνη το εμπιστευθέν μοι λογικον Ποίμνιον".

(Μεταγλώττιση)

"Ναι, Έλληνες αδελφοί. Η νέα Ιεραρχία έχει να επιτελέσει γιγάντιο έργο, να ανορθώσει αυτά που έπεσαν και πάνω σε εκείνα τα ερείπια να ανεγείρει, μέγαρο καλλιμάρμαρο, μέσα στο οποίο θα διαφυλαχθεί σάα και ακέραιη η παράδοση Εκκλησίας και Φυλής.

Έλληνες αδελφοί. Είναι φανερό ότι διερχόμεστε χρόνους θρησκευτικής και εθνικής δοκιμασίας. Οσο ποτέ τώρα, η πίστη κλονίστηκε, η αγάπη των πολλών έφυγε, ολέθριες ιδέες ήλθαν να υπονομεύσουν την αλήθεια και το φως του Ευαγγελίου, να μολύνουν τα ιδεώδη της Φυλής και είναι επείγουσα ανάγκη η πίστη τονωθεί, η αγάπη να θερμανθεί, η αφοσίωση προς την Πατρίδα να αναζυπηρωθεί, τα ζιζάνια να εκριζωθούν επιμελώς να συλλεγούν και να ριφθούν στη φωτιά, ώστε ο λόγος του θεού να απομυζήσει την ικμάδα της ζωής, για να αποδώσει άφθονο και πλούσιο καρπό.

Αλλά υπάρχει έλλειψη εργατών και αυτούς

πρέπει να αναζητήσουμε να ανεύρουμε, και αυτούς θα θέσουμε σε καλλιέργεια του αγρού του Κυρίου. Εχουμε υπέρτατο καθήκο να διαφυλάξουμε τα πατρώα, την πίστη των πατέρων, διότι είναι τα ιδεώδη της φυλής και της Εκκλησίας, τα οποία διά μέσου αιώνων καθοδήγησαν την πορεία μας να εξήλθαμε σώσοι από επιθέσεις υπούλων εχθρών.

Τι θα ήτο, Έλληνες αδελφοί, η Εκκλησία και το γένος, αν έλειπαν οι μεγάλοι πρόμαχοι, οι θερμοί αμύντορες της πίστης και του γένους; Τούτους εμείς οι Έλληνες Κύπριοι, ας μιμηθούμε και από αυτούς ας παραδειγματισθούμε".

Αξιότιμοι Αρχιεπίσκοπε,

Άγιοι εν Χριστώ αδελφοί,

Σεβάσμιοι ιεράρχες,

Δεηθείτε με όλη την ψυχή όπως η θεία χάρη κατέλθει πλούσια σε μένα, να αναδείξει με άνδρα τέλειο, δόκιμο, εργάτη του αμπελώνος Χριστού, ακαταμάχητο σε όλους, ικανό για να ποιμάνει το λογικό ποίμνιο που μου εμπιστεύθηκε.