

SXEDIO.F40

26.7.1947: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΟ **36** ΗΜΕΡΕΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος δεν έμελλε να παραμείνει στο θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα παρά μόνο για **36** ημέρες.

Στο διάστημα αυτό, όμως, έδωσε το στίγμα του και καθόρισε σαν πορεία του αγώνα για την Ένωση και απάντησε όχι στη Διασκεπτική Συνέλευση που προσκάλεσε ο Κυβερνήτης Ουίνστερ για να προσφέρει στους Κυπρίους Σύνταγμα.

Ως τελευταία του "πολιτική" πράξη μπορεί να θεωρηθεί το διάγγελμα του της **12ης Ιουλίου 1947**, στο οποίο απαντούσε στον Κυβερνήτη και τόνιζε ότι ο κυπριακός λαός "θα αποφύγει την σκηνοθετηθείσαν παγίδα" και δεν θα επιτρέψει "να τορπιλλισθεί διά της συμβουλευτικής συνελεύσεως η θέλησις αυτού, η τοσάκις τελευταίως διαδηλωθείσα υπό του Συμβουλίου Εθναρχίας Κύπρου" ότι "το μόνο και ομόθυμον του Κυπριακού Λαού αίτημα είναι η Ένωσις της Κύπρου μετά της Ελλάδος, δηλαδή η απελευθέρωσις αυτού από της ξενοκρατίας, απορριπτομένων οίωνδήποτε συνταγματικών μεταρρυθμίσεων ή πολιτικών ελευθεριών υπό τον ξενικόν ζυγόν".

Λίγο μετά την απόλυση της εγκυκλίου του έπεσε στο κρεβάτι για να μη ξανασηκωθεί πλέον.

Η πάθηση των αμυγδαλών του που του προκάλεσε παράλληλα επιπλοκές στα νεφρά του και ψηλούς πυρετούς μέχρι **39,8** βαθμών τον ανάγκασαν να παραμείνει κλινήρης.

Στο πλευρό του βρίσκονταν οι γιατροί Θεμιστοκλής Δέρβης, Ι. Σπυριδάκης και Ν. Ιακωβίδης, ενώ κλήθηκαν από την Παλαιστίνη ο Καθηγητής Ζόντεκ και οι Ελλαδίτες Μπένσης και Γεωργακόπουλος.

Κανένας όμως δεν μπορούσε να του προσφέρει καμιά βοήθεια. Η υγεία του συνέχιζε να

επιδεινώνεται συνεχώς και υπέκυψε στο μοιραίο, μέσα σε πυρετό **41** βαθμών, στις **2.35** το απόγευμα της **26ης Ιουλίου 1947**.

Πριν πεθάνει οι γιατροί του αφαίρεσαν τα δόντια και αυτό προκάλεσε πολλά σχόλια ότι δεν ήταν η ενδεδδειγμένη ενέργεια καθώς είχε ψηλό πυρετό.

Πολλοί μάλιστα προχώρησαν διά του ψιθύρου να αναφέρουν ότι εξοντώθηκε. Αλλά η παρουσία έξη γιατρών δεν μπορούσε να δώσει έδαφος σε ένα τέτοιο ισχυρισμό.

Πέθανε σε ηλικία **60** χρόνων χωρίς ουσιαστικά να μπορέσει να λειτουργήσει από την εκλογή του ως Αρχιεπίσκοπος, παρά μόνο να χοροσταστήσει δυο φορές: Στις **22** Ιουνίου στο ναό Φανερωμένης κατά τη δοξολογία για την ονομαστική γιορτή του Βασιλέα Παύλου και στις **6** Ιουλίου κατά το μνημόσυνο των πεσόντων εθνομαρτύρων κατά το **1821**.

Μέσα στα παραληρήματα του και τον ψηλό πυρετό πριν πεθάνει ο Λεόντιος επαναλάμβανε συχνά:

"Εχάραξα την γραμμήν, ας την ακολουθήσουν όλοι".