

SXEDIO.F34

5.5.1947: Η ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Γ

Ενώ είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές ειδικών αντιπροσώπων για τις **5 Μαΐου 1947** για την εκλογή Αρχιεπισκόπου οι δυο παρατάξεις, Δεξιά και Αριστερά ή Εθνικόφρων Παράταξη και Παράταξη Εθνικής Συνεργασίας είχαν επιλέξει ήδη τους υποψηφίους τους.

Η Εθνικόφρων Παράταξη επέλεξε τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου Πορφύριο Γ και η Παράταξη Εθνικής Συνεργασίας τον Μητροπολίτη Πάφου Λεόντιο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επέμενε να δηλώνει ότι δεν επρόκειτο να αποδεχθεί την εκλογή κι αυτό ύστερα από γραπτή δέσμευση του, ενώπιον της Ιεράς Συνόδου μαζί με τον Μητροπολίτη Κερύνειας Μακάριο ότι και οι δυο δεν θα δέχονταν υποψηφιότητα και εκλογή.

Και εφόσον ο Κυρηνείας Μακάριος επέμενε σε μη εκλογή ή δεν τον υποδείκνυε κανένας, αυτός δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, παρά να αρνείται, παρά το γεγονός ότι το ήθελε πολύ και είχε μάλιστα τη υποστήριξη μιας παράταξης που αν δεν του εξασφάλιζε την εκλογή, τουλάχιστον τον έφερνε στην πρώτη γραμμή.

Ποιοι όμως ήταν οι δυο υποψήφιοι;

Ας δούμε ποιοι ήταν οι δυο υποψήφιοι από τους οποίους θα πληρωνόταν ο θρόνος του Αποστόλου Βαρνάβα για πρώτη φορά από το **1933** που είχε αποβιώσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύριος ο Γ:

ΣΙΝΑΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ :

Ο Σιναίου Πορφύριος γεννήθηκε στην Κύμη της Εύβοιας το **1878** και από μικρός αφιερώθηκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Νεαρός ακόμη μπήκε στην

Ιερατική Σχολή της Χάλκης, η οποία την εποχή εκείνη ήταν το σπουδαιότερο Θεολογικό Ίδρυμα της Ορθοδοξίας. Μετά από επταετή φοίτηση στη σχολή (1896-1903) πήρε το δίπλωμά του.

Προστατευόμενος του τότε Αρχιεπισκόπου Σιναίου Πορφύριου από τη Ζάκυνθο, διορίστηκε καθηγητής των Θρησκευτικών και της Ελληνικής Ιστορίας στην Αμπέτειο Σχολή, όπου παρέμεινε διδάσκοντας για **23** χρόνια, οπότε κλήθηκε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Ιεράς Μονής του όρους Σινά, όπου εκλέγηκε ομόφωνα από την αδελφότητα του Σινά.

Μόλις ανήλθε στο θρόνο ο Πορφύριος Γ ζήτησε να θεραπεύσει μια βαθιά χαίνουσα πληγή, τη ρύθμιση δηλαδή της μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ της Μονής του Σινά και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πράγμα που το πέτυχε σε συνεργασία με τον Κύπριο Ιεράρχη και Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη.

Ο Πορφύριος κατόρθωσε επίσης να ανορθώσει τα οικονομικά της Μονής που είχαν φθάσει σε αδιέξοδο και ανήγειρε τριώροφη πτέρυχα στη Μονή με νέα βιβλιοθήκη και μεγάλη πολυκατοικία στην Αλεξανδρεία, όπου τα εισοδήματα ανακούφισαν τη Μονή μετά την απώλεια των κτημάτων της Ρωσίας και της Σμύρνης.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ:

Ο Μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος και τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου γεννήθηκε στη Λεμεσό στις **8** Μαρτίου **1897** όπου φοίτησε στο δημοτικό και το γυμνάσιο αριστεύοντας.

Το **1913** ακολούθησε τον ασκητικό βίο και παρέμεινε για έξι χρόνια στο Άγιο Όρος, όπου έμαθε τη ζωγραφική τέχνη.

Το **1919** χειροτονήθηκε σε διάκονο από το Μητροπολίτη Κιτίου Νικοδημο Μυλωνά.

Αργότερα σπούδασε ως υπότροφος της Μητρόπολης Κιτίου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου απέκτησε το δίπλωμα της

Θεολογίας αριστεύοντας και εδώ.

Το **1923** διορίστηκε καθηγητής του Παγκυπρίου Ιεροδιδασκαλείου όπου υπηρέτησε για τρία χρόνια. Αλλά δύο χρόνια υπηρέτησε ως καθηγητής του Γυμνασίου Πάφου και ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Πάφου.

Το **1928**, ύστερα από εισήγηση του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Σ. Αλυβιζάτου στάληκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ανώτερες Θεολογικές σπουδές.

Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Ακαδημία των αγγλικανών της Αμερικής ως υπότροφος και απέκτησε τον τίτλο του δρος για τη διατριβή του " Εκκλησία και κράτος στη Βυζαντινή αυτοκρατορία".

Ενώ σπούδαζε στην Αμερική μετέσχε ως αντιπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε συνέδρια στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτων όπου συνεχίζονταν οι εργασίες του πανχριστιανικού συνεδρίου της Λωζάνης για ένωση των Εκκλησιών.

Τον Απρίλη του **1930** εκλέγηκε Μητροπολίτης Πάφου και ειδοποιήθηκε τηλεγραφικώς ενώ βρισκόταν ακόμα στην Αμερική.

Τον Ιούλιο του **1930** αντιπροσώπευσε την Κύπρο στο συνέδριο του Λάμπεθ όπου συζήτησε το θέμα της ένωσης της αγγλικανικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη.

Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Πάφου στις **6** Αυγούστου **1930** και μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύριλλου του στις **16** Νοεμβρίου **1933**, έγινε τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κύπρου και εγκατατάθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία.

Σε συνεννόηση με τους εξορίστους από τα Οκτωβριανά Μητροπολίτες Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά και Κυρηναίος Μακάριο δεν προκήρυξε εκλογές για πλήρωση του αρχιεπισκοπικού θρόνου.

Καθ' όλη τη διάρκεια των ετών **1933-1937** κήρυσσε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, πράγμα που τον έφερε κατά το **1927** στα δικαστήρια, όπου καταδικάσθηκε σε εκτοπισμό στο Κτήμα.

Σαν έληξε ο εκτοπισμός του συνέχισε να

κηρύττει την Ένωση, πράγμα που συνέβαλε ώστε οι Άγγλοι να μη του επιτρέψουν να εγκαταλείψει την περιοχή μέχρι το **1939**.

Μετά την κήρυξη του πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας ο Λεόντιος τέθηκε επικεφαλής της εκστρατείας του Κυπριακού λαού για ενίσχυση του μαχόμενου ελληνικού λαού και το Φθινόπωρο του **1945** πήγε στην Αθήνα όπου έμεινε για ένα μήνα συζητώντας με τους ιεράρχες των Αθηνών το ζήτημα της πλήρωσης του Αρχιεπισκοπικού θρόνου όπως επίσης και του θρόνου του Κιτίου που είχε κενωθεί στο μεταξύ μετά το θάνατο του Νικόδημου Μυλωνά.

Τελευταία αποστολή του ήταν όταν ηγήθηκε της Κυπριακής πρεσβείας που πήγε στο Λονδίνο στα τέλη του **1946** με στόχο την προώθηση του ενωτικού αγώνα των Κυπρίων.

Αυτοί ήταν οι δυο πιθανοί ιεράρχες που θα πλήρωναν το θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα.