

SXEDIO.E76

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1931: Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΛΕΠΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ

Αντίθετα με τον Σάββα Λοϊζίδη, ο Γραμματέας της Πολιτικής Οργάνωσης Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, έβλεπε πολύ καλά αποτελέσματα στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της.

Ετσι σε δύο νέα άρθρα του στην εφημερίδα "Ελευθερία" (στην οποία είχε δημοσιεύσει και ο Σάββας Λοϊζίδης τις δικές του απόψεις λίγες μέρες νωρίτερα ζητώντας περισσότερη δράση) μιλούσε για διαφώτιση στο εξωτερικό, όπου όπως ανέφερε, εφημερίδες δέκα και πλέον χωρών είχαν ασχοληθεί με το κυπριακό θέμα, ενώ στο εσωτερικό είχαν γίνει πάνω από 150 διαλέξεις και ομιλίες.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι είχε οργανωθεί η νεολαία και είχαν ιδρυθεί 50 Κυπριακές Εθνικές Νεολαίες, ενώ οι φοιτητές των Αθηνών είχαν ταχθεί υπό τη σημαία της οργάνωσης και κατέληγε:

" Η Οργάνωσις ιδρύθη όχι διά να δημιουργήση πατριωτισμόν, αλλά τον υπάρχοντα να τον κάμη καρποφόρον. Και αρχίζει να τον κάμνη. Η προσπάθεια της εναι έντιμος και στρέφεται μόνον προς το καλόν του λαού και του τόπου. Και είναι ευχάριστον σήμερον ότι εις την Κύπρον αρχίζει να πνήη ένας νέος άνεμος. Ο λαός αρχίζει να ξυπνά και η Οργάνωσις παρ' όλον ότι ήλθεν εις στιγμάς απογοητεύσεως ήλθεν εις την ώραν που έπρεπε. Σήμερον δέκα μήνας ύστερα από την ίδρυσιν της δύναται να λεχθή μετά βεβαιότητος ότι ουδέποτε άλλοτε όσον σήμερον το εθνικόν φρόνημα υπήρξεν εις τόσον υψηλόν σημείον επί τσαύτην χρονικήν περίοδον χωρίς καμμίαν μετάπτωσιν και τόσον ενσυνείδητον όσον και τόσον συνυφασμένον με την ανάγκην της πραγματικής ευημερίας που δεν την εγνώρισεν ο σκλάβος αυτός τόπος υπό την αγγλικήν κατοχήν".

Ανέφερε στα άρθρα του ο Αιμιλιανίδης (Δεκέμβριος 1930-Ιανουάριος 1931):

"Μολονότι δεν παρήλθεν ακόμη έτος από της ιδρύσεως της εθνικής Οργανώσεως του Κυπριακού αγώνος δεν θα ήτο ίσως άσκοπον να εγγράφοντο μερικάί γραμμαί σχετικά με την προσπάθειαν η οποία έγινε κατά το παρελθόν έτος υπό της Εθνικής Οργανώσεως και με το επιτελεσθέν έργον της.

Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας ότι η ίδρυσις της Εθνικής Οργανώσεως εγένετο υπό τας δυσμενεστέρας περιστάσεις εις μίαν εποχήν γενικής απογοητεύσεις του λαού από τους ηγέτας, εις μίαν περίοδον καταπτώσεως, όλων των αξιών ώστε να μη ακουσθή με τον ενθουσιασμόν εκείνον με τον οποίον θα έπρεπε να ηκούετο υπό άλλας περιστάσεις. Μόλις προ ολίγου καιρού είχεν εισαχθή το νομοσχέδιον περί παιδείας και η πείρα του διχασμού των ελληνικών ψήφων εν τη Βουλή ήτο πρόσφατος. Η αποτυχία της συμπράξεως των βουλευτών εις τη ανάδειξιν εκπαιδευτικών συμβούλων είχεν ακόμη πρισσότερον μειώσει την πίστιν του λαού προς τους βουλευτάς του και ενώ ο τύπος αναζητεί διαρκώς μίαν λύσιν εις την ίδρυσιν της Εθνικής Οργανώσεως, ο λαός αμφέβαλλε προς την μελλοντικήν της επιτυχίαν και έτσι η ίδρυσις της εγένετο μέσα εις μίαν γενικήν ατμόσφαιραν αμφιβολίας και υποψίας.

Αλλά μολονότι από της εποχής εκείνης δεν μας χωρίζουν παρά δέκα μόνον μήνες και μολονότι υπήρξαν οι διάφοροι αψίκοροι οι οποίοι ανεζήτουν αμέσως θαύματα εντός δεκαπέντε ημερών και ενός μηνός και οι κατά σύστημα επικριταί, οι οποίοι εφαντάσθησαν ότι η Οργάνωσις θα ήτο δυνατόν να χρησιμοποιηθή ως ο στόχος δι' επιθέσεις μιας ενιαίας γραμμής.

Από την άλλη πλευρά η Εθνική Οργάνωσις απεγοήτευσε και όλους τους απλοϊκούς τύπους, οι οποίοι εφαντάσθησαν ίσως ότι οργάνωσις εσήμαινε και εξέγερσιν διά να τους διαφωτίση εν τούτοις ότι τα δίκαια της Κύπρου θα ηδύναντο να διεκδιθηθώσιν εντός του ευρυτάτου σήμερον πεδίου των ειρηνικών μεθόδων με καλυτέρας ελπίδας επιτυχίας και με μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα.

Και από της πρώτης στιγμής καθιέρωσε διμέτρωτον πρόγραμμα εργασίας εν τω εξωτερικώ και εν Κύπρω. Δύο μόνιμα γραφεία ιδρύθησαν το εν εις το κέντρον της Οργανώσεως και το άλλο εις την αγγλικήν πρωτεύουσαν. Η διαφώτισις του έξω κόσμου ήρχισε με σύστημα και μέθοδον. εφημερίδες δέκα και πλέον ευρωπαϊκών χωρών ησχολήθησαν με τους Κυπριακούς πόθους και αξιώσεις εκτός των ελληνικών της ελευθέρας πατρίδος και του έξω ελληνισμού. Ενώ αφ' ετέρου εν Κύπρω ελήφθη ως βάσις η απαραίτητος διαφώτισις του λαού επί της καταστάσεως και η ανύψωσις του επιπέδου της κοινής γνώμης.

Ανώ των εκατόν πενήκοντα διαλέξεων και ομιλιών εγένοντο εις ολόκληρον την Κύπρον υπό διαφόρων μελών της Οργανώσεως με το αυτό, όλαι πνεύμα και είναι αξιοσημείωτον ότι τα πλείστα των προσώπων τα οποία ωμίλησαν ούτε υποψηφιότητας υπέβαλον ούτε ανεμίχθησαν εις τας εκλογάς. Εν τω μεταξύ η αγροτική νεολαία της Κύπρου ήρχισε να συσσωματούται εις τους συλλόγους εθνικών νεολαιών και ήδη πενήκοντα κυπριακαί Εθνικαί Νεολαίαι ιδρύθησαν εις ολόκληρον την Κύπρον με εμψυχωμένα στελέχη, ενώ παραλλήλως οι Κύπριοι φοιτηταί συσσωματούντο αυτοί εις την Κυπριακήν φοιτητικήν Νεολαίαν των Αθηνών και ετάσσοντο υπό την εθνικήν σημαίαν παρά το πλευρόν της Εθνικής Οργανώσεως.

Μολονότι θα ήτο πολύ τολμηρόν από την εργασίαν της Εθνικής Οργανώσεως να ήρχοντο σύντομα τα αποτελέσματα, εν τούτοις παρόλον το μικρόν διάστημα που επέρασεν από της ιδρύσεως της η εργασία της εκαρποφόρησεν και οι πρώτοι καρποί εφάνησαν.

Η επίσκεψις του υφυπουργού είναι ο πρώτος και το ότι οι τρεις ψηφίσαντες τους ανελευθέρους νόμους περί παιδείας τύπου, λεισών κλπ. δεν ετόλμησαν να θέσωσι καν υποψηφιότητα πιεζόμενοι υπό της βεβαίας λαϊκής καταδίκης είναι ο δεύτερος καρπός. Και τα δύο αυτά γεγονότα είναι υψίστης σημασίας διά τον κυπριακόν αγώνα. Το πρώτον αποδεικνύει ότι η αγγλική κυβέρνησις αντελήφθη επί τέλους ότι κάτι σάπιο υπάρχει εις τη Κύπρον και ότι τα πράγματα δεν

είναι τόσον ρόδινα όπως τα παριστάνουν αι επίσημοι εκθέσεις της Κυβερνήσεως και το δεύτερον ότι διεμορφώθη η κοινή γνώμη ώστε να μη επιτρέπη εις τους πολιτικούς της να παραβαίνουν την λαϊκήν εντολήν. Και τούτο κάτι, δεικνύει ότι παρήλθεν η εποχή καθ' ην ο λαός ήγετο και εφέρετο και το παράδειγμα της ομοφώνου εκλογής του Μητροπολίτου Πάφου αποδεικνύει ότι μία μεγάλη, μία τεραστία πρόοδος συνετελέσθη από της εποχής της δεκαετούς διχονοίας του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος εις την ψυχήν του κυπριακού λαού.

Ενας αγών εθνικός δεν είναι εμπορική επιχείρησις ούτε είναι δυνατόν να κριθή από τα πρόχειρα και σύντομα αποτελέσματα. Και οι Μπόεροι κάτω εις το Τράνσβααλ διεξήγαγον ένα υπεράνθρωπον αγώνα και επολέμησαν μέχρι τέλους και ενικήθησαν από την πανίσχυρον τότε Αγγλίαν αλλ' εις τα μάτια της ιστορίας και μέσα εις το πέρασμα των αιώνων, η προσπάθεια των να μείνη ένα αθάνατο μνημείον.

Αλλά δεν πρόκειται μόνον περί αυτού, είναι ακόμη το γεγονός ότι αν η Αγγλία υπέταξε την χώραν των, δεν κατώρθωσε να υποτάξη το γρανίτινον τείχος των ψυχών των και σήμερα, τριάντα χρόνια ύστερα από την κατάληψιν του Τράνσβααλ-η ένωσις της Νοτίου Αφρικής, η οποία δεν είναι παρά η διάδοχος του Τράνσβααλ, ζητεί από την αυτοκρατορικήν διάσκεψιν του Λονδίνου να έχη το δικαίωμα ν' αποχωρήση από την Βρετανικήν αυτοκρατορίαν.

Εις την Κύπρον η Οργάνωσις δεν αποβλέπει παρά εις την δημιουργίαν του ψυχικού αυτού τείχους το οποίον είναι απόρθητον εις τας εχθρικής προσβολάς. Την ύπαρξιν των χαρακτήρων. Και ευτυχώς το έργον της δεν είναι δύσκολον, διότι ολόκληρος ο κυπριακός λαός ζη και αναπνέει με τα αιώνια και απαράγραπτα εθνικά του ιδεώδη.

Οτι υφίστατο εσωτερικώς εις τη Κύπρον ήτο μία κρίσις εμπιστοσύνης εις τους ηγέτας και αυτή προήρχετο διότι ο λαός έδιδε κατ' αρχάς πάρα πολλήν εμπιστοσύνην εις αυτούς διά ν' απαγοητευθή την

επομένην. Αλλά σήμερον η Οργάνωσις με την συνεχή διαφώτισιν του λαού και αι εθνικαί νεολαίαι που θα συνέλθουν μεθαύριον μόναι των διά να σκεφθούν επάνω εις τα σοβαρά και φλέγοντα ζητήματα, εκτός άλλων, θ' αρχίσουν να δημιουργούν την κοινήν γνώμην που έλειπε, θα δώσουν εις τον λαόν το δημόσιον πνεύμα που δεν υπήρχε και την ανάγκην της μετατοπίσεως της ευθύνης ή μέρους αυτής από τους αρχηγούς εις τον ίδιον τον λαόν.

" Η Οργάνωσις ιδρύθη όχι διά να δημιουργήση πατριωτισμόν, αλλά τον υπάρχοντα να τον κάμη καρποφόρον. Και αρχίζει να τον κάμνη. Η προσπάθεια της εναι έντιμος και στρέφεται μόνον προς το καλόν του λαού και του τόπου. Και είναι ευχάριστον σήμερον ότι εις την Κύπρον αρχίζει να πνέη ένας νέος άνεμος. Ο λαός αρχίζει να ξυπνά και η Οργάνωσις παρ' όλον ότι ήλθεν εις στιγμάς απογοητεύσεως ήλθεν εις την ώραν που έπρεπε. Σήμερον δέκα μήνας ύστερα από την ίδρυσιν της δύναται να λεχθή μετά βεβαιότητος ότι ουδέποτε άλλοτε όσον σήμερον το εθνικόν φρόνημα υπήρξεν εις τόσον υψηλόν σημείον επί τοσαύτην χρονικήν περίοδον χωρίς καμμίαν μετάπτωσιν και τόσον ενσυνείδητον όσον και τόσον συνυφασμένον με την ανάγκην της πραγματικής ευημερίας που δεν την εγνώρισεν ο σκλάβος αυτός τόπος υπό την αγγλικήν κατοχήν".

Είναι αληθές ότι εις το παρελθόν στραβοτιμονιές ή ασυνέπειες πολιτικών προς τους οποίους απέβλεψεν ο λαός εδημιούργησαν το χάσμα εκείνο μεταξύ του λαού και των ηγετών του, ενώ αφ' ετέρου και η έλλειψις ενός σώματος από το οποίον να λείπουν τα πρόσωπα και να υπάρχη μόνον η ιδέα είχαν δημιουργήσει μίαν ατμόσφαιραν δυσπιστίας. Αυτήν, την δυσπιστίαν προσπαθεί να άρη και αρκετά επιτυχώς το κατόρθωσεν έως σήμερα η Οργάνωσις και προς αυτήν μαζί με την διαπαιδαγώγησιν και την διαφώτισιν του λαού αποβλέπει ως μέσα συντελούντα διά την εξυπηρέτησιν του υψηλού της σκοπού.

Δεν θα έπρεπε σήμερον να λεχθώσι περισσότερα διά το κεφάλαιον αυτό της εστίας της Εθνικής

Οργανώσεως και αξίζει να σημειωθεί μόνον ότι το πνεύμα της Οργανώσεως της περαμερίσεως των προσωπικών και εγωϊστικών απόψεων έχει αρχίσει να δεικνύη τους πρώτους του καρπούς. Μέσα από τους κόλπους της Οργανώσεως εβγήκεν και η ένωσις των Εθελοντών και η Ένωσις του τύπου και ασφαλώς δεν πρέπει να ζητούμε πρισσότερα εντός ενός τόσο μικρού χρονικού διαστήματος

Διά να κλείσωμεν το σημερινόν μας άρθρον θα πρέπει να προσθέσωμεν ολίγας λέξεις διά στο εξωτερικόν πεδión της προσπαθείας της Εθνικής Οργανώσεως. Ελεχθη εις το προηγούμενον άρθρον ότι η άφιξις του υφυπουργού αποτελεί ένα μέγα κατόρθωμα αλλ' ό,τι ταυτοχρόνως δύναται να σημειωθεί είναι ότι εις το εξωτερικόν όχι μόνον ήρχισε να γίνεται γνωστόν το κυπριακόν ζήτημα, αλλά και να δημιουργήται η ατμόσφαιρα η φιλική εις την δημοσίαν γνώμην, η οποία είναι απαραίτητος διά την προαγωγήν του αγώνος μας. Ο ευρωπαϊκός τύπος επανειλημμένως ησχολήθη πολύ ευνοϊκά με την Κυπριακήν υπόθεσιν και εις την Αγγλίαν ήρχισε να σχίζεται ο πέπλος της δυσμενείας.

Εν μόνον θα τονισθή τώρα ότι ο αγών θα εξακολουθήση με την ιδίαν και μεγαλυτέραν εντασιν ενδυναμωμένος από τον λαόν φωτισμένον και ηνωμένον εις την μεγάλην προσπάθειαν διά την εκπλήρωσιν των ωραίων ιδανικών της φυλής τα οποία μας παρέδωκαν οι περασμένες γενεές που εκατέβηκαν εις τον τάφον με το αιώνιον όνειρον της Αναστάσεως του γένους και ενότητος της φυλής.

-Αχ. Αιμ-

Όσο όμως και αν ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης προσπαθούσε να ωραιοποιήσει τα πράγματα η κρίση που είχε ξεσπάσει βάθαινε και προσλάμβανε διαστάσεις που οι επιπτώσεις της θα ήταν πολύ σοαβρές στην πορεία της Οργάνωσης τους επόμενους μήνες.