

SXEDIO.E74

24.4.1931: ΕΠΑΝΕΚΚΛΕΓΟΝΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ Ο Γ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ. ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Κ. Κ. ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Ενώ ο Αντώνης Τριανταφυλλίδης δεν θα κατερχόταν στις εκλογές, πολλοί άλλοι ακόνιζαν τα μαχαίρια τους για τις δύο κενωθείσες έδρες στην Πάφο και τη Μόρφου: Οι Γ. Χατζηπαύλος, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, ο Στ. Κλυτίδης δικηγόρος και ο Κομμουνιστής Κ. Δράκος από το Κοιλάνι για την έδρα της Μόρφου και Χρ. Γαλατόπουλος και ο λόγιος Λοΐζος Φιλίππου για την έδρα της Πάφου.

Ο ηγούμενος Κύκκου προτίμησε να μη διεκεδικήσει την έδρα.

Στην εκλογική αυτή αναμέτρηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου προτίμησε να μη θέσει υποψηφιότητα, αλλά έδωσε τις ψήφους του στο σοσιαλιστή Γαλατόπουλο, ο οποίος ωστόσο συνεργαζόταν στενά με την Εκκλησία.

Ο Γαλατόπουλος είχε μάλιστα αρθρογραφήσει στην εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος "Νέος Ανθρωπος" από τα πρώτα του βήματα και έπαιρνε σοσιαλιστικές θέσεις.

Ο Γαλατόπουλος δεν αρνήθηκε την υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Εγγραφε η "Ελευθερία" στις **18.4.1931:**

"Εν Πάφω εκυκλοφόρησε προκήρυξις των κομμουνιστών τασσομένων υπέρ του υποψηφίου κ. Γαλατοπούλου. Καθ' ας δε έχομεν πληροφορίας εκείθεν, ο κ. Γαλατόπουλος δεν εθεώρησεν εαυτόν θιγόμενον εκ της κομμουνιστικής υποστηρίξεως δι'ο και ουδόλως διεμαρτυρήθη".

(Μεταγλώττιση)

"Στην Πάφο κυκλοφόρησε προκήρυξη των κομμουνιστών που τάσσονται υπέρ του υποψηφίου κ. Γαλατοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από εκεί, ο κ. Γαλατόπουλος δεν θεώρησε τον αυτό του θιγόμενο από την κομμουνιστική υπηστήριξη και γι' αυτό δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου".

Τελικά ο Γαλατόπουλος κέρδισε τις εκλογές που έγιναν στις **24** Απριλίου, ημέρα Παρασκευή.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΙΣ **4** ΙΟΥΝΙΟΥ **1931**:

Στις εκλογές στη Μόρφου την έδρα διεκδικούσαν οι δικηγόροι Γεώργιος Χατζηπαύλος και Στ. Κλυτίδης και ο Κομμουνιστής Κ. Δράκος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελευθερία" (**20.5.1931**) ο δικηγόρος Στ. Κλυτίδης, από τη Λευκωσία, πρώτην φοράν εμφανίζεται ως υποψήφιος, ως δε μας πληροφορεί ο ίδιος, το πολιτικόν αυτού πρόγραμμα εν γενικαίς γραμμαίς συνίσταται "εις την υπονόμωσιν του Νομοθετικού διά της συνεχούς παραιτήσεως των εν αυτώ εκπροσώπων του λαού, ώστε να αχθή η αγγλική κυβέρνησις εις αδιέξοδον, εξ ου αναγκαίως θα ωφεληθή βασιμώτατα ο αντικειμενικός σκοπός της Κυπριακής πολιτικής, η Ενωσις".

Ενώ οι Στέλιος Κλυτίδης και Γεώργιος Χατζηπαύλος είχαν όλη τη δυνατότητα να κινηθούν και να μιλήσουν, ο κομμουνιστής υποψήφιος Κ. Δράκος παρενοχλείτο συνέχεια και όταν προσπάθησε να μιλήσει στη Μόρφου δέχθηκε επίθεση από φαντικούς που διέλυσαν τη συγκέντρωση του. Μετέδιδε ο ανταποκριτής της "Ελευθερίας" στη Μόρφου στις **19** Μαΐου **1931**:

"Την εσπέραν του παρελθόντος Σάββατου επεσκέφθη ημάς ο του Κομμουνιστικού Κόμματος υποψήφιος διά την χηρεύουσαν έδραν του Νομοθετικού κ. Δράκος, συνοδευόμενος υπό τινων ομοϊδεατών του και επεχείρησε να ομιλήση δημοσία διά να αναπτύξη το πρόγραμμα του. Ως κέντρον κατώρθωσε να εύρη μόνον το καφενείον του

Ανδρέα Αχάπηττα κατόπιν προπληρωμής μιας λίρας.

Η είδησις της επικειμένης ομιλίας προεκάλεσεν, ως εικός, την οργήν όλων των κατοίκων και ιδία της νεολαίας.

Περί ώραν 9ην μ.μ. υπερπεντακόσια άτομα επί κεφαλής έχοντα ενθουσιώδεις νέους της πόλεως μας, περιεκύκλωσαν το εν λόγω κέντρον και μόλις ο υποψήφιος κομμουνιστής εζήτησε να ομιλήση εισώρμησαν εντός αυτού και απεδίωξαν πυξ και λαξ αυτόν και τους ομόφρονάς του υπό τας ουρανομήκεις αποδοκιμασίας και τους εκκωφαντικούς συριγμούς του αθροισθέντος κόσμου. Η αστυνομία μετά κόπου πολλού κατόρθωσε να σώση αυτούς από την οργήν των κατοίκων. Ελπίζομεν το διδακτικόν μάθημα να σωφρονίση αυτούς και τους ομοίους των".

(Μεταγλώττιση)

"Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μας επισκέφθηκε ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος για την έδρα του νομοθετικού που χειρεύει, ο Κ. Δράκος συνοδευόμενος από μερικούς ομοϊδεάτες του και επιχείρησε να ομιλήσει δημόσια για να αναπτύξει το πρόγραμμά του.

Ως κέντρο κατόρθωσε να βρει μόνο το καφενείο του Ανδρέα Αχάπηττα ύστερα από προπληρωμή μιας λίρας.

Η είδηση της επικείμενης ομιλίας του προκάλεσε, ως ήταν φυσικό, την οργή όλων των κατοίκων και ιδίως της νεολαίας.

Γύρω στις 9 μ.μ. ώραν πέραν των πεντακοσίων ατόμων έχοντας επί κεφαλής ενθουσιώδεις νέους της πόλης μας περικύκλωσαν το εν λόγω κέντρο και μόλις ο υποψήφιος κομμουνιστής ζήτησε να μιλήσει εισώρμησαν σ' αυτό και τον έδιωξαν πυξ και λαξ μαζί με τους ομόφρονες του υπό τις ουρανομήκεις αποδοκιμασίες και τους εκκωφαντικούς συριγμούς του συγκεντρωθέντος κόσμου.

Η αστυνομία με πολύ κόπο κατόρθωσε να τους σώσει από την οργήν των κατοίκων. Ελπίζομεν το

διδασκτικό μάθημα να σωφρονίσει αυτούς και τους ομοίους τους".

Ακόμη πιο δύσκολα έγιναν τα πράγματα για το Δράκο τη μέρα της υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπου οι υποστηρικτές των Κλυτίδη και Χατζηπαύλου του έκλεισαν το δρόμο και δεν τον άφησαν να μεταβεί στο κυβερνητικό γραφείο στη Μόρφου για να θέσει υποψηφιότητα (Ελευθερία **20.5.31**):

"Την προχθές Πέμπτην, ημέραν ωρισμένην προς υποβολήν υποψηφιοτήτων, υπέβαλον εν Μόρφου προτάσεις ως υποψήφιοι βουλευταί διά το εκλογικόν διαμέρισμα Μόρφου-Λεύκας οι κ.κ. Γ. Χατζηπαύλου και Στ. Κλυτίδης, αμφότεροι δικηγόροι.

Ο εκ Κοιλανίου κομμουνιστής κ. Δράκος, όστις προετίθετο επίσης να υποβάλη υποψηφιότητα, φθάσας εις απόστασιν ενός αγγλικού μιλίου από την Μόρφου και προειδοποιηθείς περί εχθρικών διαθέσεων, εναντίον του, εθεώρησε καλόν να μη εισέλθει εις την πόλιν και να επιστρέψη εις τα ίδια, ματαιωθείσης τοιουτοτρόπως της υποβολής υποψηφιότητος του. Ημέρα προς διεξαγωγήν ψηφοφορίας ωρίσθη η **4η** Ιουνίου **1931**, Πέμπτη".

(Μεταγλώττιση)

Προχθές Πέμπτην, ημέρα που ορίσθηκε για υποβολή υποψηφιοτήτων υπέβαλαν στη Μόρφου προτάσεις ως υποψήφιοι βουλευτές για το εκλογικό διαμέρισμα Μόρφου-Λεύκας οι κ.κ. Γ. Χατζηπαύλου και Στ. Κλυτίδης, και οι δύο δικηγόροι.

Ο κομμουνιστής κ. Δράκος, από το Κοιλάνι, ο οποίος προτίθετο επίσης να υποβάλει υποψηφιότητα, όταν έφθασε σε απόσταση ενός αγγλικού μιλίου από τη Μόρφου και αφού προειδοποιήθηκε για τις εχθρικές διαθέσεις εναντίον του, θεώρησε καλό να μη εισέλθει στην πόλη και να επιστρέψει στο σπίτι του και έτσι ματαιώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτας του. Ως ημέρα για διεξαγωγή της ψηφοφορίας ορίστηκε η **4η** Ιουνίου

1931, Πέμπτη".

Τις εκλογές κερδισε τελικά ο Γεώργιος Χατζηπαύλος με **2807** ψήφους έναντι **1980** του Κλυτίδη.