

## SXEDIO.A65

**1878:** ΤΟ ΑΡΜΟΣΤΕΙΟ ή ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ: Ο ΣΕΡ ΓΚΑΡΝΕΤ ΓΟΥΛΣΛΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΕΥΛΙΝΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Αρχικά ο πρώτος Υπάτος Αρμοστής της Κύπρου Σερ Γκάρνερ Γούσλη εγκαταστάθηκε στο Μετόχιο του Κύκκου, έξω από τη Λευκωσία. Ομως αυτό το σημείο μειονεκτούσε πολύ γιατί όπως περνούσε ο ποταμός Πεδιαίος ανάμεσα στη Λευκωσία και το στρατόπεδο του φοβόταν ότι σε περίπτωση βροχής θα αποκοπτόταν εντελώς από το υπόλοιπο νησί.

Ετσι επέλεξε ένα άλλο σημείο, όπου έστησε το αρχηγείο του ή το Αρμოსτείο που μετέπειτα μετονομάστηκε σε Κυβερνείο και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Προεδρικό Μέγαρο.

Ήταν ένα ξύλινο κτίριο, το οποίο είχε στηθεί στο εξωτερικό (Αγγλία) και μεταφέρθηκε στο νησί σε κομμάτια, και αποτελούσε το πρώτο προκατασκευασμένο κτίριο που μεταφέρθηκε και στήθηκε στο νησί.

Ο **Sir Samuel White Baker** στο βιβλίο του **CYPRUS AS I SAW IT, London 1879**, γράφει ειδικά για το Αρμოსτείο:

"Το Κυβερνητικό κτίριο κτίστηκε πάνω σε ένα από αυτούς τους λόφους που έχουν επίπεδη επιφάνεια και σε απόσταση **1900** υαρδών από το πλησιέστερο σημείο της Λευκωσίας. Ήταν μια ξύλινη οικοδομή που σχημάτιζε τις τρεις πλευρές ενός τετράεδρου.

Το αρχηγείο του στρατού αποτελείτο από ξύλινα παραπήγματα.

Το ύψωμα που κάλυπτε δεν μπορούσε παρά να προσελκύσει την προσοχή ενός στρατιώτη, γιατί αποτελούσε μια εξαιρετική θαυμάσια στρατηγική θέση από την οποία μπορούσε να διοικείται εξ ολοκλήρου η Λευκωσία και η γύρω περιοχή.

Από αυτό το σημείο υπήρχε μια θαυμάσια θέα προς όλες τις πλευρές.

Ο Ποταμός Πεδιαίος (ο μεγαλύτερος της Κύπρου) όταν έχει νερό, θα περνά από έναν κύκλο με ακτίνα **270** μοιρών γύρω από τη βάση της θέσης με τις πλευρές του λόφου να υψώνονται απότομα από το νερό.

Η ξηρή κοίτη του ήταν **120** υάρδες σε βάθος και παρόλον ότι ήταν χωρίς νερό, αυτό το σημείο εξασφαλίστηκε μερικά μίλια ψηλότερα από τον ποταμό, για να ποτίζεται ένα μέρος της εξαιρετικής πεδιάδας που βρίσκεται κοντά στις δυο πλευρές.

Ο Σερ Γκάρνερ Γούσλη πάσχισε πολύ για να δώσει νέα όψη στην άγονη επιφάνεια και είχε ήδη φυτεύσει ορισμένα στρέμματα από ευκαλύπτους και άλλες ποικιλίες δένδρων, στο πιο κάτω σημείο της περιοχής, ενώ μεγάλες φοινικιές μεταφέρθηκαν όπως ήταν, γύρω από το κυβερνητικό κτίριο και μεταφυτεύθηκαν.

Αυτή η αλλαγή αποτελούσε μια σημαντική ανακούφιση στο μάτι και τα δένδρα εάν προμηθεύονται κατάλληλα με νερό μέσα σε λίγα χρόνια, θα δημιουργούσαν ένα άλσος εκεί που δεν υπήρχε τίποτα".