

SXEDIO.A22

1618: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΒΑΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Στις αρχές του 17ου αιώνα ένα νέο εκκλησιαστικό σκάνδαλο συγκλόνησε την Εκκλησία της Κύπρου: Ένας ιερομόναχος, ονομαζόμενος Κύριλλος, προέβη σε απρεπείς πραγματικά ενέργειες που έθιγαν το κύρος της Εκκλησίας και η Ιεραρχία ζήτησε από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως το 1618 να τον καθαιρέσει.

Στην απαντητική επιστολή του Πατριάρχη, σύμφωνα με τον Ζαννέτο, αναφερόταν ότι ο Κύριλλος είχε κατηγορηθεί ως "κτηνοβάτης, αισχρόβιος πόρνος και μοιχός" και ως άνθρωπος που είχε κτυπήσει τον επίσκοπο Σολέας για να του πάρει την Επισκοπή του. Εγγραφε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος Β στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που είχε διαδεχθεί το Βενιαμίν:

"Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστιανιανής Κύπρου, κύριε Χριστόδουλε και Θεοφιλέστατοι επίσκοποι οι υποκείμενοι τη αγιωτάτη τούτη Αρχιεπισκοπή ότε ο Τιμόθεος, ο Πάφου, ο Αρσινόης και ο Κυρηνείας κληρικοί άρχοντες και οι Χριστιανοί...

Της ημών μετριότητος συνοδικώς προκαθημένης... παραστάς ο Σολίας Μακάριος μετά του οπωσδήποτε χρηματίσαντος κακώς και παρανόμως κακοιερομόναχου Κυρίλλου, του από χώρας Περιστερώνας Ακακίου, ενεφάνισεν ημίν αναφοράς ενυπογράφους υμετέρας, δι' ων έγνωμεν και επιστώθημεν, ότι καθαιρέσει αυτόν καθυποβάλλετε ως κτηνοβάτην και αισχρόβιον και πόρνον και μοιχόν και άλλα των ασέμνων διαπραξάμενον και ως υβρίσαντα αυτόν τον επίσκοπον Σολίας και τα γένεια αυτού ανασπάσαντα και ζημίας αυτώ προξενήσαντα υπέρ τα χίλια Φλωρία βουλόμενον δράξασθαι παραλόγως την Επισκοπήν αυτού, όστις και ενταύθα παραγενόμενος ετόλμησεν

άνευ γνώμης ημών εκβαλείν μπεράτι βασιλικόν και αρπάσαι τον θρόνον της επισκοπής αυτής ως εφάνη επί Συνόδω".