

SXEDIO. A16

ΑΠΟΒΑΣΗ ΤΥΧΩΔΙΩΚΤΩΝ ΤΟ 1712 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το **1712** αποβιβάστηκαν στην Κύπρο είκοσι Τούρκοι τυχωδιώκτες οι οποίοι προσποιούμενοι ότι ήταν απεσταλμένοι του Βεζύρη δημιούργησαν σοβαρή αναταραχή στο νησί.

Οι τυχωδιώκτες άφησαν να κυκλοφορήσει ότι ήταν σταλμένοι από την Πόρτα για να επιβάλουν τάξη, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των Κυπρίων.

Ετσι ένα βράδυ συνέλαβαν όλους τους αγάδες και τους απομόνωσαν στο κεντρικό χάνι της πόλης.

Όμως το σχέδιο τους, που δεν ήταν άλλο από του να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν και να φύγουν από το νησί, το πληροφορήθηκαν οι Κύπριοι και οι αγάδες οι οποίοι υποσχέθηκαν στους τυχωδιώκτες, ότι αν τους άφηναν ελεύθερους θα πήγαιναν στα σπίτια τους πριν ακουσθεί η φυλάκιση τους (Αρχιμανδρίτης Κυπριανός σελ. **312**) και θα τους έφερναν όσα ζήτησαν.

Ετσι παραπλανηθέντες οι τυχωδιώκτες άφησαν τους αγάδες ελεύθερους.

Ένας από τους αγάδες έστειλε μήνυμα στους τυχωδιώκτες να μεταβεί ο αρχηγός τους στο Σαράϊ για να του δώσουν τα χρήματα που ζήτησε ώστε να μεσολαβήσει προς την Πόρτα για να συγχωρήσει τους αγάδες, όπως είχε υποσχεθεί.

Οι τυχωδιώκτες έστειλαν τον αρχηγό τους και δυο άλλους όπου συνελήφθησαν ενώ στάληκε μήνυμα προσκαλώντας και τους άλλους.

Όμως επειδή καθυστερούσαν οι άλλοι να επιστρέψουν υποπτεύθηκαν τι έγινε κι έτσι προσπάθησαν να φύγουν.

Ωστόσο συνελήφθησαν και όπως σημειώνει ο Κυπριανός στην Ιστορία του ο ηγεμόνας "άλλους εκρέμασεν τη αποφάσει της κρίσεως, άλλους επαλλούκωσε και τους εις χείρας έπνιξε και τοιουτοτρόπως ηλευθερώθη και αυτός και οι αγάδες και συν αυτούς πολλοί άλλοι και ο τόπος από μίαν

απάτην τοιούτων κακοτρόπων λεβεντιών".