

SXEDIO.A14

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1607

Στα **1607** και ενώ ακόμα βρισκόταν σε εξέλιξη η εξέγερση του **1606** με τον Πέτρο Αβεντάνιο άρχισε μια άλλη επαναστατική κίνηση.

Ο Μεγάλος Δούκας της Τοσκάνης Φερδινάνδος Α, στηριζόμενος στην καλή διάθεση των Κυπρίων, οργάνωσε ξαφνική πίεση εναντίον της Αμμοχώστου με πέντε γαλέρες και **5.000** στρατιώτες.

Αλλά λόγω λάθους αξιωματικού, οι γαλέρες εισήλθαν στο λιμάνι από λανθασμένη είσοδο αντί να μείνουν έξω και να εισέλθουν την επομένη νύκτα, όπως είχε αποφασισθεί.

Έτσι οι Τούρκοι πήραν τα όπλα και κάλεσαν τους Κυπρίους να συμμετάσχουν στην άμυνα της πόλης. Κάπου **400** Κύπριοι επαναστάτησαν επίσης στην Πάφο, αλλά έχασαν τη ζωή τους σε σφαγές.

Σύμφωνα με έκθεση του Σιέρ Ντε Γκραντινού, που δημοσιεύθηκε στην εργασία του Μας Πατρί το **1907**, ο Μεγάλος Δούκας επιτέθηκε εναντίον της Κύπρου στην περιοχή της Πάφου και στο Ακρωτήριο Κάβο Γάτα.

Συγκρούστηκε με τον τουρκικό στόλο, που βρισκόταν κάτω από τις διαταγές του Έλληνα αυτόμολου Μουσταφά και το νίκησε, αλλά δεν μπόρεσε να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια του αναφορικά με την Κύπρο.

Τα ανωτέρω γεγονότα του **1607** παρατίθενται από τον Ιστορικό Φίλιο Ζαννέτο.

Πληροφορίες για την προσπάθεια αυτή του μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης υπάρχουν επίσης σε ισπανικό έγγραφο με το οποίο ανακοινώνεται στην Κωνσταντινούπολη ότι δέκα μεγάλα και **15** μικρά σκάφη, που ανήκαν στο Μεγάλο Δούκα της Τοσκάνης προέβησαν σε ανεπιτυχή απόπειρα να εισέλθουν στη νήσο σε ορισμένες περιοχές της Αμμοχώστου και της Λάρνακας.

Είχε επίσης διαδοθεί η φήμη ότι ισπανικός

στόλος πραγματοποίησε επιτυχείς επιχειρήσεις σε κρίσιμα σημεία της Κύπρου.

Η Κυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προσπάθησε να ενισχύσει την τουρκική φρουρά στη νήσο χωρίς καθυστέρηση με αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων που επρόκειτο να φθάσουν μέσα σε δέκα ημέρες.