

SXEDIO.A11

ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1589

Δυο χρόνια μετά το κίνημα του **1587**, τον Αύγουστο του **1589** και **18** χρόνια μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς, αναλήφθηκε νέο επαναστατικό Κίνημα από τους συγγενείς Πέτρο και Ιωάννη Ρένεση, σε συνεργασία με τους Επισκόπους της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα ισπανικά έγγραφα που δημοσίευσε ο Πέτρος Στυλιανού στα έργα του Επετηρίδα του Μουσείου αγώνα το **1979** και στο περιοδικό Κυπριακός Λόγος (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος **1975**) τον Αύγουστο του **1589** ο Κύπριος Πέτρος Ρένεσης, ενεργώντας εκ μέρους των Επισκόπων και εξεχόντων προσώπων, της νήσου, έστειλε μήνυμα μέσω του γιου του στο συγγενή του Ιωάννη Ρένεση στο Ναύπλιο για να μεταφέρει την οικογένειά του σε άλλη περιοχή (που δεν ήταν υπό οθωμανική κατοχή).

Ο Ιωάννης διαπίστωσε από την επιστολή ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι για να του σταλεί το μήνυμα αυτό και αντελήφθη την αλληγορική σημασία του.

Ετσι μετέφερε βεβιασμένα την οικογένειά του στην Κέρκυρα (που βρισκόταν κάτω από την ενετική κυριαρχία) και ύστερα πήγε στην Κύπρο για να συναντήσει τον Πέτρο Ρένεση.

Ο τελευταίος συγκάλυψε μυστική σύσκεψη των τριών Επισκόπων της νήσου στο σπίτι του που βρισκόταν δώδεκα μίλια μακριά από την Αμμόχωστο. Αναφέρεται ακόμα (στα ισπανικά έγγραφα που δημοσίευσε ο Χασιώτης) ότι ο Επίσκοπος είχε φθάσει πρώτος στη σύσκεψη και προσπάθησε με ήρεμες ερωτήσεις να διαπιστώσει ποιον Χριστιανό Κυβερνήτη θεωρούσε ο Ρένεσης ως τον πλέον θρήσκο και ισχυρό.

Μετά (ο Επίσκοπος) αφού διαπίστωσε από το Ρένεση που είχε υπηρετήσει για **6** χρόνια στον ισπανικό στρατό και είχε στην κατοχή του έγγραφα που του αποδείκνυαν, ότι θεωρούσε το Βασιλέα της

Ισπανίας ως τον πλέον ισχυρό και ευρισκόμενο πιο κοντά προς το Καθολικό Δόγμα, τέλεσε θρησκευτική δέηση και στη συνέχεια του ζήτησε να ορκισθεί στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι θα τηρούσε μυστικά τα όσα θα του έλεγε.

Ακολούθησε μυστική σύσκεψη των Επισκόπων και άλλων εξεχόντων πολιτών, στην οποία αποφασίστηκε όπως εμπιστευθούν στον Ιωάννη Ρένεση την αποστολή να μεταφέρει έγγραφο (στους Ισπανούς) το οποίο και υπέβαλε στον αντιβασιλέα. Το ταξίδι από την Κύπρο στη Νεάπολη κράτησε τεσσαρισημίσις μήνες. Πρώτα έφθασε στο Ζάκυνθο και αργότερα πήγε στην Κέρκυρα και από εκεί στο Οτράντο.

Ο Ιωάννης Ρένεσης, ύστερα από πολλές δυσκολίες έφθασε στη Νεάπολη, αλλά λόγω των δυσκολιών εξασθένησε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι και να το ολοκληρώσει. Έτσι ο αντιβασιλέας της Νεάπολης Κόμης ντε Μιράντα διοχέτευσε στην Κυβέρνηση του τα έγγραφα που έφερε από την Κύπρο ο Ρένεσης, αφού επισύναψε σ' αυτά τη δική του έκθεση.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πως ο Ισπανός Βασιλέας αντέδρασε στην έκκληση των Κυπρίων που υποβλήθηκε σ' αυτόν από τον Ρένεση.

Αλλά φαίνεται ότι η έκκληση αυτή αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο ψυχρό και αρνητικό τρόπο από πλευράς της επίσημης ισπανικής (βασιλικής) πλευράς όπως συνέβη έναντι του κινήματος του **1587**.

Έτσι η νέα επαναστατική προσπάθεια των σκλαβωμένων Κυπρίων δεν είχε ουσιαστικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα.