

## SXEDIO.91F

**2.2.1940:** ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΗΜΙΟΝΟΔΗΓΟΙ ΜΕΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΛΘΕ ΗΔΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟ ΗΜΙΟΝΟΔΗΓΟ

Οι πρώτοι Κύπριοι που εντάχθηκαν στο Βρετανικό στρατό και μετέβησαν στην Αίγυπτο μεταφέρθηκαν το Γεννάρη του **1940** στη Γαλλία που είχε ήδη εισέλθει στον Πόλεμο εναντίον του Αδέλφου Χίτλερ.

Η εφημερίδα του Λονδίνου "Τάϊμς" αγγέλλοντας την αποστολή των Κυπρίων ημιονοδηγών στη Γαλλία έγραφε σύμφωνα με αναδημοσίευση της κυπριακής εφημερίδας "Ελευθερία" στις **2.2.140:**

"Με την άφιξιν εις Γαλλίαν σώματος Κυπρίων, ημιονοδηγών η Κύπρος εκέρδισε την τιμή της αποστολής εις Γαλλίαν του πρώτου αποικιακού αποσπάσματος, το οποίον λαμβάνει άπαξ έτι μέρος παρά το πλευρόν των βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων εις τον μέγαν αγώνα διά την ελευθερίαν, την δικαιοσύνην και τον δίκαιον μεταχειρισμόν".

Το Μάρτη του ίδιου χρόνου, ένας από τους Κυπρίους που είχε μεταβεί στη Γαλλία, ο Δημήτρης Λ. Πασχαλή, από τα Αρδανα έγραφε σε γνωστό του στο χωριό του, σύμφωνα με την "Ελευθερία" της **13** Απριλίου **1940:**

"Σεβαστέ μου κουμπάρε Γεώργιε εις Αρδανα χαίρε.

Μάθε ότι είμαι καλά το αυτό επιθυμώ και διά σας. Δόξα τω Αγίω Θεώ καλώς έχω την υγείαν μέχρι της στιγμής που σας γράφω.

Σεβαστέ μου Κουμπάρε,  
μάθε ότι εφθάσαμεν με καλήν υγείαν στην Γαλλίαν και περνούμεν πολύ καλά.

Είμαστεν και οι τρεις οι χωριανοί μαζί. Δεν

χωρίζουμε ούτε λεπτόν και καθημερινά πηγαίνουμε στην ταβέρνα και γλεντούμεν.

Κάμνουμεν, διασκεδάσεις περίτου από την Κύπρον που ήμασθην".