

## SXEDIO.868

**5.12.1963:** Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ **1963**

Οι Τούρκοι οδηγούνταν στην απόφαση ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση.

Οι σκέψεις και οι σχεδιασμοί συνέπιπταν με εκείνους των Ελλήνων που λάμβαναν μέτρα μια και ο Μακάριος φοβόταν αντίδραση τους, οποιασδήποτε μορφής, μετά την υποβολή των προτάσεων του για συνταγματικές προτάσεις.

Όλα έμοιαζαν με τη λαϊκή παροιμία "φοβόται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη".

Τους τελευταίους μήνες του **1963** πραγματοποιούνταν συχνές συσκέψεις και ανταλλαγή πληροφοριών για την ετοιμασία των Τουρκοκυπρίων.

Στις **5** Δεκεμβρίου, σε μια από τις συσκέψεις αυτές, στις οποίες παρέστη ολόκληρη η τουρκοκυπριακή ηγεσία, ο Ραούφ Ντενκτάς ανακοίνωσε ότι αυτό έπρεπε να γίνει τα Χριστούγεννα του **1963**.

Τις αποκαλυπτικές αυτές πληροφορίες έδωσε ένας τουρκοκύπριος σε έγγραφο του που κατέληξε στα χέρια των κυπριακών αρχών ασφαλείας.

Το έγγραφο, σε μετάφραση όπως έφθασε **4** Δεκεμβρίου **1964**, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα, στην εφημερίδα Ο ΑΓΩΝ του Νίκου Κόση Επιτελάρχη της οργάνωσης "Ακρίτας που δημοσίευσε πολλά από τα αρχεία της Οργάνωσης, έχει ως εξής:

"Ο ρόλος μας εις τας συσκέψεις αυτές ήταν: Μα ενημερωνόμαστε σε σχέση με την κατάσταση και να εκφέρουμε γνώμη πάνω στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του σχεδίου. Η πλειονότητα υποστήριζε πάντοτε τις απόψεις του Ντενκτάς. Μεταξύ των παρευρισκομένων συγκαταλέγετο και ο δρ Κουτσιούκ, ο οποίος μάατρια προσπαθούσε να πείσει τους φανατικούς όπως αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία και σωφροσύνη. Ως ήτο φυσικό ο δρ

Κουτσιούκ απέτυχε στις προσπάθειες του αυτές, οι οποίες παρ' ολίγο να του στοίχιζαν τη ζωή.

Ο Κουτσιούκ καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά για να μη διασπασθεί το μέτωπο σώθηκε ύστερα από επεμβάση τους. Αυτό συνέβη στις **5.12.1963**. Είμαστε περισσότερα από **40** πρόσωπα και συσκεπτόμαστε στο γραφείο του Ντενκτάς. Ήταν η πλέον κρίσιμη σύσκεψη μας. Στους γύρω δρόμους περιπολούσαν τα μέλη της ΤΜΤ που έφεραν αυτόματα όπλα κάτω από τα επανωφόρια τους.

Στη συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος και ανώτεροι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού.

Το θέμα της σύσκεψης ήταν η λήψη απόφασης σε σχέση με την έναρξη ένοπλου αγώνα σύμφωνα με τα σχέδια των οποίων η προετοιμασία άρχισεν πριν από ένα έτος. Στη σύσκεψη μετέσχαν και αρκετοί από τους αρχηγούς, οι οποίοι είχαν αφιχθεί από τις επαρχίες και οι οποίοι υπέβαλαν εκθέσεις σε σχέση με τις δυνάμεις, οι οποίες ήσαν διαθέσιμες στις επαρχίες τους.

Και εμείς υποβάλαμε έκθεση σχετικά με τις διαθέσιμες δυνάμεις στην περιοχή Λευκωσίας.

Η μελέτη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τα οποία αντιμετωπίζαμε διήρκεσε μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Κατόπιν άρχισε να μιλά ο Ντενκτάς. Παρακολουθούσαν όλοι με της μέγιστη προσοχή.

Ο Ντενκτάς είπε τα εξής:

"Ο καιρός πλησιάζει. Είμαστε οργανωμένοι και αρκετά ισχυροί για την έναρξη του αγώνα και δεν είμαστε μόνοι. Παρά το πλευρό μας ίστανται εκτός από τη μητέρα πατρίδα και άλλοι φίλοι μας, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν.

Οι Έλληνες άρχσαν να υποψιάζονται. Έχει σημειωθεί διαρροή πληροφοριών. Όσον περισσότερο ενωρίς αρχίσουμε τόσο το καλύτερον θα είναι. Πρέπει να αρχίσουμε στις **25** Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων".

Αυτά είπε ο Ντενκτάς.

Τους λόγους του Ντενκτάς ακολούθησαν ζωηρές

εκδηλώσεις.

Ο Ντενκτάς αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης.

Από αυτό αντιληφθήκαμε ότι η **25η** Δεκεμβρίου είχε ορισθεί ως ημερομηνία έναρξης του αγώνα προηγουμένως και όχι κατά τη σύσκεψη εκείνη.

Το σχέδιο για την έναρξη δράσης στις **25** Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, όπως το αποκάλυψε ο Ντενκτάς έχει σε αδρές γραμμές ως εξής σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας εφημερίδας του Νίκου Κόση:

**1.** Τις πρωϊνές ώρες της **25ης** Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, θα τοποθετούντο σε όλες τις εκκλησίες βόμβες μεγάλης ισχύος ώστε:

α) Να προξενηθούν βαριές απώλειες μεταξύ των Ελλήνων, και

β) Να δημιουργηθεί πανικός και σύγχυση.

**2.** Ειδικές ομάδες σαμποτέρ θα διενεργούσαν πράξεις δολιοφθοράς στα κυβερνητικά κτίρια με πρώτο στόχο τον ραδιοσταθμό.

**3.** Η δημιουργία ομάδων κρούσεως οι οποίες θα εξαπέλυαν γενική επίθεση θα εκτελούσαν γενική επίθεση για την κατάληψη μεγάλου τμήματος του ελληνικού τομέα.