

## SXEDIO.855

**1.7.1964:** Ο ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΛΕΜΗ ΠΑΣΙΑΡΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

Ενας από τους τουρκοκύπριους που πήραν μέρος στη μάχη της Μάλι, του υψώματος που βρίσκεται πάνω από τη Μανσούρα, είναι ο φοιτητής Λεμή Σαλήχ Πασιαράν, από την Πόλη Χρυσοχούς, ο οποίος τραυματίστηκε και κατέληξε στα χέρια της Κυπριακής Αστυνομίας.

Ο Πασιαράν παρουσιάστηκε στις **11** Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο και σε κατάθεση του στην Αστυνομία που διαβάστηκε στο δικαστήριο αποκάλυψε ότι έφθασε στα Κόκκινα από την Τουρκία την **1.7.1964** με τουρκικό πλοίο.

Ανέφερε ο Πασιαράν, απόφοιτος του τουρκικού λυκείου "Λυσέ" της Λευκωσίας:

Το **1959** εργάστηκα ως δάσκαλος στο χωριό Πελαθούσα και το **1960** γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, στον κλάδο της ηλεκτρομηχανικής.

Τον περασμένο Ιούνιο του **1964** με επλησίασαν μερικά πρόσωπα ενώ βρισκόμουν στην Κωνσταντινούπολη και μου υπέδειξαν ότι έπρεπε να εκπαιδευθώ στα όπλα για να έλθω στην Κύπρο και να αγωνισθώ για το διαμελισμό ή την ομοσπονδοποίηση της Κύπρου.

Με μια ομάδα φοιτητών εκπαιδεύθηκα σε στρατόπεδο παρά την Αγκυρα και την **1η**ν Ιουλίου, ένα σκάφος του τουρκικού ναυτικού, μας μετέφερε στα Κόκκινα, μαζί με τον οπλισμό μας.

Από τα Κόκκινα μεταφερθήκαμε στη Μανσούρα όπου και αναλάβαμε καθήκοντα φρουρού στα υψώματα νότια του χωριού.

Εγώ βρισκόμουν σε ένα φυλάκιο στο ύψωμα Μάλι μέχρι χθες **7** Αυγούστου, όταν μας κτύπησαν με όλους

και άλλα βαρέα όπλα.

Στο ύψωμα Μάλη βρίσκονταν **30-40** πρόσωπα σε διάφορα φυλάκια. Μόλις κτύπησαν το φυλάκιο μου ώρμησα έξω για να φύγω. Πληγώθηκα και έπεσα. Εχασα το όπλο μου, αλλά προχώρησα και έφθασα στο εκεί σουηδικό στρατόπεδο. Οι Σουηδοί, αφού έδσαν το τραύμα μου με μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πεντάγιας όπου μετά από λίγο με συνέλαβε η Αστυνομία. Δεν γνωρίζω τι απέγιναν οι σύντροφοι μου που ήσαν στο ύψωμα Μάλη.