

SXEDIO.6

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

Ανά τους αιώνες η Κύπρος πήρε πολλές ονομασίες και πέρασαν πολλές Χιλιετίες μέχρι να σταθεροποιηθεί στο σημερινό της όνομα, Κύπρος.

Με τις ονομασίες της Κύπρου ασχολήθηκαν πολλοί Κύπριοι συγγραφείς. Περισσότερο όμως ασχολήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στη Χρονολογική του Ιστορία που εξέδωσε το **1788** και ο Δ. Χριστοφίδης στη Στοιχειώδη Κυπριακή Ιστορία που εξέδωσε το **1926**.

Τα διάφορα ονόματα της Κύπρος κατά καιρούς ήταν:

ΧΕΤΤΙΜΑ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από τον Χεττίμ (ή Κιττίμ) ή Χέττιμον, ο οποίος φέρεται να ήταν ο πρώτος κάτοικος της νήσου. Ο Χέττιμος ήταν δισέγγονος του Νώε. Ήταν δηλαδή γιος του Ιωβάν, που ήταν γιος του Ιάφεθ, γιου του Νώε.

ΚΕΡΑΣΤΙΑ ή **ΚΕΡΑΣΤΗΣ:** Η Κύπρος πήρε τις ονομασίες αυτές από τα πολλά άκρα ή προεξοχές ή κέρατα που διαθέτει ή από τα κέρατα που είχε ένα φίδι του νησιού.

ΑΣΠΕΛΙΑ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από την αλιεία που γινόταν σε μια λίμνη ή από τη θεά Αφροδίτη που ψάρευε τους ανθρώπους και τους θούς, οι οποίοι έσπευδαν να απολαύσουν τον έρωτά της.

ΚΡΥΤΟΣ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό λόγω του ότι κρυβόταν πίσω από άλλα νησιά και δεν μπορούσαν να την δουν όσοι έπλεαν με τα καράβια τους από μακριά.

ΚΟΛΛΙΝΙΑ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από τους λόφους που έχει, παρά από τα ψηλά της βουνά.

ΧΑΛΚΩΔΗΣ: (ή **ΧΑΛΚΟΕΣΣΑ**): Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από τις μεγάλες φλέβες χαλκού που διέθετε.

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από την πόλη Αμαθούντα.

ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από τον

Αθηναίο Στρατηγό Ακάμαντα, ο οποίος, επιστρέφοντας από την άλωση της Τροίας αναγκάστηκε, λόγω τρικυμίας, να σταθμεύσει στην Κύπρο και έκτισε την Ακαμαντίδα, παρά το ακρωτήριο Ακάμας.

ΠΑΦΙΑ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από τον Θεό Πάφο που είχε κτίσει την Παλαιά Πάφο ή Παλαίπαφο.

ΦΙΛΟΡΜΗΣΤΙΚΗ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό γιατί είχε πολλά λιμάνια, ικανά να δέχονται πλοία.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό από την πόλη Σαλαμίνα.

ΝΗΣΟΣ ΙΕΡΑ και ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Τα ονόματα αυτά δόθηκαν στην Κύπρο από ορισμένους Αγίους Πατέρες.

ΝΕΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗ: Η Κύπρος πήρε το όνομα αυτό προς τιμή του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

ΚΥΠΡΟΣ: Το σημερινό της όνομα η Κύπρος το πήρε από την κόρη του βασιλιά της Πάφου Κινύρα, που ονομαζόταν Κύπρος ή από το φυτό Κύπρος ή Κυπρίνος ή από μια πόλη που βρισκόταν μεταξύ Κερύνειας και Ακανθούς και ονομαζόταν Κυπρία ή από το όνομα Κύπρος που έδιναν οι ποιητές στη Θεά Αφροδίτη ή ακόμα και από το ότι η γη της ήταν πολύ καρποφόρα.

Το φυτό Κύπρος είναι το γνωστό ως Σιεννά. Φυτόταν από την εποχή των Φοινίκων και αποκαλείτο Κόπερ και από τους Έλληνες Κύπρος, ενώ σήμερα είναι γνωστό με το αραβικό του όνομα Σιεννά.

Από τα άνθη του οι αρχαίοι κατασκεύαζαν διάφορα μυρωδικά, ενώ σήμερα οι Οθωμανίδες κυρίως κατασκευάζουν σκόνη με την οποία βάζουν τα νύχια τους ή τα μαλιά τους κόκκινα.