

#### SXEDIO.434

**24.4.1955:** Ο ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΟΤΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ "ΔΙΓΕΝΗΣ" ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ

Ενώ ο αγώνας της ΕΟΚΑ που άρχισε την 1η Απριλίου **1955** συνεχιζόταν, και οι Αγγλοι προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ποιος ήταν ο Αρχηγός της, παρά τις πληροφορίες που είχαν ότι στην Κύπρο βρισκόταν ο Γεώργιος Γρίβας, ήλθε σαν δώρο σ' αυτούς μια αποκάλυψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Νίκου Ζαχαριάδη.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης αποκάλυψε το όνομα του αρχηγού της ΕΟΚΑ σε ραδιοφωνική ομιλία του στις **24** Απριλίου **1955** από το ραδιοσταθμό "Ελεύθερη Ελλάδα", που εξέφραζε απόψεις των Ελλήνων Κομμουνιστών.

Το ότι οι Αγγλοι υποψιάζονταν ότι επικεφαλής του επαναστατικού κινήματος βρισκόταν ο Κύπριος Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας το αποκάλυψε και αργότερα επίσημα ο Παύλος Ζ. Στόκκος που υπηρετούσε στο "Σπέσιαλ Μπραντς" των Αγγλων.

Αφηγήθηκε στο "Χρονικόν Αγώνος ΕΟΚΑ **1955-59**" του Γεωργίου Γρίβα Διγενή σελ. **46**):

"Τέλη Φθινοπώρου **1954**, εργαζόμενη εις το Αρχηγείον της Αστυνομίας "Σπέσιαλ Μπραντς" ότε επρόσεξα μιαν εγκύκλιον συμφώνως της οποίας ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας ευρίσκετο λαθραίως εις Κύπρον, κρυπτόμενος κατά πάσαν πιθανότητα εις Μοναστήριον με σκοπόν να οργανώση απελευθερωτικόν Κίνημα".

Ωστόσο ο Νίκος Ζαχαριάδης στη ραδιοφωνική του εκπομπή, εχθρός και πολέμιος του Γρίβα, λόγω της αντικομμουνιστικής δράσης της οργάνωσης "Χ" στην Αθήνα, είπε σύμφωνα με το Σπύρο Παπαγεωργίου "Ο Αγών της Κύπρου":

" Το Φλεβάρη του **1955**, πιάστηκε από τους Αγγλους το βενζινόπλοιο Άγιος Γεώργιος, που ο

καπετάνιος του στον πόλεμο ήταν στην υπηρεσία των Βρετανών, μαζί του δε πιάστηκε και ο Σωκράτης Λοϊζίδης, παλιός πράκτορας της Ιντέλιτζενς Σέρβις, και φρέσκος στο "Εφ Μπι Αϊ". Στη τσάντα του Λοϊζίδη βρέθηκε και κατασχέθηκε το καταστατικό μιας ψευδοπατριωτικής οργάνωσης ΕΜΑΚ που αργότερα μετονομάστηκε ΕΟΚΑ. Η οργάνωση αυτή έχει επικεφαλής της, ένα γνωστό ψευτοπαλληκαρά αξιωματικό Χίτη, το Γρίβα, που μετά τη Βάρκιζα δολοφονούσε πατριώτες και που μπροστά στο Δημοκρατικό Στρατό τόκοβε λάσπη. Πρόκειται για το ψευδο-διγενή που οι Αγγλοι τον κυνηγάνε, δήθεν, μα δεν τον πιάνουν και που φυσικά τα όπλα που μαζεύει, προορίζονται ενάντια στο ΑΚΕΛ και τον Κυπριακό λαό".

Ο ίδιος ραδιοσταθμός συνέχισε τις αποκαλύψεις και τις επόμενες ημέρες και στις 26 Απριλίου, ύστερα από δυο μέρες, συνέχιζε να βάλλει εναντίον του αρχηγού της ΕΟΚΑ όσο και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Ο πόλεμος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εναντίον της Ελλάδας που αντανάκλούσε και στη στάση του ΑΚΕΛ στην Κύπρο εντεινόταν:

Μετέδιδε η "Ελεύθερη Ελλάδα":

" Η κυπροκαπηλεία, μη έχοντας άλλη διέξοδο, το ρίχνει στον τυχοδιωκτισμό με τα πασχολιάτικα βαρελότα και τις τρακατρούκες.

Και λέμε με όλη την συναίσθηση της ευθύνης, ότι η τελευταία ξιφούλκηση της κυπροκαπηλείας με τις ψευτοένοπλες περιπέτειες, δεν αποτελεί παρά ένα έγκλημα προσχεδιασμένο.

Όλα σχεδιάστηκαν και μπήκαν προς σε συνεννόηση με τους Αγγλους και τους Αμερικάνους ιμπεριαλιστές.

Ο συνθηκολόγος και διασπαστής Μακάριος δεν ντράπηκε και στο Μπαντούγκ ακόμη, όπου πήγε να διεκδικήσει τάχα λευτεριά για την Κύπρο, να προσφέρει στρατηγικές βάσεις στους Αγγλους.

Πρέπει να ξεσκεπάσουμε τους εθνοπροδότες, κάτω από όποια μάσκα κι αν παρουσιάζονται, κι έτσι

να τους απομονώσουμε.

Σήμερα πια που τα πασχαλιάτικα βαρελόττα σκάσαν και ο ψευτοδιγενής του Γρίβα ξεσκεπάστηκε, μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πρόκειται λοιπόν για τα παρακάτω: Τον Οκτώβρη του **1954** αξιωματικός του στρατού της Αθήνας εμφανίστηκε στην Κύπρο, όπου είπε ότι θα αρχίση αντάρτικο και ότι τη δουλειά αυτή διευθύνει ο γνωστός αρχιχίτης Γρίβας".

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, που αργότερα καταδικάστηκε για τις πράξεις του και καθαιρέθηκε για άλλους λόγους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν έκαμνε τίποτε διαφορετικό από του να εφαρμόζει την απόφαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που είχε ληφθεί το Μάρτη του **1955** και δόθηκε στη δημοσιότητα αργότερα (Νέος Δημοκράτης **13.4.1955**).

Με την απόφαση εκείνη καλείτο ο λαός να ξεσκεπάσει και να απομονώνει τους "κυπροκαπήλους διασπαστές της ενότητας του Κυπριακού λαού στην Κύπρο και την Ελλάδα".

Αναφερόταν στην παράγραφο **3** της απόφασης:

"Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διαπιστώνει ότι οι προσκυνημένοι της Αθήνας μαζί με τα όργανα τους στην Κύπρο δραστηριοποιούν τελευταία την κυπροκαπηλεία τους.

Πίσω απ' αυτή πάνε να καλύψουν την ουσιαστική συνθηκολόγηση τους μπροστά στον εγγλέζικο ιμπεριαλισμό. Θεωρούν παράλληλα να διεκδικήσουν και να αποσπάσουν, όπως ονειρεύονται από τους κομμουνιστές απ όλους τους πραγματικούς πατριώτες αγωνιστές της λευτεριάς την ηγεσία στην πάλη για τα εθνικά δίκαια του Κυπριακού λαού.

Αισχροκερδούν πάνω στον πατριωτισμό της κυπριακής νεολαίας του λαού της Κύπρου και θέλουν να τον προσεταιρισθούν.

Η Κ.Ε. του ΚΚΕ δηλώνει πως οι εθνικοί πόθοι του Κυπριακού λαού μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την πατριωτική ενότητα και την αποφασιστική μαζική πάλη του λαού στη Κύπρο και στην Ελλάδα, πάλη που θα

έχει την υποστήριξη όλης της προοδευτικής ανθρωπότητας.

Απαραίτητος όρος για τη επιτυχία είναι να ξεσκεπασθούν και απομονωθούν οι κυπροκάπηλοι διασπαστές της ενότητας του λαού στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Αυτοί που προδίνουν και ξεπουλούν την Ελλάδα προδίνουν και ξεπουλούν και την Κύπρο.

Ούτε βέβαια πρέπει να τους αφήνουμε έδαφος για δημαγωγία και παραπλάνηση των μαζών.

Παντού και πάντοτε πρέπει να τους ξεσκεπάσουμε ανειρήνευτα. Όσο οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές καταπιέζουν τα εθνικά δίκαια των Κυπρίων και εντείνουν την τρομοκρατία τους, τόσο θα δυναμώνει η αντίσταση του λαού της Κύπρου.

Ιερό χρέος των κομμουνιστών όλων των αγωνιστών του λαού, είναι να βρίσκονται πάντα επικεφαλής του λαού, να οργανώνουν και καθοδηγούν την μαζική του πάλη, να εξασφαλίζουν σωστή πατριωτική πολιτική ηγεσία στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και να το προφυλάγουν τόσο από την προδοσία και από τους τυχοδιωκτισμούς των ξενόδουλων της Αθήνας όσο και από τις προκλήσεις των Άγγλων ιμπεριαλιστών.

Τόσο τέτοιοι τυχοδιωκτισμοί, όσο και παρόμοιες προκλήσεις αποβλέπουν στο να καλύπτουν την προδοσία και το ζήτημα της Κύπρου στο να παρασέρνουν στο λανθασμένο δρόμο και να κτυπούν το λαϊκό πατριωτικό κίνημα.

Παρ' όλες όμως αυτές τις μηχανορραφίες των εχθρών του λαού ενάντια σ αυτά τα σκοτεινά τους σχέδια, ο αγώνας του λαού στην Κύπρο αναπτύσσεται.

Ο λαός της Ελλάδας στέκεται ολόψυχα στο πλευρό του συμπαραστάτης και συναγωνιστής.

Ζήτω ο αγώνας των κυπρίων πατριωτών.

Αίσχος στους προδότες της Αθνας

Κάτω οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές.

Λευτεριά στην Κύπρο".

Ο Νίκος Ζαχαριάδης δεν έμεινε αδρανής.

Αντίθετα συνέχιζε τον πόλεμο του εναντίον της Εθναρχίας στην Κύπρο και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Στρατάρχη Παπάγου στην Αθήνα.

Σε ένα μακροσκελές άρθρο του στις **30** του ίδιου μήνα (Απρίλιος **1955**) έδινε για άλλη μια φορά καθοδήγηση στο ΑΚΕΛ για τη στάση που έπρεπε να ακολουθήσει έναντι της ΕΟΚΑ και ζητούσε κοινό αγώνα Ελλήνων και Τούρκων, για τους οποίους ζητούσε ξεχωριστή εθνική αυτονομία και αυτοδιάθεση μέχρι και αποχωρισμού για τους Έλληνες και αποκάλυπτε ότι είχε προταθεί στο ΑΚΕΛ συνεργασία στον ένοπλο αγώνα με στόχο όμως, όπως υποστήριζε, να παρουσιασθεί ότι ετοίμαζε τούτο ένοπλες ομάδες για να μπορέσουν, όπως ανέφερε, οι Άγγλοι να το τσακκίσουν.

Ακόμα κατηγορούσε τον αρχηγό της ΕΟΚΑ ως ψευτοδιγενή τρακατρούκα και χαρακτήριζε το ΑΚΕΛ μπροστάρη στον αγώνα για την Ένωση.

Ανέφερε ο Νίκος Ζαχαριάδης μεταξύ άλλων στο "βαρυσήμαντο" όπως χαρακτηρίστηκε άρθρο του από το Ραδιοσταθμό "Ελεύθερη Ελλάδα" που αναδημοσιεύθηκε στο Νέο Δημοκράτη" στις **30** Απριλίου **1955**:

"Τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κύπρο οι προσκυνημένοι και συνθηκολόγοι εθνοπροδότες προβάλλουν κάθε τόσο τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματά τους κρύβοντας πίσω την προδοσία και το ξεπούλημα που πραγματοποιούν και στην Ελλάδα.

Είναι ολοφάνερο ότι ένα από τα πιο δύσκολα παλλούκια που από καιρό προσπαθεί να πηδήσει ο Στρατάρχης και όλη η αμερικανοδουλεία και ο αγγλοπροσκυνησμός είναι το Κυπριακό. Η πλουτοκρατική εθνοπροδοσία βρήκε πραγματικά το διάβολο της με το Κυπριακό.

Πρόκειται πραγματικά για τον διάβολο της Κυπριακής παροιμίας "ούτε όταν τον αφήνεις φεύγει, ούτε όταν τον τραβάς έρχεται".

Έτσι η εθνοπροδοσία και η κυπροκαπηλεία μη έχοντας άλλη διέξοδο το ρίχνει στον τυχοδιωκτισμό με τα γνωστά πασχαλιάτικα βαρελότα τις τρακατρουκες και τις τσάκρες.

Γιατί, και το λέμε αυτό με όλη τη συναίσθηση

της ευθύνης, η πολλή ξεφούλκιση της κυπροκαπηλείας στην Κύπρο και την Ελλάδα δεν αποτελεί παρά ένα προσχεδιασμένο έγκλημα που στρέφεται ενάντια στους εθνικούς πόθους του λαού, τόσο στο νησί όσο και τη χώρα μας.

Και ακόμα όλα αυτά έγιναν και γίνονται με κύριο και βασικό σκοπό να κτυπηθούν οι πρωτοπόρες πατριωτικές δυνάμεις, δηλαδή να παραμερισθούν οι δυνάμεις εκείνες που κρατούν το παλούκι και που δεν μπορούν να πηδήσουν ο Στρατάρχης, ο Συναγερμός του (Κόμμα του Πάγου) και ολόκληρη η εθνοπροδοσία για να πραγματοποιηθεί μετά ανενόχλητα το ξεπούλημα της Κύπρου, ξεπούλημα που έχει προγραμματισθεί, αποφασισθεί από καιρό.

Πιο πολύ ακόμα οι εθνοπροδοτές στην Αθήνα που ούτε καν θα σκέφτονταν να οξύνουν το κυπριακό, αν δεν εξαναγκάζονταν σ' αυτό από τις πατριωτικές δυνάμεις που αγρυπνούν, δεν τους αφήνουν να ολοκληρώσουν το ξεπούλημα και της Κύπρου και τους κρατούν αμείλικτα κολλημένους στον τοίχο.

Το ζήτημα είναι ζωτικό τόσο για τους ντόπιους πολυτοκράτες και προσκυνημένους όσο και για τους ιμπεριαλιστές αφέντες τους.

Πρόκειται για την ηγεσία στον εθνικό αγώνα του Ελληνικού λαού στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Τρέμουν όπως ο διάβολος το λιβάνι μη ξεναπάθουν εκείνα της πρώτης κατοχής, όταν όλος ο λαός τους ξέφυγε από τα χέρια και τάχθηκε κάτω απο τη σημαία της πάλης για την εθνική τιμή και ανεξαρτησία που αυτοί τσαλαπάτησαν και πέταξαν στα φασιστικά σκυλιά και που οι Κουκουέδες πρώτοι σήκωσαν και κράτησαν ψηλά.

Ομως η προδοσία είναι ανελέητη και στιγματίζει ανεξίτηλα τους ίδιους τους προδοτές.

Έτσι και οι προσκυνημενοι στη χώρα μας βλέπουν μπροστά γκρεμό και πίσω ρέμα. Πούλησαν την Ελλάδα, ξεπουλούν και την Κύπρο.

Η προδοσία τους τραβά αμείλικτα στον πάτο. Προσπαθούν όμως να πιαστούν από το καλαμάκι της κυπροκαπηλείας και να κρατηθούν στην επιφάνεια.

Και επειδή οι Κουκουέδες, οι πατριώτες αγωνιστές στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν τους αφήνουν να σταθούν σε χλωρό κλαρί, βγάζουν στην φόρα όλες τις δουλειές τους χρησιμοποιούν την πατριδοκαπηλεία και οι προσκυνημένοι όλα τα μέσα για να κτυπήσουν και να βγάλουν από τη μέση τους πρωτοπόρους πατριώτες, μπροστάρηδες στην πάλη του λαού.

Στην Ελλάδα οι Κουκουέδες πρώτοι σήκωσαν και πρώτοι κρατούν τη σημαία της εθνικής ανεξαρτησίας.

Προσπαθούν λοιπόν να τους λερώσουν με τη γνωστή μηχανή της ρετσινιάς της κατασκοπείας κλπ.

Στην Κύπρο το ΑΚΕΛ, μπροστάρης του λαού στο νησί, κρατεί αμόλυνη τη σημαία της Ένωσης που θέλει ο λαός.

Η πάλη του ΑΚΕΛ είναι το κύριο εμπόδιο που δεν αφήνει τους κυπροκάπηλους να πραγματοποιήσουν ανενόχλητοι το ξεπούλημα.

Δεν αφήνει τον Κάννον, όπως δεν τον αφήνουν και οι Κουκουέδες, στην Ελλάδα να σβήσει την πυρκαγιά στην Κύπρο να χαντακώσει την υπόθεση της Κύπρου, όπως προσπάθησε να το κάνει και ο Ντάλλες στον ΟΗΕ, έχοντας σα σειρά βοηθούς τον Στρατάρχη, τον Κανελλόπουλο τον Παπανδρέα, το Μακάριο κλπ.

Επρεπε λοιπόν και πρέπει να βγει από τη μέση το ΑΚΕΛ. Και για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε φάκα. Στήθηκε παγίδα. Μαγειρεύτηκε υπόθεση".

Μετά από μια αναφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ ο Ζαχαριάδης πρόσθετε:

"Υστερα από τα πιο πάνω η εικόνα ξεκαθαρίζει για τους Αμερικανούς, του Άγγλους και τους προσκυνημένους λακέδες τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ο κύριος εχθρός παραμένει, ο λαός και πρώτα απ' όλα οι πρωτοπόρες οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΑΚΕΛ. Στην Ελλάδα που την ξεπούλησαν ολοκληρωτικά στους αμερικανούς και στους Άγγλους ιμπεριαλιστές προσπαθούν να αντιρροπήσουν την εθνοπροδοσία τους, κολλώντας στους Κουκουέδες τη ρετσινιά της

εθνοπροδοσίας.

Στην Κύπρο έκαμαν στο ΑΚΕΛ διπλή παγίδα ή να το παρασύρουν στις τυχοδιωχτικές ψευτοένοπλες περιπέτειες τους για να δώσουν στους Αγγλους την ευκαιρία να τους τσακίσουν και διαλύσουν ή προβάλλοντας του την κατηγορία ότι οργανώνει τρομοκρατικές ομάδες, έτοιμες για δράση και προτείνοντας του ένοπλη σύμπραξη κλπ. οι προσκυνημένοι της Αθήνας για να το αναγκάσουν να πάρει τέτοια θέση καταδίκης και τρομοκρατίας και της ένοπλης πάλης, ώστε να το διαβάλουν και να το δυσφημίσουν στα μάτια του λαού και πρώτ' απ' όλα της κυπριακής νεολαίας, ότι είναι ενάντια στον αποφασιστικό αγώνα κατά των Αγγλων, ότι προδίδει την υπόθεση της Κύπρου, έτσι που να πάρουν αυτοί την ηγεμονία στον εθνικό αγώνα της Κύπρου, πράγμα που θα τους ευκόλυνε, όπως φαντάζονται, να ψευτοβολέψουν κάπως και το αγιάτρευτο τραύμα της εθνοπροδοσίας και αμερικανοδουλείας τους στην Ελλάδα.

Έτσι κυνήγησαν με ένα συμπάρο να κτυπήσουν δυο και τρια τρυγόνια. Οπωσδήποτε και η εθνοπροδοσία στην Αθήνα, με επικεφαλής τους Παπάγο, Παπανδρεα και ψευδοεθναρχία του Μακάριου που προκαταρκτικό λόγο για τη συνθηκολόγηση τους μπροστά στους Αγγλους ιμπεριαλιστές, με την αποδοχή του συντάγματος που οι τελευταίοι αυτοί πρόσφεραν και που η αποδοχή είναι κατ' αρχήν αποφασισμένη, βάζουν το κτύπημα του ΑΚΕΛ, για να έχουν όπως λένε τα χέρια λεύτερα.

Και ο συνθηκολόγος και διασπαστής του εθνικού αγώνα Μακάριος δεν ντράπηκε και στο Μπαντούγκ ακόμα, όπου πήγε να διεκδικήσει τάχα λευτεριά για την Κύπρο, να προσφέρει στρατηγικές βάσεις στους Αγγλους σαν αντάλλαγμα για τη δίκαιη αυτοδιάθεση της Κύπρου.

Πάει έτσι να εξευμενίσει ο Μακάριος, όπως και ο ψευτοδιγενής τους κατακτητές και να τους σπρώξει έτσι πιο δραστήρια να ξεπαστρέψουν το ΑΚΕΛ. Και βέβαια με την επίθεση τους ενάντια στο ΑΚΕΛ κατάφεραν να σπείρουν κάποια σύγχυση και να θολώσουν μερικά μυαλά, κυρίως ανάμεσα στη μαθητική



νεολαία της Κύπρου, που όταν άρχισαν να σπάνε τα βερελλότα νόμισαν ότι πρόκειται για πραγματικό πατριωτικό ξεσήκωμα, και ότι ο τρακατρούκας ψευτοδιγενής είναι αληθινός πατριώτης.

Ομως κάθε θαύμα τρεις μέρες και το μεγάλο τέσσερις. Παραπάνω δε βαστά γιατί του φεύγει η μπογιά. Και το πιο μεγάλο ψέμα έχει κοντά ποδάρια και μακρυνά να πάει δεν μπορεί.

Τώρα που κατακάθεται ο καπνός ο καθένας βλέπει τι γίνεται γύρω του. Και είναι γεγονός ότι στις παγίδες που έστησαν πιάστηκαν μόνοι τους.

Και στο λάκκο που έκαψαν πιάστηκαν μόνοι τους οι ίδιοι. Αυτό δε σημαίνει ότι επιρέπεται στους πατριώτες, στην Ελλάδα και την Κύπρο να επαναπαυθούν.

Αντίθετα χρειάζεται πιο μεγάλη επαγρύπνηση απέναντι στις προκλήσεις και παγίδες των Αγγλων και απέναντι στους βαρελλοτοειδείς τυχοδιωκτισμούς των λακέδων της Αθήνας.

Ενάντια σ' αυτά τα δυο μέτωπα πρέπει να κρατάμε και τα μάτια ανοικτά και δεκατέσσερα.

Αυτού βρίσκεται η εγγύηση της νίκης. Να μη πέφτουμε στις παγίδες των Εγγλέζων και να ξεσκεπάσουμε αμείλικτα τους εθνοπροδότες κάτω από οποια μάσκα και αν παρουσιάζονται.

Ετσι τους απομονώνουμε, συσπειρώνουμε το λαό, κάτω από την πραγματική εθνική σημαία της πάλης για την Ένωση, πραγματοποιούμε λαϊκή πατριωτική αγωνιστική ενότητα και από τα κάτω και από τα πάνω μ' όλους και απ' όπου και αν έρχονται φτάνει τώρα να αποδέχονται τη σωστή ενωτική γραμμή.

Ιδιαίτερη προσοχή να συγκεντρώσουμε στη μαθητική νεολαία όπου ο βαρελλότος ψευτοδιγενής, κατάφερε να κατακτήσει κάποια επιρροή να αποκτήσει κάποια αίγλη. Αν οι γονείς πατριώτες εξηγήσουν υπομονετικά στους μαθητές την αλήθεια θα τους πείσουν.

Ομως και το ΑΚΕΛ πρέπει πιο θαρραλέα να πάει προς τη μαθητική νεολαία και να την πάρει με το

μέρος του.

Οι νεολαίοι αυτοί δεν μπορούν να μη γνωρίσουν τους ψευτοπατριώτες δημαγωγούς. Και μόνο το γεγονός ότι ο Νέος Δημοκράτης αρνήθηκε να δημοσιεύσει επικήρυξη του ψευτοδιγενή αποτελεί μια χαρακτηριστική ένδειξη και απόδειξη για το πού βρίσκονται οι πραγματικοί πατριώτες.

Στην Κύπρο το ένα πέμπτο σχεδόν του πληθυσμού είναι Τούρκοι. Το **95%** είναι εργαζόμενοι. Ο εγγλέζικος ιμπεριαλισμός με τη γνωστή τακτική του διαίρει και βασίλευε δηλαδή "χωριζε τους εχθρούς σου για να τους καταφέρνεις όλους", καθώς και με τη βοήθεια του προσκυνημένου της Αθήνας προσπαθεί να κτυπήσει το ελληνικό εθνικό κίνημα στο νησί, στρέφοντας ενάντια του τους Τούρκους.

Ομως η απελευθέρωση του λαού της Κύπρου δεν μπορεί να είναι πραγματική παρά μόνο σαν απελευθέρωση και των Τούρκων

Η απελευθέρωση της Κύπρου δεν μπορεί να σημαίνει ιδιοποίηση ή χειροτέρευση της υποδούλωσης των Τούρκων, μα απελευθέρωση και για την τουρκική μειονότητα του νησιού, με βάση την πλήρη εθνική αυτονομία, διεκδικώντας το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως μέχρι και αποχωρισμού για τους Έλληνες.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το ίδιο αυτό δικαίωμα στην τουρκική κοινότητα.

Αλλιώς θα χαντακώναμε και την όλη υπόθεση της απελευθέρωσης της Κύπρου. Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος, όταν έχεις άλλο σκλάβο που σε πολεμά να ελευθερωθεί. Αυτό διακήρυξε και ο μεγάλος Λένιν που τις μέρες αυτές τον τιμά όλη η προοδευτική ανθρωπότητα. Οχι μόνο το διακήρυξε αλλά και στην πράξη της πολυεθνικής κοινότητας που είναι η Ένωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών απέδειξε την ορθότητα της θέσης του.

Η Εγγύηση λοιπόν της επιτυχίας της πάλης του Κυπριακού λαού που βρίσκεται στον κοινό αγώνα των Ελλήνων και των Τούρκων ενάντια στους Άγγλους και ενάντια στους λακέδες των Αγγλοαμερικάνων

ιμπεριαλιστών τόσο στην Αθήνα όσο και στην Αγκυρα, όσο και στην Κύπρο και η κοινότητα αυτή στον αγώνα της συμμαχίας της μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σαν αναγνωρισθεί στους Τούρκους και το δικαίωμα της εθνικής αυτονομίας.

Η πολιτική αυτοδιοίκηση τους και μόνο όταν μετά δουλέψουμε να κατακτήσουμε την πλειοψηφία του τουρκικού πληθυσμού της Κύπρου με τη γραμμή αυτή στον κοινό αγώνα για να πραγματοποιηθεί η γραμμή αυτή.

Πολλές ακόμη δυσκολίες θέτουν μπροστά μας. Ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ πρέπει να προετοιμάζεται ολόπλευρα για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μπόρα για να είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα επικεφαλής του λαού της Κύπρου κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Δεν μπορεί όμως να υπάρχει, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η εργατιά στην Ελλάδα και στην Κύπρο συσπειρώνοντας γύρω της τη μεγάλη μάζα της αγροτιάς όλου του λαού εξασφαλίζοντας μια δημοκρατική συνεργασία με την τουρκική μειονότητα στο νησί, θα πρωτοστατήσει στην πατριωτική μαζική παλλαϊκή εθνική συσπείρωση και πάλη για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος που απασχολεί σήμερα το λαό στο νησί και που τόσο συγκινεί το λαό και στην Ελλάδα.

Η απελευθέρωση της Κύπρου θα είναι το αποτέλεσμα της μαζικής πάλης του λαού της Κύπρου και στην Ελλάδα με πρωτοπορία τα δοκιμασμένα κόμματα του λαού, το ΚΚΕ και το ΑΚΕΛ σε συνεργασία με όλα τα πατριωτικά δημοκρατικά στοιχεία και με τη συμπαράσταση όλης της προοδευτικής ανθρωπότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νίκη είναι το ξεσκεπάσμα και η απομόνωση της εθνοπροδοσίας και κυπροκαπηλείας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, κάτω από οποια μάσκα και αν εμφανίζεται.

Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την αναγκαία λαϊκή πατριωτική αγωνιστικότητα".

Αυτά που έλεγε ο Νίκος Ζαχαριάδης εύρισκαν όμως ανανάκλαση στο ΑΚΕΛ στην Κύπρο όσο και στο εκφραστικό του όργανο, το "Νέο Δημοκράτη".