

SXEDIO.419

25.11.1958: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΣΟ

Ο Παναγιώτης Συμεού γεννήθηκε στην Πάχνα και πήρε ενεργό μέρος στην ΕΟΚΑ.

Επεσε σε ηλικία **21** ετών, στις **25** Νοεμβρίου **1958** από τα πυρά βρετανού στρατιώτη κοντά στο στάδιο ΓΣΟ στη Λεμεσό. Ο Συμεού είχε αποπειραθεί να αποδράσει από τα χέρια των Αγγλων που έβαλαν εναντίον του.

Επίσημο ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε την επομένη του θανάτου ανέφερε:

"Ελλην Κύπριος επυροβολήθη και εφονεύθη χθες την πρωϊαν όταν δυνάμεις ασφαλείας ήνοιξαν πυρ εναντίον αυτού, καθ' ον χρόνον ούτος απειπειράτο να δραπετεύση εκ της κρατήσεως του"

Εξ άλλου ο ανταποκριτής της εφημερίδας "Εθνος" στη Λεμεσό μετέδωσε για το θάνατο του Πανίκου Συμεού:

"Αλληπάλληλοι πυροβολισμοί αφύπνισαν ενωρίς την πρωϊαν της χθες τους κατοίκους της περιοχής της οδού Ρίτσημοντ Πάλμερ, αποτέλεσμα δε τούτων υπήρξεν ο θανάσιμος τραυματισμός του εκ Πάχνας **21**ετούς Παναγιώτου Συμεού εις παρακείμενον στενόν αδιέξοδον εις την ανατολικήν πλευράν του σταδίου ΓΣΟ."

Στη θανατική του ανάκριση (Χαραυγή **16.22.58**) ο μάρτυρας αστυνόμος Κένγουορθ, υπεύθυνος των αστυνομικών σταθμών Αυδήμου, Πάχνας, Επισκοπής, Πισσουρίου και Φασουρίου, κατέθεσε ότι στις **7.30** μ.μ. της **7.11.1958** μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που μετέβαιναν από το Πραστειό Αυδήμου στην Πάχνα έπεσαν σε ενέδρα στην οποία υπήρχε υπόνοια ότι πήρε μέρος και ο Πανίκος Συμεού.

Πρόσθεσε:

"Την Κυριακή **23.11.1958** και ώρα **1.30** π.μ. συνελήφθη ο Πανίκος από το σπίτι του Γενεθλή

Μιλτιάδου στη Λεμεσό και μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Αυδήμου. Τη νύκτα της **24.11.1958** ανέκρινα τον αποθανόντα που ομολόγησε ότι πήρε μέρος στην πιο πάνω ενέδρα και ότι τα όπλα και άλλο υλικό του τα προμήθευσε κάποιο πρόσωπο στη Λεμεσό του οποίου το όνομα δεν αποκάλυψε. Ο Πανίκος μου ειπε ότι μπορούσε να με οδηγήσει στο σπίτι του προσώπου αυτού, υπό τον όρο ότι θα τον συνόδευαν μόνο Άγγλοι και τούρκοι μέλη των δυναμών ασφαλείας.

Ξεκινήσαμε μαζί με άλλους αστυνομικούς και στρατιώτες και φθάσαμε στη Λεμεσό, στην οδό Σερ Ρίτσομοντ Πάλμερ, όπου μας υπέδειξε να σταματήσουμε στο δυτικό μέρος του γυμναστηρίου. Τη στιγμή που μου έδειχνε το σπίτι ενός προσώπου ... άρχισε να τρέχει κατά μήκος του δρόμου προς την ανατολική διεύθυνση.

Από το σπρώξιμο κλονίστηκα και έχασα την ισορροπία μου. Εβγαλα το περίστροφο μου και αφού του φώναξα "σταμάτα" και δεν σταμάτησε, άρχισα να πυροβολώ εναντίον του και να τον καταδιώκω. Τον έβλεπα πολύ καθαρά γιατί ήταν αναμμένα τόσο τα φώτα του δρόμου όσο και του αυτοκινήτου μου. Όταν προχώρησα αρκετά μέτρα τον είδα να στρίβει σε κάποιο αδιέξοδο, οπότε άκουσα πυροβολισμούς που προέρχονταν από την αντίθετη μου κατεύθυνση, όπου είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως μέλη της μηχανοκινήτου εφεδρικής αστυνομίας.

Ενώ έτρεχα σκόταψα πάνω σε ένα σώμα που όπως αντελήφθηκα ήταν το σώμα κάποιου μέλους των δυνάμεων ασφαλείας που είχε πληγωθεί. Αφού τον βοήθησα για λίγο προχώρησα προς το αιδέξοδο και εκεί είδα τον Πανίκο ξαπλωμένο στη γη νεκρό".

Στην απόφαση του ο δικαστής κ. Κοέν ανέφερε: "Ο Συμεού πυροβολήθηκε δικαιολογημένα και φονεύθηκε τη στιγμή που δοκίμασε να δραπετεύσει ενώ βρισκόταν υπό νόμιμη κράτηση".