

SXEDIO.32P

1.6.1956: Ο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ

Ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, μετά την απόδραση του από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς κατέληξε με οδηγίες του Διγενή στην Πιτσιλιά, όπου βρισκόταν και ο Αυξεντίου με εντολές να οργανώσει τα χωριά της περιοχής.

Ακόμα έμεινε για λίγο στο Μαχαιρά με την ομάδα του Αυξεντίου ενώ αργότερα πήρε μέρος στην ενέδρα των Χαντριών που διηύθυνε προσωπικά ο Αυξεντίου, στην οποία πήραν μέρος **18** συνολικά αντάρτες.

Στις αρχές Απριλίου του **1956**, δύο μόλις μήνες μετά την απόδραση του από τα Κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και τη δράση του στο αντάρτικο της ΕΟΚΑ, ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης διατάχθηκε από τον αρχηγό της ΕΟΚΑ να επιστρέψει στη Λευκωσία, όπου ανέλαβε τομεάρχης της οργάνωσης με το ψευδώνυμο "Κικέρων".

Πριν καλά, καλά κατορθώσει να ενημερωθεί για την κατάσταση και να οργανώσει τον τομέα του έπεφτε και πάλι στα χέρια των Άγγλων την **1η Ιουνίου 1956**.

Ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης συγκάλεσε σύσκεψη συνεργατών του στο σπίτι του Ονησίφορου Αντωνίου που έφερε το ψευδώνυμο **X2** στη συνοικία Νεάπολη στη Λευκωσία.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν επίσης οι Νίκος Μουσιούτας (Κρίτωνας) και Τάσος Αλκείδης (Κένταυρος).

Ο Παύλος Στόκος ανέλαβε να τον συνοδεύσει στο σπίτι του Ονησίφορου Αντωνίου, από τη Μόρφου, στελέχους της ΕΟΚΑ, ο οποίος αυτή την περίοδο ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας.

Όμως η Αστυνομία έκανε έφοδο και συνέλαβε όλη την ομάδα και τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αστυνομία και αργότερα στα ανακριτήρια Ομορφίτας όπου υποβλήθηκαν και πάλι σε σκληρά βασανιστήρια.

Αυτά όλα τα βασανιστήρια ήταν για το Γιωρκάτζη κάτι το αναμενόμενο. Με δυο λόγια ύστερα από πολλά χρόνια περιέγραψε ως εξής αυτές τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύλληψη του:

"Οι Τούρκοι αστυνομικοί με συνέλαβαν και κρατήθηκα αρχικά στην Ομορφίτα, όπου και βασανίστηκα. Εξέσχισαν τα ρούχα μου και με ξυλοκόπησαν άγρια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκα στις Κεντρικές Φυλακές στο χώρο των "ειδικώς κρατούμένων προσώπων".

Ετσι για άλλη μια φορά ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης οδηγείτο στα κρατητήρια των Βρετανών-τις Κεντρικές Φυλακές αυτή τη φορά- που θεωρούνταν απόρρητο φρούριο- ή έτσι τουλάχιστον νόμιζαν οι Άγγλοι.

Η φήμη του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη βρισκόταν αυτή την περίοδο στο απώγειο της. Ήταν ο άνθρωπος που είχε καταφέρει να δραπετεύσει από τα χέρια των Άγγλων μέρα μεσημέρι κι η μυθιστορηματική απόδραση του μαζί με τους άλλους συναγωνιστές του, αναφέρονταν ως παράδειγμα απ' όλους σαν άρχιζαν τα σχέδια απόδρασης τους από τα διάφορα κρατητήρια ή τις Κεντρικές Φυλακές.

Παράλληλα ο Γιωρκάτζης είχε επιδείξει πλούσια δράση στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Κι' όλ' αυτά πρόσθεταν στη φήμη του.

Στις Κεντρικές Φυλακές όπου βρέθηκε μόνη έγνοια του και πάλι η απόδραση του.

Τα σχέδιά του κράτησαν τρεις μήνες. Εθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που αν επιτύγχανε θα του έδινε τη δυνατότητα να ξεφύγει από τα χέρια των Άγγλων. Ομως έπρεπε να βοηθήσουν κι οι Άγγλοι στην προσπάθειά του. Κι' αυτό θα γινόταν με το να βρεθεί τρόπος να τον μεταφέρουν για λίγες ώρες εκτός Φυλακών.

Σκαρφίστηκε έναν τρόπο. Θα έκαμνε τον άρρωστο

οπότε οι Αγγλοι θα τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο για εξέταση. Τα άλλα θα τα αναλάμβαναν οι συναγωνιστές του ή θα τα φρόντιζε ο ίδιος.

Επαφή με την ΕΟΚΑ υπήρχε συχνή μέσω του μυστικού ταχυδρομείου της οργάνωσης που οι Αγγλοι δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν, εκτός αν υπήρχε προδοσία.

Τα πάντα χρησιμοποιούνταν προκειμένου να μεταφερθεί προς τα έξω μια μυστική πληροφορία ή για να ρθει κοντά του μια διαταγή του αρχηγού της ΕΟΚΑ.

Ετσι ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης άρχισε να παραπονείται για πόνους στο στομάχι. Στην αρχή οι Αγγλοι ήσαν ανένδοτοι. Ομως τα παράπονα του συνεχίζονταν με επιμονή. Δεν υπήρχε τρόπος να διαπιστωθεί η αλήθεια των ισχυρισμών του, παρά μόνο αν μεταφερόταν στο Νοσοκομείο για ακτινολογική εξέταση.

Ο γιατρός των Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Ανδρέας Μαρκίδης εκτελούσε εκείνη την περίοδο και καθήκοντα γιατρού των Κεντρικών Φυλακών. Κάθε πρωί και απόγευμα περνούσε από τις φυλακές κι εξέταζε τους ασθενείς κρατουμένους.

Ο Γιωρκάτζης επέμενε στους ισχυρισμούς του.

Αφού είναι έτσι, του είπε, ο Ανδρέας Μαρκίδης, θα εισηγηθώ να σου βγάλουν μια πλάκα να δούμε τι συμβαίνει με το στομάχι σου.

Αναπήδησε από χαρά ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης. Ήταν η ευκαιρία που περίμενε.

Ήταν η 30η Αυγούστου 1956 το απόγευμα όταν ο Ανδρέας Μαρκίδης πέρασε από τις Κεντρικές Φυλακές και πάλι για το συνηθισμένο γύρο και για να δει τους ασθενείς του.

Ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης έτρεξε κοντά του.

- Γιατρέ μου είπαν να μείνω νηστικός ενώ μου έδωσαν καθαρτικό.

- Αφού είναι έτσι αύριο θα σε πάρουν στο Νοσοκομείο για να σου βγάλουν πλάκα, του απάντησε ο γιατρός.

Ήταν αυτό που ήθελε να πληροφορηθεί ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο οποίος δεν απέκρυψε την ικανοποίησή του.

Η ώρα της εξόδου του από τις Φυλακές πλησίαζε. Επρεπε να δράσει κεραυνοβόλα.

Σε λίγο το μήνυμα έφθασε στην ΕΟΚΑ που ανέλαβε να οργανώσει τη απόδραση του από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου θα μεταφερόταν.