

SXEDIO.32F

22.9.1571: Ο ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ

Στις **22** Σεπτεμβρίου **1571** ο Λαλά Μουσταφάς αναχώρησε από την Κύπρο θριαμβευτής για την Κωνσταντινούπολη όπου περίμενε αναγνώριση των ηρωικών του, όπως υπολόγιζε, πράξεων με την κατάληψη της Κύπρου.

Όμως τα πράγματα δεν ήλθαν όπως τα περίμενε κι αυτό γιατί στις **7** Οκτωβρίου **1571** οι Ενετοί που είχαν συμμαχίσει με τους Ισπανούς και τον Πάπα συγκρούστηκαν με το στόλο των Οθωμανών στη Ναύπακτο στον οποίο προκάλεσαν μεγάλες απώλειες.

Ετσι κανένας δεν βρισκόταν για να του προσφέρει αυτά που περίμενε, γιατί θεωρήθηκε ως ένας από τους υπεύθυνους που προκάλεσαν τον πόλεμο με τους Ενετούς και περιέπεσε σε δυσμένεια

Μαζί του ο Μουσταφάς πήρε και μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν και πολλοί στρατηγοί και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, τους οποίους έρριψαν στις τουρκικές φυλακές.

Το δραματικό αυτό ταξίδι μέχρι την Τουρκία και τη ζωή του στα μπουντρούμια των τουρκικών φυλακών περιγράφει ο Γάτιτς στο ημερολόγιο του της **19ης** Νοεμβρίου **1573:**

"Στις **23** Σεπτεμβρίου επανήλθε στην Αμμόχωστο το δέρμα του Εξοχοτάτου κ. Βραγαδίνου με τις κεφαλές των Αυτών Εκλαμπροτήτων με λαβυρνίδα.

Στις **22** Σεπτεμβρίου του ιδίου μήνα απέπλευσαν από την Αμμόχωστο για την Κωνσταντινούπολη ο Μουσταφά Πασάς με το δέρμα και τις κεφαλές. Τον συνόδευσαν **22** λαβυρνίδες, **2** Νήσες, **9** Τορτίδες, ένας Μυοπάρων (είδος ελαφρού πειρατικού πλοίου) και **16** φορτηγά πλοία στα οποία βρισκόταν η βοήθεια της Αμμοχώστου όπως Ιταλοί, Αλβανοί και γυναικόπαιδα.

Λόγω των σκληρών βασάνων στα οποία μας

επέβαλλαν, πέθαιναν **100** κάθε ώρα.

Κατά τις **23** του ιδίου μήνα φθάσαμε στις αλυκές.

Στις **25** φθάσαμε στο ακρωτήριο Γάττα και από εκεί την ίδια ημέρα στην Πάφο. Εκεί διέταξε ο Μουσταφάς να θέσουν χειροπέδες στους εργαζομένους στα πλοία. Όσοι από τους δικούς μας δεν μπορούσαν να κωπηλατούν τους έδεναν από το λαιμό στα κουπιά επισπεύδοντας έτσι το θάνατο τους. Άλλους τους έρριπταν ζωντανούς στη θάλασσα, αφού πρώτα έκοβαν τη μύτη και τα αυτιά τους και τα έδειχναν στο Μουσταφά, ώστε αυτός να μη υποπτεύεται ότι τους απέστειλαν στις επαρχίες τους, όπως κασταστούν δούλοι τους.

Κάτω από τέτοια βασανιστήρια πλέοντες ανακαλύψαμε τη γη προς βορρά στις **30** του ιδίου μηνός, δηλαδή την ανατολή.

Τη νύκτα της **30ης** τέτοια υπήρχε τρικυμία και πολλά πλοία υπέστησαν πολλές ζημιές. Η σφοδρή καταιγίδα διήρκεσε **4** ώρες.

Την ίδια νύκτα κατεβιβάσθησαν δύο φορτίδες και άλλα πλοία. Σε μια από τις φορτίδες βρίσκονταν οι περισσότερες από τις Ιταλίδες και σε μια άλλη Ιταλοί.

Το πρωί φθάσαμε στο Καστελλόριζο της Ανατολής που απείχε από την Πάφο **250** μίλια στην κορυφή οξέως βουνού και από εκεί φθάσαμε την **1η** Οκτωβρίου σε κάποιο μέρος που ονομαζόταν Φοίνικας και το οποίο απέχει **70** μίλια από το Καστελλόριζο.

Μετά από πολλές περιπλανήσεις και ταλαιπωρίες φθάσαμε στις **17** (Οκτωβρίου) στη Ρόδο που είχε ωραιότατο φρούριο και δυο λιμένες όπου μπορούσαν να εισπλεύσουν οι λαβυρνίδες.

Στις **19** Οκτωβρίου φθάσαμε στα δύο φρούρια που βρίσκονταν στο στόμιο της διώρυγας η οποία χωρίζει την Ασία από την Ευρώπη. Ο πορθμός αυτός αρχίζει από τη μεγάλη θάλασσα και εκτείνεται **250** μίλια διέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και ενώνεται με το Αδριατικό Πέλαγος.

Τα δυο αυτά φρούρια που κείνται το μιν ένα στην ευρωπαϊκή παραλία και το άλλο στην ασιατική, υπάρχουν δέκα πύλες προς τη θάλασσα και σε κάθε πύλη υπάρχουν τηλεβόλα και βασιλίσκοι που δεν υψώνονται πέραν της επιφάνειας της θάλασσας.

Ο αριθμός των τηλεβόλων και των δύο φρουρίων ανέρχεται στα **250**.

Την ίδια μέρα φθάσαμε στην Ακάιτο που απέχει από τα φρούρια **12** μιλια.

Στις **29** του ιδίου μηνός φθάσαμε στην Καλλίπολη που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή παραλία όπου ο πορθμός είναι στενότατος.

Στις **30** του ιδίου μηνός φθάσαμε στο Ροϊδέστερο που απέχει **50** μιλια από από το Μαντιγάνο.

Την **1η** Νοεμβρίου φθάσαμε στη Ραϊχοϊαν της Ευρώπης και από εκεί στην Σαλαμβρία, που απέχει **20** μιλια από την Ραϊχοϊα.

Στις **5** μας οδήγησαν στο Λουτρώνι του μεγάλου τούρκου στο Γαλατά, ο οποίος εκτείνεται από τη μια μέχρι την άλλη όχθη και έχει πλάτος **1500** ποδών.

Μόλις φθάσαμε στην Κωνσταντινούπολη φυλακιστήκαμε. Δεν θέλω να αναφέρω τις σκληρές κακώσεις και ατιμώσεις τις οποίες υποστήκαμε εκεί στις σκοτεινές δηλαδή εκείνες ειρκτές.

Στις **20** του ιδίου μηνός οδηγήθηκαν στην ειρκτή του Ευξείνου Πόντου **21** στρατηγοί, έξι υπολοχαγοί, ένας σηματοφόρος και εννέα στρατιώτες όπου βρίσκονταν άλλοι **4** στρατηγοί και άνδρες.

Εδώ μας έδεσαν από το λαιμό με σιδηρές αλυσίδες ώστε δύσκολα μπορούσαμε να κινήσουμε την κεφαλή. Εθεσαν επίσης και χειροπέδες στα χέρια μας ώστε καταστήκαμε εντελώς ακίνητοι.

Αφήνω στους αναγνώστες να φαντασθούν τις ταλαιπωρίες και τα μαρτύρια τα οποία υποστήκαμε στην ειρκτή αυτή.