

SXEDIO.30S

6.10.1907: ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΙΝΣΤΩΝ ΤΣΕΡΤΣΙΛ

Στη συνέχεια ο βρετανός υφυπουργός Αποικιών δέχθηκε αντιπροσωπεία των Λατίνων και των Αρμενίων της Κύπρου. Ανέφερε ο "Κυπριακός Φύλαξ" στις εκδόσεις του στις **6.10.** και **13.10. 1907:**

Ο Πανοσιολογιώτατος ηγούμενος των Καθολικών υποβάλλει αναφοράν στα αγγλικά εκφράζοντας την άκρα ευαρέσκεια των Λατίνων προς την αγγλική Κυβέρνηση και την βαθειά τους πίστη προς τον Βασιλέα.

ΤΣΕΡΤΣΙΛ: Ευχαριστώ για τις εκφράσεις πίστης, τις οποίες θα διαβιβάσω στο βασιλέα διά του Υπουργού.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: Διά του δικηγόρου κ. Μ. Σεβασλή υποβάλλει η αρμενική παροικία και ο κ. Τσέρτσιλ απαντά:

"Είμαι πολύ συγκινημένος από τη θερμότητα της προσφώνησης σας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι πόθοι που εκφράστηκαν στο υπόμνημά σας δонούν την καρδιά του φιλελεύθερου κόμματος και του νέου υπουργείου."

Το υπόμνημα των Αρμενίων έχει ως εξής:

Εντιμότητε,

Από μέρους της αρμενικής Κοινότητας στην Κύπρο ως μας επιτραπεί να σας προσφωνήσουμε με ειλικρινέστατο "καλώς ήλθετε" και να εκφράσουμε τα αισθήματα ευγνωμοσύνης μας για την επίσκεψή σας στην πρωτεύουσα της ιστορικής αυτής νήσου.

Παρ' όλον ότι δεν είμαστε υπήκοοι της Α. Βρετανικής Μεγαλειότητος, ως Αρμένιοι αισθανόμαστε ότι υποχρεούμαστε απο καθήκον εγκάρδιας ευγνωμοσύνης προς την Κυβέρνηση της Α. Μεγαλειότητος για τη μέριμνα την οποία επέδειξε υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευπραγίας των παροικούντων ομοεθνών μας στην κλασσική χώρα

της Κύπρου.

Αναγνωρίζομεν την ευθύνη της βρετανικής διοίκησης την τελείαν ανεξιθρησκείαν η οποία την καθοδηγεί σε όλες τις πράξεις της και σε σας Κύριε, τον προάγγελον του πολιτισμού και της προόδου και την ενσάρκωση του ευρέος φιλελεύθερου πνεύματος του αιώνα μας.

Απολαύοντες της πεφωτισμένης Κυβέρνησης της Α Μεγαλειότητας παρακαλούμε όπως κατά την ευσίωνη αυτή περίσταση να μας επιτραπεί όπως εκφράσουμε τη διάπυρη ελπίδα μας όπως σε φιλική και εγκάρδια συνεργασία, τα ψηλά συμβαλλόμενα μέρη έως ανταλλάξουν όλες τις υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν με βάση την Κυπριακή σύμβαση του **1878** χάριν της ειρήνης, ευημερίας και αρμονίας των λαών που κατοικούν σε χώρες οι οποίες υπήρξαν κοιτίδες της θρησκείας και του πολιτισμού.

Για να ζήσετε για χρόνια πολλά και να ενισχύονται τα χέρια σας προς πρόοδο και προαγωγή των ευεργετικών διαθέσεων του ένδοξου Βασιλέα που προτοστατεί στις τύχες του βρετανικού κράτους είναι διάπυρος η δέηση των ταπεινότατων υπομνηματιστών.

Ο Θεός σώζοι τον Βασιλέα.

Λευκωσία **10** Οκτωβρίου **1907**.

Δερ Οχάννες Σιαχινιάν, εφημέριος της αρμενικής εκκλησίας στη Λευκωσία

Μ. Σεβασλής, δικηγόρος και δημοσιογράφος

Αρτίν Μελικιάν γαιοκτήμονας.