

SXEDIO.30

11.9.1570: Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ. Ο ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ ΝΤΑΝΤΟΛΟ

Με την κατάληψη της Λευκωσίας στις **9 Σεπτεμβρίου 1570** και τον αποκεφαλισμό του Νικολάου Δάνδολου (Νικολό Ντάντολο) ο Λαλά Μουσταφάς έστειλε στις **11 Σεπτεμβρίου 1570** ένα Ενετό έφιππο στρατηγό αλυσοδεμένο ο οποίος μετέφερε δυο κομμένες κεφαλές- για να τους προειδοποιήσει τι θα συνέβαινε και σ' αυτούς- και μια επιστολή προς τις αρχές της Κερύνειας με την οποία τους καλούσε να του παραδώσουν την πόλη, ώστε να μη έχουν την ίδια τύχη με τη Λευκωσία.

Ταυτόχρονα έστειλε και ένα χωρικό στην Αμμόχωστο με το κεφάλι του Νικολάου Δάνδολου, μέσα σε δίσκο καλώντας και τις αρχές της πόλης αυτής να κάνουν το ίδιο.

Οι αρχές της Κερύνειας ζήτησαν πίστωση χρόνου για να πάρουν οδηγίες από τους ανωτέρους τους, ενώ οι Αμμοχωστιανοί, με επικεφαλής τον Αστόρρε Βαγλιόνε, Γενικό Αρχιστράτηγο των στρατευμάτων του Βασιλείου της Κύπρου και τον Μαρκαντώνιο Βραγαδίνο, αρχιστράτηγο του Βασιλείου απάντησαν αρνητικά και διαβεβαίωσαν ότι δεν θα παραδίδονταν και ενέτειναν περισσότερο τις προετοιμασίες για αντιμετώπιση των δυνάμεων του Λαλά Μουσταφά, που είχαν αρχίσει να παίρνουν από τις **4 Μαΐου 1570** που ο σουλτάνος Σελήμ Β είχε κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Κύπρου.

Όμως ενώ δεν είχαν ακόμα σταλεί οι τελικές αποφάσεις του Βαγλιόνε στις αρχές της Κερύνειας, αυτές, ενώ αρχικά είχαν αναφέρει ότι δεν θα παραδίδονταν, ξαφνικά αποφάσισαν να παραδώσουν την πόλη στο Λαλά Μουσταφά.

Τις λεπτομέρειες παραθέτει ο Στρατηγός Αντζελο Γκάττιο, ο οποίος βρισκόταν στην Αμμόχωστο

και αργότερα συνελήφθη αιχμάλωτος και έγραψε τις αναμνήσεις του σε Πύργο του Ευξείνου Πόντου -το βιβλίο δημοσιεύθηκε από τον ιερέα Πολύκαρπο Κατιτζάνη και μεταγλωτίστηκε στην ελληνική από τον Π. Α. Δάνδολο σε έκδοση του **1898** στη Λάρνακα, και τον Αντρο Παυλίδη το **1993** στη δημοτική στην έκδοση του "Η Κύπρος ανά τους αιώνες σελ. **402**):

"Στις **11** του ιδίου μηνός (Σεπτέμβριος **1570**) έφθασε στην Αμμόχωστο ένας χωρικός που είχε σταλεί από το Μουσταφά πασά.

"Μετέφερε σε ένα δίσκο την κεφαλή του εξοχωτάτου κυρίου Νίκολο Ντάντολο, αντιστρατάρχη του βασιλείου. "Μετέφερε επίσης και μια επιστολή του Μουσταφά με την οποία ζητούσε να του δοθεί φιλικά η πόλη, παρακινώντας να μη θελήσουν να υποστούν συμφορά παρόμοια εκείνης της Λευκωσίας.

" Ταυτόχρονα ο Μουσταφά έστειλε στην Κερύνεια έφιππο τον στρατηγό Παύλο ντε Γκουάστο, αλυσοδεμένο και μεταφέροντας στη σέλλα του αλόγου του δυο κεφαλές, καθώς και επιστολή παρόμοια με εκείνη που έστειλε στην Αμμόχωστο.

"Ο φρούραρχος της Κερύνειας και ο διοικητής της πόλης, συνταγματάρχη Αλφόνσο Παλάτσι από τη Μπρέσκια, διαβουλευθήκαν μεταξύ τους.

" Εστειλαν ένα μήνυμα στον αντιπρόσωπο του Μουσταφά, ότι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν πριν πάρουν οδηγίες από την Αμμόχωστο.

"Ο αντιπρόσωπος του Μουσταφά απάντησε ότι είχε ευχαριστηθεί για το μήνυμα που του έστειλαν, το οποίο του φάνηκε σωστό, γι' αυτό και τους έδωσε χρόνο πέντε ημερών για να αποφασίσουν.

"Τους παραχώρησε μάλιστα και ένα χωρικό εφοδιασμένο με ασφαλιστήριο έγγραφο ώστε να μην ενοχληθεί από κανένα, προκειμένου να ταξιδεύσει στην Αμμόχωστο για να μεταφέρει εκεί επιστολή του φρουράρχου της Κερύνειας.

"Στις **12** του ιδίου μήνα έφθασε στην Αμμόχωστο ο απεσταλμένος από την Κερύνεια που πράγματι

μετέφερε σχετική επιστολή προς τις Αυτών Εξοχότητες.

"Η επιστολή έλεγε ότι οι της Κερύνειας ήσαν πρόθυμοι να αντισταθούν, προστατεύοντας και την τελευταία σπιθαμή του φρουρίου εκείνου και ότι είχαν τη βεβαιότητα ότι οι πράξεις τους θα ήσαν αντάξιες των διακηρύξεων τους, παρακαλούσαν δε τις Αυτών Εξοχότητες να τους απαντήσουν, δίνοντας προς αυτούς οδηγίες ως προς το τι θα έπρεπε να πράξουν.

"Αμέσως οι Αυτών Εξοχότητες απάντησαν ότι δεν αμφέβαλλαν για την ανδρεία και την πίστη εκείνων και ότι από καιρό είχαν βεβαιωθεί πως από τέτοιους άνδρες δεν ήταν δυνατό να αναμένουν τίποτα άλλο, παρά μόνο έργα γενναίων ιπποτών.

"Ο Εξοχότατος κύριος Βραγαδίνος και ο Εκλαμπρότατος κύριος Βαγλιόνε, έστειλαν και δεύτερη επιστολή, με τη οποία τους έδιναν οδηγίες για όλα όσα έπρεπε να πράξουν και δήλωναν πως οι άρχοντες της Αμμοχώστου ήσαν υπερευχαριστημένοι από τη γενναιοψυχία εκείνων της Κερύνειας.

"Όμως στις **14** του ιδίου μήνα (Σεπτέμβριος **1570**) η Κερύνεια παραδόθηκε πριν ακόμη φθάσει εκεί η απάντηση από την Αμμόχωστο και χωρίς ο εχθρός να αναγκαστεί να ρίξει έστω και μια βολή".

Έτσι και η Κερύνεια βρέθηκε στα χέρια του Λαλά Μουσταφά και μάλιστα αμαχητί. Όμως έμενε η Αμμόχωστος, η μεγάλη πόλη, στην οποία βρισκόταν η αφρόκρεμα του στρατού των Ενετών.

Και η σειρά της δεν καθυστερούσε καθόλου να έλθει.

μερικούς άνδρες στην περιοχή της Αμμοχώστου, προφανώς για να ανακόψουν την αποστολή τυχόν ενισχύσεων προς την

του βασιλείου της νύησου Κύπρου, Λορέντζο Μπέμπο, γεικός επίτροπος του βασιλείου,
Αντζελο Γκάττο στρατηγός που υπηρέτησε στν Αμμόχωστο

Σελίδα **398**: Προετοιμασίες από την αρχή για Αμμόχωστο

4 Π[ι'π[ι **400** 'εφθασαν στις αλυκες

Επόμενος στόχος του Αρχηγού του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος στην Κύπρο Λαλά Μουσταφά, ήταν στα μέσα του Σεπτεμβρίου του **1570**, μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της Λευκωσίας η Αμμόχωστος-η δεύτερη μεγάλη και σημαντική πόλη της Κύπρου.

Ηδη έλεγχε την Πάφο και τη Λεμεσό απ όπου είχαν περάσει οι δυνάμεις του κατά την εκστρατεία τους εναντίον της Κύπρου όπως επίσης και τη Λάρνακα όπου αποβιβάστηκε ο στόλος του και οι οποίες δεν προέβαλαν, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες καμιά αντίσταση.

Η Κερύνεια είχε παραδοθεί ότι οι αρχές της είχαν δει, γύρω στις **14** Σεπτεμβρίου **1570**, το κομμένο κεφάλι του τοποτηρητή Νικόλαου Δάνδολου, που περιέφεραν στην πόλη οι τούρκοι στρατιώτες μετά την κατάληψη της Λευκωσίας.

Η Αμμόχωστος που διέθετε λιμάνι, απείχε από τη Λευκωσία, προς τα ανατολικά, γύρω στα εξήντα χιλιόμετρα αλλά με το τότε υφιστάμενο οδικό δίκτυο και τα μέσα μεταφοράς χρειάστηκε μερικές μέρες μέχρι να μεταφέρει τον κύριο όγκο της δύναμης του στα κράσπεδα της πόλης.

Σύμφωνα με τον Αντζελο πιο