

SXEDIO.24E

17.10.1904: Ο ΝΕΟΣ ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΙΓΚ ΧΑΡΜΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ

Στις **17** Οκτωβρίου **1904** ανέλαβε τα καθήκοντά του ο έκτος Υπάτος Αρμοστής της Κύπρου ο Σερ Κιγκ Χάρμαν ο οποίος έκαμε πολλές αλλαγές και πήρε τέτοια μέτρα που η περίοδος του χαρακτηρίστηκε ως Χρυσή Αρμοστεία.

Οι άλλοι Αρμοστές ήταν κατά σειρά οι Γούλσλη, **(1878)** Βίδδωλφ **(23.6.1879)** Βούλβερ **(9.3.1886)** Σένδαλλ **(5.4 1892)** και Σερ Αγκνες Σμιθ **(23 .4. 1898)**.

Ο Σερ Κιγκ Χάρμαν, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να επιτύχει κατάργηση του φόρου Υποτελείας που ήταν το βασικό αίτημα των Κυπρίων κυρίως των Χριστιανών, έλαβε τέτοια μέτρα ή είχε έλθει ο καιρός για τη λήψη των μέτρων αυτών που ικανοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό αιτήματα του Κυπριακού λαού.

Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Κύπρο ο Κιγκ Χάρμαν αναγνώρισε τους πόθους των κατοίκων χριστιανών και Μωαμεθανών και τόνιζε ότι δεν επρόκειτο να ζητήσει από αυτούς να τους εγκαταλείψουν.

Ακόμα δέχθηκε το αίτημα των Χριστιανών να αποκαλούνται Χριστιανοί και όχι Μη Μωαμεθανοί, καθιέρωσε τη μυστική ψηφοφορία στις εκλογές, αναθεώρησε τον τρόπο εκλογής των Κοινοταρχών, Αζάδων και Δημάρχων και έδωσε τη δυνατότητα στους Κυπρίους να μετέχουν, έστω και ως συμβουλευτικά μέλη στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Επίσης ίδρυσε Γεωργική Τράπεζα, που ήταν το αίτημα πολλών κυπρίων αγροτών που μαστίζονταν από τους τοκογλύφους, έθεσε σε λειτουργία τον πρώτο και μοναδικό σιδηρόδρομο που απέκτησε η Κύπρος στην Ιστορία της ενώ είδε τα πρώτα κόμματα που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται, να ανδρώνονται και να

αποτελούν το κύτταρο της δημοκρατίας.

Αυτά τα μέτρα δεν ικανοποιούσαν απόλυτα όλες τις επιδιώξεις των Κυπρίων που συνέχιζαν να έχουν παράπονα από την αγγλική διοίκηση και προέβαιναν σε εντονότερες ενέργειες και διαμαρτυρίες τόσο στους δρόμους όσο και στο Νομοθετικό, αλλά αποτελούσαν μια καλή αρχή.

Με την άφιξη του στην Κύπρο το **1904** ο Κιγκ Χάρμαν άρχισε περιοδείες σε όλη την Κύπρο που γνώριζε, όπως ανέφερε ο ίδιος από προηγούμενως.

Σε ομιλίες του μάλιστα αναγνώριζε τις επιδιώξεις των Χριστιανών να ενωθούν με την Ελλάδα και των Τούρκων να παραμείνουν αφωσιωμένοι στο Σουλτάνο.

Πάντοτε στις επισκέψεις του οι χριστιανοί έθεταν σ' αυτόν τον ενωτικό τους πόθο.

Χαρακτηριστικά κατά την επίσκεψη του στην Πάφο (Φωνή της Κύπρου **27/10** Δεκεμβρίου **1904**) ανέφερε:

" Χαίρω διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον τόπο σας, ευχαριστώ δε για την υποδοχή της οποίας έτυχα από σας.

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία επισκέπτομαι τη νήσο. Και άλλοτε πέρασα κάποια χρόνια της ζωής μου σ' αυτήν.

Μερικά από τα αιτήματά σας είναι κατορθωτά και θα προσπαθήσω να τα εκτελέσω, για τα άλλα δε των οποίων η εκτέλεση είναι δύσκολη, θα εργασθώ με όλη μου τη δύναμη να τα υποστηρίξω.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν μεταξύ σας Έλληνες που έχουν τις εθνικές τους βλέψεις και συμπάθειες, όπως και Μωαμεθανοί, που είναι αφωσιωμένοι στο Μονάρχη τους.

Δεν θα ζητήσω ούτε από τους Έλληνες να παραβλέψουν τους εθνικούς τους πόθους, όπως επίσης δεν θα ζητήσω από τους οθωμανούς να παραμερίσουν την πίστη και την αφωσίωση τους προς το Μονάρχη τους, αλλά θα ζητήσω όπως Έλληνες και Μωαμεθανοί, από κοινού να υποστηρίζουν την Κυβέρνηση στις προσπάθειες τους.

Επίσης στη Λάρνακα λίγες μέρες αργότερα (Φωνή της Κύπρου **4/17** Δεκεμβρίου **1904**) στη διάρκεια επίσκεψης του αναφέρθηκε και πάλι στον πόθο των Χριστιανών για την ένωση:

" Κατόπιν ο δικηγόρος κ. Ευάγγελος Χατζηϊωάννου ευχαρίστησε τον Μέγαν Αρμοστήν διά τας αγαθάς διαθέσεις και την ορθήν αντίληψιν ην επέδειξε κατά την επίσκεψιν του εις τας άλλας πόλεις, ως προς τα γενικά του τόπου ζητήματα δηλαδή ως προς το ζήτημα της παιδείας, των αρχαιοτήτων και το εθνικόν εφ'ων είπε τα δέοντα.

Η Αυτού Εξοχότης τον ευχαρίστησε δι' όλα και επανέλαβεν ότι θα προσπαθήση να διορθωσιν κάθε άτομον ότι ευρίσκει πολύ φυσικά τα αισθήματα και τους πόθους των κυπρίων όπως ενωθώσι με την μητέρα των Ελλάδα".