

SXEDI0.15G

22. 2.1885: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΞΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι Αγγλοι, και ιδιαίτερα από της Αρμοστείας του Ρόμπερτ Βίδδωλφ, έδωσαν στους Κυπρίους το Νομοθετικό και ικανοποίησαν το αίτημά τους όπως τα μέλη του μη είναι διορισμένοι αλλά να εκλέγονται.

Ακόμα ικανοποίησαν τους Χριστιανούς όπως η αντιπροσώπευση είναι ανάλογα με τη δύναμη του πληθυσμού-έστω κι αν αυτό δεν άρεσε στους μουσουλμάνους.

Αλλά δεν θέλησαν με κανένα τρόπο να τους δώσουν τέτοιες εξουσίες στο Νομοθετικό ώστε να μετέχουν πραγματικά στον έλεγχο της διοίκησης ή να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις ώστε να καθορίζουν πού θα πήγαιναν τα χρήματα του προϋπολογισμού.

Αυτό επιφυλάχθηκε, σαν κόρη οφθαλμού από τους νέους αφέντες στο νησί και δεν άρεσε σε κανένα.

Πολλοί, αν όχι όλοι, σαν κώπασαν οι πανηγυρισμοί από την εγκαθίδρυση του Νομοθετικού, άρχισαν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται ότι επρόκειτο για παρωδία Βουλής και όχι πραγματικής Βουλής που έδινε μόνο στον έξω κόσμο την εντύπωση ότι λειτούργούσε σωστά η Δημοκρατία

Το Νομοθετικό αποτελείτο από **12** Χριστιανούς, τρεις μουσουλμάνους και έξι διορισμένους βρετανούς ενώ στον Κυβερνήτη, που συνήθως προήδρευε του Νομοθετικού ή στον αντιπρόσωπο του είχε δοθεί νικώσα ψήφος κι' αυτό οι Χριστιανοί το θεώρησαν ως προσπάθεια να έχουν τον τελευταίο λόγο

Οι εννέα ψήφοι των Χριστιανών εξουδετερώνονταν συνήθως από τις τρεις των οθωμανών και των έξι των επισήμων μελών και τη νικώσα ψήφο του Αρμοστή.

Γιατί οι Αγγλοι προσπάθησαν από την αρχή να εκμεταλλευθούν τα παράπονα των Οθωμανών που προσπαθούσαν να μη προωθηθούν οι θέσεις των

χριστιανών κι έτσι έκαμναν ουσιαστικά ότι ήθελαν.

Σε κάποιες όμως περιπτώσεις που συνέπιπταν οι θέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων και συνεργάζονταν στο Νομοθετικό Συμβούλιο και εξασφάλιζαν απόλυτη πλειοψηφία (9 ψήφοι χριστιανικοί συν τρεις μουσουλμανικοί) επενέβαινε ο Αρμοστής ή η Κεντρική Κυβέρνηση του Λονδίνου και με τις εξουσίες που διέθετε και ακύρωνε την απόφαση.

Στις 27 Φεβρουαρίου 1885, τρίτο χρόνο της λειτουργίας του νέου Νομοθετικού, η εφημερίδα "Σάλπιγξ" της Λεμεσού έγραφε :

" Απεφασίσθη λοιπόν να εκλεχθώσι τα πρόσωπα της κωμωδίας, 9 Χριστιανοί, 3 Τούρκοι και 6 Αγγλοι. Εδώ ίσια ίσια ήταν η στραβάρα την οποίαν δεν έμπλεψεν ο τόπος τότε.

Τέλος πάντων συνήλθον τα πρόσωπα όλα και ηρώτησαν-ποιόν είναι το έργον μας; Δυνάμεθα να αφαιρέσωμεν ή να ολιγοστεύσωμεν φόρους; Να ελαττώσωμεν μισθούς και έξοδα μεγάλα; Να μεταβάλωμεν διοικήσιν;

Οχι δα. Ανέβητε πολύ υψηλά και θα κρεμήσητε. Το σχοινί είναι αρκετά τεντωμένον. Εδώ κάτω θα χορεύσητε. Να αφαιρέσητε ή να ολιγοστεύσητε φόρους δεν έχετε δικαίωμα. Να ελαττώσητε μισθούς ή έξοδα δεν δύνασθε. Να μεταβάλητε τρόπον διοικήσεως δέν είναι έργον δικόν σας.

Και λοιπόν ποίος ο σκοπός του Βουλευτηρίου;

Αν προσπαθήτε να μου γελάσητε να σας πω ότι ο σκοπός που συστήνεται το βουλευτήριον είναι για να βγη το όνομα της Αγγλίας ότι έδωκε Βουλήν και της Κύπρου, ότι εδέχθη Βουλήν και τον δικόν σας ότι είσθε αντιπρόσωποι του λαού και εμού ότι είμαι Βασιλίσκος σας, αλλά δεν μου γελάτε.

Και τι θά κάμωμεν λοιπόν; Θα κάμνωμεν στα ψέματα ότι κάμνουν τα αληθή βουλευτήρια και προσέξατε καλά έκαστος το μέρος του διά να επιτυχάνη η παράστασις. Μα καλά πρέπει να υπάρξη μια αιτία διά να δίδωμεν μιάν τέτοιαν σειράν

παραστάσεων. Πρέπει να υπάρχουν δράματα. Από δράματα μη έχετε έννοιαν και από κωμωδίας. Θα σας παρουσιάζονται τέτοια κάθε φορά να παριστάνητε οποία όλ' οι άλλοι να γελώσι και σεις να κλαίητε. Μη φοβάστε. Εμπρός λοιπόν ζήτω εκείνος που πρωτοεφύρεν αυτήν τη διασκέδασιν.

Και ήρχισαν λοιπόν αι παραστάσεις και ιδού τρίτη σειρά παραστάσεων και δεν δυνάμεθα να ελέγξωμεν κανένα ότι δεν έπαιζε καλώς το πρόσωπον του

Οι τύποι όλοι είναι βασιλκκοί. Λόγοι δίδονται εις την αρχήν των παρατάσεων, λόγοι καθαρίζονται και λόγοι μαγειρεύονται κατά την διάρκειαν και επί τέλους άνεμοι παρακενώνονται. Άνεμοι, οι οποίοι άλλων δεν φουσκώνουν τας κεφαλάς, άλλων τα βαλάντια και άλλων τους συμμάχους, αλλ' οι τελευταίοι ούτοι, είνε οι περισσότεροι.

Όλοι λοιπόν παίζουν εξαίρετο μέρος των και οι δικοί μας δεν παν παρακάτω, αλλά τι να σου κάμουν;

Ο χώρος εντός του οποίου πρέπει να χορεύουν είνε τόσο μικρός οπού ουδέ τον γύρον των δεν δύνανται να κάμουν. Και εν τούτοις ας είναι καλά οι άνθρωποι, εξακολουθούν ακαμάτως χορεύοντες.

Όσον παράδοξος τόσο αληθής η εικών αύτη του βουλευτηρίου μας της Κύπρου. Σκοπός ήτο και είναι να κατειρωνεύωνται οι Κύπριοι και οι απαιτήσεις των, τίποτε περισσότερον. Σκοπος είνε να μας γλυκαίνουν με το "η κατάστασις της νήσου είνε εν γένει ανθηρά", διά να ελαττώνωσιν ολίγον τας δεινάς εντυπώσεις της απελπιστικής πραγματικότητας.