

ΕΝΤΗΕΤΟ.3

4.12.1932: Ο ΝΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΤΑΜΠΣ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΑΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ

Τον Κυβερνήτη της Οκτωβριανής εξέγερσης, δηλαδή τον Σερ Ρόναλντ Στορρς, διαδέχθηκε ο Σερ Ρέτζιναλντ Εντουαρντ Σταμπς, ο οποίος έφθασε στην Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου 1932 και συνάντησε μια Κύπρο που ζούσε κάτω από συνθήκες Στρατιωτικού Νόμου.

Ο Σταμπς έφθασε μαζί με τη σύζυγο του στο λιμάνι της Λάρνακας όπου τον υποδέχθηκε ο νέος Δήμαρχος της πόλης Γ. Αραδιππιώτης που είχε αντικαταστήσει δυο μήνες προηγουμένως (22.10.32) τον παραιτηθέντα για λόγους υγείας δήμαρχο Δ. Ν. Δημητρίου.

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης οι επίσημοι της Αποικίας με επικεφαλής στρατιωτικό απόσπασμα που απέδιδε τιμές.

Για να χαιρετίσουν το νέο Κυβερνήτη βρίσκονταν στην αποβάθρα του λιμανιού και τα μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών. Η τελετή ήταν κάτι το ξεχωριστό για την πόλη της Λάρνακας. Ο Γουαϊτσον μετέδιδε στην εφημερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία" στις 7.12.1932:

"Οι φωτορεπόρτερ ευρίσκονται εις το έργον των. Τα κλικ-κλικ των φωτογραφικών μηχανών ακούονται και η Α. Ε. θέλουσα και μη σταματά διά να φανή ευάρεστος προς τους πάντοτε αδιακρίτους φωτορεπόρτερ. Η Α.Ε. Σερ Ρέτζιναλντ χαιρετά. Κανένα μειδίαμα δεν ζωγραφίζεται επί του προσώπου του, είναι μάλλον χαμηλού αναστήματος, ευτραφής και με φαιάν κόμην. Βαδίζει κατ' ευθείαν προς τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τας συζύγους των. Ολίγον παρά κάτω υποδέχονται τον Κυβερνήτην αι αρχαί και το προξενικόν σώμα και οι πρόκριτοι. Διακρίνονται οι πρόξενοι Τουρκίας, Ιταλίας, Γερμανίας, οι αναπληρωταί των προξένων Γαλλίας και Ελλάδος, ο

πρόξενος της Τσεχοσλοβακίας, ο Αρχιμανδρίτης Κιτίου, ο Εξασχος Λεμεσού, ο Ηγούμενος των καθολικών αιδ. Πέτρος, ο ιερέυς των Αρμενίων, ο πρώην δήμαρχος και εκτελεστικός σύμβουλος κ. Δ. Ν. Δημητρίου, οι δικασταί κ.κ. Κοξ, Χουλουσή και Χειμωνίδης, κυρίαί και δεσποινίδες, η σύζυγος του δημάρχου κ. Γ. Αραδιππιώτου προσφέρει εις την Λαΐδην Σταμπς ωραΐαν εκ ρόδων ανθοδέσμην.

Εις άλλο χώρισμα ίστανται οι κυβερνητικοί υπάλληλοι και έναντι αυτών πλείστοι άλλοι πολίται. Πολύς κόσμος έχει συσσωρευθή εκατέρωθεν της αποβάθρας και όταν ο κυβερνήτης μετά της ακολουθείας του εισήλθεν εις το αυτοκίνητον και ανεχώρει διά Λευκωσίαν ηκούσθησαν χειροκροτήματα και ζητωκραυγαί υπέρ αυτού.

Ο κυματοθραύστης και μέρος της αποβάθρας είχαν σημαιστολισθή διά κυπριακών σημαίων και ναυτικών σημάτων.

Ο Κυβερνήτης κατευθύνθηκε στη Λευκωσία όπου έφθασε γύρω στη 1 το απόγευμα. Το αυτοκίνητο του συνόδευσε μέχρι την Πλατεία των δικαστηρίων έφιππη τιμητική αστυνομική συνοδεία. Στην πλατεία βρισκόταν μεταξύ των άλλων και ο δήμαρχος Θεμιστοκλής Δέρβης.

Στην πλατεία διαβάστηκαν τα ανοικτά Γράμματα του Βασιλέα και ο Κυβερνήτης έδωσε το νενομισμένο όρκο και υπέγραψε προκήρυξη προς τους υπηκόους της Κύπρου με την οποία ανάγγελλε την ανάληψη της διακυβέρνησης της νήσου από τον ίδιο.

Μετά την ορκωμοσία παρουσιάστηκε στον Κυβερνήτη ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο οποίος και τον καλωσόρισε χωρίς να αναφερθεί στα προηγούμενα γεγονότα ή στους αγώνες του Κυπριακού λαού.

Είπε ο Αρχιεπίσκοπος στον εξαιρετικά σύντομο λόγο του:

" Εξοχώτατε,

Χαίρω επί τη τιμή της γνωριμίας της Υμετέρας Εξοχότητος. Εξ ονόματος της Εκκλησίας και του ελληνορθόδοξου πληρώματος της νήσου λαμβάνω την τιμήν να προσφωνήσω την Υμετέραν Εξοχότητα διά του

"καλώς ήλθατε" με την ελπίδα ότι η άφιξις αυτής θα σημειώσει καλλιτέρας ημέρας διά τον τόπον τούτον".

Ο Κυβερνήτης απαντώντας εξέφρασε τις ευχαριστίες του και είπε ότι όπως ήλπιζε οι προσπάθειες του θα απέβαιναν προς ανάπτυξη της Αποικίας.

Ο νέος Κυβερνήτης ήταν **56** χρόνων. Είχε διατελέσει επίσης Κυβερνήτης του Χογκ Κογκ από το **1919** μέχρι το **1926** οπότε διορίστηκε κυβερνήτης της Ιαμαϊκής στις δυτικές Ινδίες.

Ο Σταμψ ήταν συγγραφέας και είχε δημοσιεύσει μάλιστα "ιστορική γεωγραφία" το **1906**.

Όταν είχε ανακοινωθεί ο διορισμός του Σταμψ το Μαΐο του **1932** το πρακτορείο ειδήσεων Ρέουτερ είχε μεταδώσει τα εξής:

"Ειδικό ενδιαφέρον αποδίδεται στο διορισμό του Σερ Εντουαρντ Σταμψ ως Κυβερνήτη της Κύπρου, δεδομένου ότι υπό τις παρούσες περιστάσεις, η διακυβέρνηση της Κύπρου θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, εγνώσθη δε ότι ειδική επιθυμία του υπουργού των Αποικιών ήταν όπως τη διοίκηση της νήσου αναλάβει ο Σερ Εντουαρντ Σταμψ".

Ωστόσο ο νέος Κυβερνήτης δεν θα έμενε για πολύ στη θέση του και θα τον διαδεχόταν ο σιδερένιος Κυβερνήτης Σερ Ρίτμοντ Πάλμερ.