

ΕΝΤΗΕΤΟ.14

7.1.1934: ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ **1931**

Στα μέσα της δεκαετίας του **1930** μια δολοφονία που θεωρήθηκε πολιτική, συγκλόνησε το Παγκύπριο. Θύμα ήταν ο Αντώνης Τριανταφυλλίδης, δικηγόρος και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος που θεωρήθηκε διάδοχος του Νομοθετικού Συμβουλίου, του οποίου ανεστάλη η λειτουργία μετά την εξέγερση του **1931**.

Ο Τριανταφυλλίδης, ενώ εισερχόταν στο σπίτι του στις **7** το βράδυ της **12** του Γεννάρη του **1934** στη διασταύρωση των οδών Λήδρας και Αναπαύσεως, άγνωστος τον καλησπέρισε και ευθύς αμέσως έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε δυο φορές. Ο Τριανταφυλλίδης τραυματίστηκε κρίσιμα και ο θάνατος του ήταν ζήτημα ωρών.

Τους πυροβολισμούς είχα ακούσει ο γαμβρός του Νικ. Κουρέας που έτρεξε εναντίον του δράστη, αλλά αυτός πρότεινε το περίστροφο του και στον Κουρέα ο οποίος προτίμησε να εγκαταλείψει την προσπάθεια του και μετέφερε τον Τριανταφυλλίδη σε κλινική και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο όπου εξέπνευσε.

Η αστυνομία ενέτεινε τις έρευνες της και σαν είδε ότι δεν μπορούσε να εξιχνιάσει το έγκλημα και μια και ο δολοφόνος παρέμενε ασύλληπτος εξέδωσε προκήρυξη με την οποία ανήγγελλε ότι θα έδινε **250** λίρες και αργότερα **1000** λίρες σε όποιον έδινε πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δολοφόνου.

Το ποσό ήταν τρομακτικό για την εποχή, αλλά έδειχνε το πόσο ανησύχησε η κυβέρνηση για τη δολοφονία ενός μέλους του Συμβουλευτικού Σώματος.

Τον Ιούλιο του **1934** η αστυνομία συνέλαβε τον

Σταύρο Χριστοδούλου, 18 χρόνων, από το Κάτω Δίκωμο σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του κοινοτάρχη Αγίου Δομετίου και τον ανέκρινε και σχετικά με τη δολοφονία του Τριανταφυλλίδη.

Ο ίδιος αρνείτο, αλλά η αστυνομία τελικά προσήψε κατηγορία για τη δολοφονία του Τριανταφυλλίδη και μάλιστα εκ προμελέτης.

Ο Χριστοδούλου δεν διόρισε δικηγόρο στην προανάκριση του και επέμενε ότι όσα ενοχοποιητικά ανέφεραν οι διάφοροι μάρτυρες εναντίον του ήταν ψέματα και προκατασκευασμένα.

Ψέματα, και μάλιστα πολλά, είπε και ο ίδιος ο οποίος τη μια φορά ανέφερε μια εκδοχή και στη συνέχεια την ανακαλούσε και ανέφερε άλλη. Έτσι ακόμα και οι δικαστές δεν ήξεραν τι να πιστέψουν και τον αθώωσαν κερδίζοντας έτσι το ευεργέτημα της αμφιβολίας.

Όταν είχαν καταθέσει στην προακρίση όλοι οι μάρτυρες και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου είχε ανακοινώσει την πρόθεση του να παραπέμψει στο Κακουργιοδικείο με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης του Τριανταφυλλίδη, ο Χριστοδούλου, που στο μεταξύ είχε καταδικασθεί σε ισόβια δεσμά για την προηγούμενη υπόθεση που είχε συλληφθεί, επέμενε στους ισχυρισμούς του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακουσες τις μαρτυρίες εναντίον σου, θέλεις να απαντήσεις;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Είναι εξαγοραστικά σχεδιάσματα όλα. Τίποτε άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχεις να δείξεις λόγους για να μη παραπεμφθείς στο Κακουργιοδικείο;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Ναι. Έχω μάρτυρες υπεράσπισης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραπέμπεσαι ενώπιον του Κακουργιοδικείου το οποίο αρχίζει τις συνεδριάσεις του την 11ην προσεχούς Φεβρουαρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Αν δεν υπάρχει θεϊκή δύναμη να αναπτρέψει την ψευδομαρτυρική οργάνωση και την καταδικαστική διάθεση της δικαιοσύνης, τότε

υπάρχει η μητέρα γη που θα δικαιώσει τον καθένα μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον τρόπο που θα δικαστείς δεν θα έχεις καμιά αιτία παραπόνου.

Ο κατηγορούμενος Χριστοδούλου, επέμενε πολύ στην αθωότητά του την οποία φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αποδείξει-ή να ανατρέψει τις προσπάθειες της αστυνομίας να δείξει ότι μπόρεσε να διαλευκάνει το φόνο- και κατήλθε σε απεργία πείνας. Την ημέρα της έναρξης της δίκης του βρισκόταν ήδη στην 21η ημέρα της απεργίας πείνας, αλλά την σταμάτησε την ίδια μέρα, 11 Φεβρουαρίου 1935 προφανώς έπειτα από συμβουλή του δικηγόρου του Στ. Σταυρινάκη.

Η δίκη στο Κακουργιοδικείο κράτησε για αρκετές ημέρες κατέθεσαν δεκάδες μάρτυρες αλλά ο Χριστοδούλου που εξέτιε ποινή ισοβίων δεσμών για άλλη απόπειρα δολοφονίας επέμενε ότι ήταν αθώος. Ο ένας μετά τον άλλο οι μάρτυρες παρήλασαν μπροστά στο δικαστήριο για να αναφέρουν ότι τον είδαν ή ότι τους ομολόγησε ότι σκόπευε να σκοτώσει με περίστροφο τον Τριανταφυλλίδη, γιατί του είχε υποσχεθεί κάποιος 70 λίρες σαν αμοιβή.

Ακόμα και ο δικηγόρος του Χριστοδούλου στην προηγούμενη υπόθεση του, επιστρατεύθηκε ως μάρτυρας κατηγορίας για να καταθέσει ότι ο πελάτης του του είχε πει όπως η δολοφονία του Τριανταφυλλίδη είχε αποφασισθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είχε αποφασίσει να δολοφονήσει και άλλους.

Είπε ο συνήγορος του Χριστοδούλου στην προηγούμενη υπόθεση Μιχαήλ Μιχαηλίδης:

"Εις τας 3 Νοεμβρίου (1934) μετέβην κατόπιν προσκλήσεως εις τον αστυνομικόν σταθμόν Λευκωσίας, όπου είδα στο κελλί του τον κατηγορούμενον. Κατόπιν επί παρουσία μου έκαμεν ως ούτος νόμιμον κατά τύπους κατάθεσιν εις τον υπαστυνόμον κ. Σάββαν Παύλου.

Τέσσαρας ή πέντε ημέρας προ της 3ης Νοεμβρίου είδα τον κατηγορούμενον. Η επίσκεψις μου αύτη εις

τας φυλακάς έγινε κατόπιν οδηγιών τας οποίας έλαβα από κάποιον συγγενή του. Τον επεσκέφθην, διά να καταρτίσω την υπεράσπισιν του, διά την άλλην υπόθεσιν. Μόνον διά τον λόγον τούτον τον επεσκέφθην. Μετά 4-5 δηλαδή εις τας 3 Νοεμβρίου έλαβον ειδοποίησιν και μετέβην εις τον αστυνομικόν σταθμόν, όπου του ωμίλησα επί 3/4 της ώρας με τον κατηγορούμενον. Δεν μου είπε ο κατηγορούμενος ότι υποψιάζεται τον Παντελήν Ματθαίου ως δολοφόνον. Με ηρώτησεν ο κατηγορούμενος εάν πραγματικά θα δοθούν 1.000 λίραι εις εκείνον, ο οποίος θα κατήγγελλε κάτι διά το πρόσωπον του δολοφόνου του Τριανταφυλλίδη και και εγώ του απήντησα ότι κατά την γνώμην μου θα δοθούν. Ο κατηγορούμενος με ηρώτησεν εάν θα ετιμωρείτο διά τριετούς φυλακίσεως. Του απήντησα ότι και μόνον εάν απειράθην να δολοφονήση τον Μουκτάρην Αγ. Δομετίου, η ποινή που θα ήτο πολυ αυστηρά. Κατόπιν μου είπεν ότι ήθελε να κάμη κατάθεσιν. Το μεσημέρι έφυγα και το απόγευμα επήγα πάλιν εις τον αστυνομικόν σταθμόν τη προσκλήσει της αστυνομίας ότε και έκαμε την κατάθεσιν του ο κατηγορούμενος επί παρουσία μου.

Ετόνισα εις τον κατηγορούμενον ότι διά να τον υπερασπίσω διά την υπόθεσιν του Αγ. Δομετίου έπρεπε να πληρωθώ. Μου απήντησε ότι θα μου δώσει 300 λίρες. Εζήτησα να μάθω από που θα τες εύρισκε και τότε αυτός μου είπε: Εάν καταγγείλω τον κατηγορούμενο διά την δολοφονίαν Τριανταφυλλίδη δε θα πάρω 1000 λίρας; Του απήντησα "μάλιστα" και τότε αυτός μου διηγήθηκε μίαν ιστορίαν περί κάποιου Παντελή, ο οποίος του είχε προτείνη να υπάγουν μαζί να δολοφονήσουν τον Τριανταφυλλίδη. Επήγαν, μου διηγήθη, αλλ' όταν ο κατηγορούμενος έφθασε πλησίον της οικίας του Τριανταφυλλίδη, είπεν εις τον Παντελή να μην διαπράξη αυτό το έγκλημα. Τότε ο Παντελής του απήντησεν ότι δεν έπρεπε να κάμουν το έγκλημα. Τότε ο Παντελής απήντησε: Καλά θα πάω να δώσω ένα δέμα στον Τριανταφυλλίδη, αλλά δεν θα τον σκοτώσω". Όταν όμως ο Παντελής εμπήκεν εις την αυλήν

του Τριανταφυλλίδη, ο κατηγορούμενος ήκουσε δύο πυροβολισμούς. Τότε ήρπασε το ποδήλατον, το οποίον είχεν ακουμβήση εις τον τείχον του διπλανού σπιτιού και έφυγε.

Νομίζω ότι ο κατηγορούμενος μου είπεν ότι αυτά έγιναν κατά τας **5.30** μ.μ. ότι ο κατηγορούμενος είχε περάση από την οδό Λήδρας και ότι ο Παντελής εφορούσε αδιάβροχον. Επίσης μου είπεν ότι την νύχτα προ της δολοφονίας ο Παντελής του είχε δείξει έν περίστροφον μαύρον πλακέ".

Όταν ο κατηγορούμενος μου αφηγήθη το ανωτέρω του είπα: "Αυτό είναι έν νέον εγκλημα, διά το οποίον ούτε σε υπερασπίζω, ούτε σου δίνω συμβουλήν".

Μου απήντησεν ότι θα το πη εις τον Υπαστυνόμον κ. Σάββαν, αλλ' ότι πρώτον θέλει να πη κάτι εις εμέ το οποίον επιθυμεί να κρατηθή μυστικόν από την αστυνομίαν. Και τότε μου είπεν ότι ηθελε να ήμην παρών κατά την κατάθεσιν του διά να μη υποστή καμίαν πίεσιν".

Ο Υπαστυνόμος Σάββας Παύλου κατέθεσε στο δικαστήριον στη συνέχεια:

"Την **1ην** Οκτωβρίου **1934** ο κατηγορούμενος έκαμεν ενώπιον μου μίαν ημιτελή κατάθεσιν. Εις τας **3** Νοεμβρίου **1934**, έκαμεν ενώπιον μου δευτέραν πλήρη κατάθεσιν. Κατόπιν με παρεκάλεσε να προσκαλέσω τον δικηγόρον κ. Μιχαηλίδην. Τον προσκάλεσα κι' αυτός ήλθε και συνωμίλησεν ιδιαιτέρως μαζί του. Κατόπιν είδα τον κ. Μιχαηλίδην ο οποίος μου είπε κάτι. Την μεταμεσημβρίαν με ειδοποίησεν ο κατηγορούμενος ότι ήθελε να κάμη ενώπιον μου κατάθεσιν και πράγματι έκαμε τοιαύτην επί παρουσία του κ. Μιχαηλίδου, αφού πρώτον επέστησα την προσοχήν του εις τον Νόμον".

Ακολουθως ο μάρτυρας διάβασε την κατάθεση του κατηγορουμένου, της οποίας τα κύρια σημεία είναι τα εξής:

1ον. Οτι ο κατηγορούμενος υπήρξε κομμουνιστής.

2ον. Οτι απαρνήθηκε κατόπιν τον κομμουνισμό.

3ον. Οτι μετά την απάρνηση αυτή άκουε μαθήματα

κομμουνισμού από κάποιον Παντελή.

4ον. Οτι κάποτε παρακολούθησε τον Παντελή και τον είδε να εισέρχεται στο παρεκκλήσι του η Αγ. Φώτη και εισήλθε και αυτός. Εκεί ο Παντελής έβγαλε περίστροφο και αφού απείλησε με αυτό τον κατηγορούμενο να "μην πει τίποτε" πήρε τα χρήματα από το κουτί του Αγίου.

5ον. Οτι την ίδια ημέρα του συμβάντος του παρεκκλησίου μετέβησαν και οι δυο στον δημόσιο κήπο, όπου ο Παντελής είπε στον κατηγορούμενο ότι αποφασίστηκε να δολοφονήσουν διάφορους μεγάλους και ότι η εκάστοτε φροντίς για τις δολοφονίες αυτές θα ανετίθετο σε δύο πρόσωπα.

6ον. Μια ημέρα ο Παντελής είπε στον κατηγορούμενο, ότι αποφασίστηκε να δολοφονήσουν κάποιον. Του είπε: "Την φροντίδα την ανέλαβα εγώ, θα έρθω να σε γυρέψω από το μαγαζί του μάστρου σου, θα πάρω τον μουσαμάν (αδιάβροχο) του συντρόφου Σαββή". Όταν άναψαν τα ηλεκτρικά επέρασε από το μαγαζί ο Παντελής με ποδήλατον μ' ένα αφώτιστο μέρος και μούπε να μείνω να προσέχω το ποδήλατο. Εβγαλε ένα περίστροφο και το κύταξε. "Θα πάω εδώ στου Τριανταφυλλίδη να του δώσω αυτό το δέμα" μου είπε".

Τα στοιχεία φαίνονταν να είναι συντριπτικά εναντίον του κατηγορουμένου, ο ίδιος όμως στην κατάθεση του αρνήθηκε και πάλι τα πάντα και απέσυρε τα όσα φαινόταν ότι είχε αναφέρει από τις αποφάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Προχώρησε μάλιστα και είπε ότι τον είχε συμβουλευσει ο δικηγόρος του να αναφερθεί σε απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου.

Είπε ο Χριστοδούλου αρνούμενος όλα όσα είχαν αναφέρει οι μάρτυρες κατηγορίας:

" Είμαι **18** ετών ηλικίας και κατοικώ εν Λευκωσία από **7-8** ετών. Επαγγέλλομαι τον σιδηρουργόν. Οι τελευταίοι προϊστάμενοι μου ήσαν οι Μιχαήλ Καλόγηρος και Ιορδάνης. Δεν ευρέθηκα ποτέ εις οικονομικές στενοχωρίας. Δεν είπα ποτέ εις τον

μάρτυραν Σωτήρη Αντωνίου Μαύρον, ότι "ηύρα ένα κιλιπίρι, θα σκοτώσω τον Τριανταφυλλίδη και θα πάρω 70 λίρες από τον ιατρόν Πηγασίου". Δεν είπα εις τον ίδιον ούτε την παραμονήν του φόνου ούτε την προηγουμένην ότι "απεφάσισα να σκοτώσω τον Τριανταφυλλίδη. Την ημέραν της δολοφονίας δεν συνηντήθην με τον Σωτήρη εις το καφενεϊόν Γιαγκουλλή, ούτε του έδωκα κανένα ποδήλατο. Εις τας 12 Ιανουαρίου του 1934 (ημέραν φόνου) δεν είχα ποδήλατον, ούτε ενοικίασα. Ποτέ δεν εφόρεσα αδιάβροχον. Εις τας 14 Ιανουαρίου 1934 δεν συνηντήθην με τον Σωτήρη εις τον δημόσιον Κήπον και ούτε του είπα ότι σκότωσα τον Τριανταφυλλίδη. Η μαρτυρία του Σωτήρη είναι γενικώς ψευδής.

Δεν είπα εις τον μάρτυρα Κυπρήν Αθανάση εντός του αστυνομικού σταθμού ότι "εάν ο Σωτήρης ήρθε για μένα, με έθαψε". Το απόγευμα της 12 Ιανουαρίου 1934 δεν επέρασα από την οδό Λήδρας κρατών ποδήλατον και αδιάβροχον και δεν συνήντησα τον μάρτυρα Σάββα Λοΐζου καθ' οδόν διά να με ερωτήση εάν θέλω να έλθω μαζί μου, και εγώ να του αποκριθώ όχι. Εις τας 12 Ιανουαρίου δεν επήγα εις την οδόν Λάρνακος, είτε πεζός, είτε με αυτοκίνητον, και δεν εμπήκα εις το σπίτι του Τριανταφυλλίδη. Δεν συνηντήθην την Κυριακήν εις την κηδείαν του θύματος με τον Σάββαν Λοΐζου και είναι ψέμα ότι του είπα πως εγώ εσκότωσα τον Τριανταφυλλίδη και πως εφοβέρισα τον Σ. Λοΐζου να μην πη σε κανένα τίποτε. Η Ιστορία του γάλακτος είναι ψευδής. Δεν είπα εις τον ίδιον ότι κάποιος Βερνικές από το Βαρώσι μου έδωκε περίστροφον και δεν είπα εις τον ίδιον ότι επώλησα το περίστροφον εις κάποιον εις Σολιά. Κάποτε κατασκεύασα μίαν πιστόλα.

Και του Σ. Λοΐζου η μαρτυρία είναι ψευδής.

Ο μάρτυρας Ιωάννης Σταύρου δεν με συνήντησεν εις τας 12 Ιανουαρίου κοντά στο Νεκροταφείον με ποδήλατο, ούτε μου ωμίλησε. Δεν έδειξα εις τον μάρτυρα Γεώργιον Ιωάννου κανένα περίστροφο και ούτε του είπα πτέ πως θα σκότωνα τον Γιαννήν. Δεν

επώλησα εις τον μάρτυρα Δημήτρη Παναγή Κανένα περίστροφο και ούτε του είπα πως το περίστροφο ήτο εκείνο με το οποίο εσκότωσα τον Τριανταφυλλίδη. Δεν είπα ποτέ εις τους μάρτυρες Παντελήν Ματθαίου και Δημήτρη Χαραλάμπους ότι θα σκότωνα πλουσίους για να πάρω χρήματα.

Εις τας **5** Νοεμβρίου **1934** ήτο ωρισμένη η δίκη μου ενώπιον του Κακουργιοδικείου διά την απόπειραν δολοφονίας του μουχτάρη του Αγ. Δομετίου. Ο κ. Μιχαηλίδης ήτο δικηγόρος μου και με επεσκέφθη ες την φυλακήν **4-5** μέρες πριν από την δίκην εκείνην. Μου ωμίλησε διά την αμοιβήν του ως δικηγόρου μου εις την υπόθεσιν εκείνην. Μου είπεν ότι ήθελε **12** λίρες ως αμοιβή του διά να με υπερασπίση διά την υπόθεσιν Αγίου Δομετίου. Του απήντησα ότι θα εσυνηνοούμην με τον πατέρα μου διά το ζήτημα της αμοιβής του. Ο κ. Μιχαηλίδης δεν μου είπε ότι εάν δεν πληρωθή δεν θα με υπερασπίση.

Εις τας **2** Νοεμβρίου **1934** με ωδήγησαν από τας φυλακάς εις τον αστυνομικόν σταθμόν. Δεν εζήτησα εγώ να με πάρουν εις τον αστ. σταθμόν. Εκεί με εισήγαγαν εις ένα θάλαμον όπου ήσαν και άλλα δέκα πρόσωπα και εκάλεσαν τον μάρτυρα Δημήτρη Παναγή, ο οποίος με έδειξεν. Αυτό έγινε παρουσία των αστυνομικών κ. Ασμουρ Σέλλις και Σάββα Παύλου. Κατόπιν ήρχισεν ο κ. Σ. Παύλου να με ερωτά και εγώ απαντούσα. Δεν ετέλειωσεν η κατάθεσις μου και με ωδήγησαν πάλιν εις τας φυλακάς. Την άλλην ημέρα κατ' αίτησιν μου με επανέφεραν εις τον αστυνομικόν σταθμόν και τότε επεράτωσα την κατάθεσιν μου. Την ημέραν αυτήν συνωμίλησα εις τον αστ. σταθμόν με τον δικηγόρον κ. Μιχαηλίδην προ και μετά μεσημβρίαν. Εγώ εζήτησα και τον είδα. Είπα εις αυτόν ότι δεν είχα χρήματα να τον αμείψω διά την υπεράσπισιν μου εις την υπόθεσιν Αγίου Δομετίου και επρόσθεσα: Εχω μίαν υποψίαν διά την υπόθεσιν Τριανταφυλλίδη και θέλω να πω την υποψίαν μου εις την αστυνομίαν. Θα σου πω τι υποψιάζομαι και αφού το ανακοινώσης εις την αστυνομίαν θα ζητήσω να πληρωθής από την αστυνομίαν

διά να με υπερασπίσης εις την υπόθεσιν της αποπεύρας Αγ. Δομετίου. Του είπα ότι υπαψιάζομαι διά την δολοφονίαν του Τριανταφυλλίδη τον Παντελήν Ματθαίου. Ο κ. Μιχαηλίδης τότε μου είπεν: "Η αστυνομία δεν λαμβάνει υπ' όψιν υποψίες, θέλει θετικά πράγματα ότι π.χ. η Εκτελεστική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέδωκεν απόφασιν να γίνη η δολοφονία του Τριανταφυλλίδη και ότι εσύ έλαβες μέρος διά να βοηθήσης".

Εδιηγήθηκα τότε εις τον κ. Μιχαηλίδη ως θετικά πράγματα όσα αργότερα κατέθεσα και εις την αστυνομίαν και τότε εκείνος μου είπεν ότι η αστυνομία θα με εκαλούσεν ως μαρτυρία και θα μου έδιδε και τες χίλιες λίρες της προκηρύξεως. Του απήντησα ότι όταν θα έπαιρνα τες χίλιες λίρες θα έδιδα εις αυτόν **300** λίρες διά να με υπερασπίση εις την υπόθεσιν Αγίου Δομετίου. Το απόγευμα της ημέρας εκείνης ήλθε πάλιν ο κ. Μιχαηλίδης εις το κελλί μου και ωμιλήσαμεν. Κατόπιν ωδηγήθη ενώπιον του Υπαστυνόμου κ.

Σάββα Παύλου και τότε ενώπιον του κ. Μιχαηλίδη, έκαμα την κατάθεσιν που παρουσίασεν εις το δικαστήριον ο κ. Σ. Παύλου. Η κατάθεσις μου αυτή είναι ψευδής. Ούτε με τον Παντελήν Ματθαίου ούτε με κανένα άλλον επήγα την εσπέραν της **12** Ιανουαρίου **1934** εις το σπίτι του Τριανταφυλλίδη ούτε γνωρίζω ποίος τον επυροβόλησε. Την ημέραν εκείνην εσχόλασα από το μαγαζί του μάστρου μου Ιορδάνη όταν ανάβαν τα ηλεκτρικά και επήγα κατ' ευθείαν εις το δωμάτιον μου εις την οδόν Τριφυλλίου. Το μαγαζί του Ιορδάνη είναι πίσω από τα γραφεία της "Ελευθερίας".

Όταν έφθασα εις το σπίτι πήγα εις το δωμάτιο της θείας μου Αγγελούς. Ηλθε κατόπιν ο θείος μου και εφάγαμε μαζί. Κατόπιν ήλθαν και άλλες γυναίκες, η Βασιλού, Δημήτρη και η Κατίνα Φοίβου. Τους εδιάβασα από εφημερίδα και εις τες **9-9.30** επήγα εις το δωμάτιον μου και εκοιμήθηκα έως το πρωί".

Τον κατηγορούμενο αντεξέτασε στη συνέχεια ο Γενικός Δημόσιος Κατήγορος Ν. Πασχάλης και σε

αντίθεση με όσα είχε αναφέρει προηγουμένως, ανέφερε ότι γνωρίζει τον Παντελή Ματθαίου και ότι είχε συναντηθεί μαζί του τρεις φορές στο Δημόσιο Κήπο.

Πρόσθεσε:

Δεν είχα εργασία όταν συνηντώμην με τον Π. Ματθαίου εις τον Κήπον. Δεν τον εγούσταρα γιατί μας έλεγε πως κάποτε σταμάτησε τον διάκον της Φανερωμένης και του πήρε χρήματα. Η υποψία πως ο Π. Ματθαίου είναι εκείνος που εσκότωσε τον Τριανταφυλλίδη μου εγεννήθη όταν ήμην αυτόδικος διά την απόπειραν κατά του Μουκτάρου Αγίου Δομετίου, ολίγες ημέρες πριν κάμω την κατάθεσιν μου της 3 Νοεμβρίου εις την αστυνομίαν. Προηγουμένως δεν μου είχε γεννηθή καμμιά υποψήφια διά κανένα ως συνεχόμενον εις την δολοφονίαν του Τριανταφυλλίδη, ούτε ωμίλησα ποτέ με κανένα περί αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Αυτό το γράμμα με ημερομηνίαν 8 Ιουλίου 1934 είναι δικόν σου;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Εγγραψα αυτό το γράμμα και το απηύθυνα προς τον Νίκον Πούλλον νυν κατάδικον εις 20ετή δεσμά διά την δολοφονικήν απόπειραν κατά του μουκτάρου Αγ. Δομετίου. Αυτό μοιάζει με το γράψιμό μου, αλλά δεν είναι δικό μου. Μετ' ολίγον προσθετεί. Είναι δικό μου. Ο Γενικός Δημόσιος Κατηγορός διαβάζει την επιστολή:

"Σε παρακαλώ μάστρε Νίκο Πούλλο πες εις τον κομιστήν της επιστολής, είναι θείος μου, διά την δολοφονίαν του Τριανταφυλλίδη, όπως μου είπες και τον εκδικούμεθα έτσι. Φρόντισε όμως και είνε ήσυχος διότι εγώ θα υποφέρω όλα αφού είμαι και υπεύθυνος φρόντισε και για τον δικηγόρον Ζαννετιτίδη, όπως σου είπα. Πές του εσύ να μην περιμένης από τον πατέρα μου. Να μην νομίσης ότι είναι πλαστογραφημένα τούτα. Είναι καθαρόν γράψιμον εμένα του Σταύρου, να λάβης υπ' όψιν το μαρτύριο που θα υποφέρω εις την φυλακήν και το ξύλο που έφαγα στο χωριό για μίαν υπόσχεσιν μου και να φροντίσης πάση θυσία για την δολοφονίαν του Τριανταφυλλίδη. Μίλησε άφοβα στο θείο μου γι' αυτό για να πάρω κι εγώ αέρα. Εσύ δεν έχεις τίποτα να

πάθης"

Σταυρος χριστοδούλου

Προς τον κ. Νικον Πούλλον
Κωμοδρόμον

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Επιμένεις και τώρα ότι δεν είχες συζητήσει προηγουμένως με κανένα διά τον φονέα του Τριανταφυλλίδη;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Δεν επιμένω. Ο Νίκος Πούλλος μου είχε ειπή πως υποψιάζεται ως φονέα του Τριανταφυλλίδη τον μουκτάρην του Αγίου Δομετίου κι εγώ επίστεψα στα λόγια του.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Διατί;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Επειδή ήμην υπόδικος διά την εναντίον του απόπειραν. Δεν ενθυμούμαι διά ποίον λόγον έγγραψα εις την επιστολήν μου την φράσιν "μίλησε άφοβα στον θείον μου". Η κατάθεσις μου της 3ης Νοεμβρίου περιέχει λίγη αλήθεια.

Την τακτική να διαψεύδει τα πάντα συνέχισε μέχρι το τέλος ο κατηγορούμενος Σταύρος Χριστοδούλου. Στην όγδοη ημέρα της δίκης του και ύστερα από μια διήμερη εξέταση και από τους δικηγόρους υπεράσπισης και κατηγορίας ο Χριστοδούλου με μια έγγραφη κατάθεση του τόνιζε ότι ήσαν ψεύδη τα ακόλουθα σημεία της κατάθεσης του:

"1. Το ότι δίνονταν κάποτε σε αυτόν και σε άλλους επαναστατικά μαθήματα.

2. Το ότι μερικοί πρότειναν σε αυτόν να ενισχύσει την εργατική βοήθειαν και ότι τον πληροφόρησαν ότι μετά την παραχώρηση του από το κόμμα, το κόμμα εξακολουθούσε να τον επιτηρεί.

3. Το ότι ο Π. Ματθαίου προπαγάνδιζε στον Δημόσιο Κήπο προς τον κατηγορούμενο και τον Δημήτρη τον Κομμουνισμόν.

4. Το ότι καθήμενος ο κατηγορούμενος στο καφενείο του Γιώργου είδε διερχόμενο με αδιάβροχο τον Π. Ματθαίου και τον συνόδευσε στο παρεκκλήσι του

Αγίου Φώτη, όπου ο Ματθαίου έβγαλε περίστροφο κλπ.

5. Το ότι μετά το επεισόδιο του Αγίου Φώτη μετέβησαν στον Δημόσιο Κήπο, όπου ο Παντελής Ματθαίου ανακοίνωσεν εις τον κατηγορούμενον ότι αποφασίστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα η δολοφονία διαφόρων προσώπων και ότι η κάθε εκτέλεση θα ανατίθετο σε δυο πρόσωπα.

6. Το ότι ο Ματθαίου και αυτός είχαν συμφωνήσει να δολοφονήσουν τον Τριανταφυλλίδη και ότι και οι δύο μετέβησαν στην οδό Λάρνακος όπου ο μεν κατηγορούμενος εφύλαττε το ποδήλατο στην οδόν, ο δε Π. Ματθαίου δολοφόνησε τον Τριανταφυλλίδη.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Ωστε η ιστορία για το φόνο του Τριανταφυλλίδη την οποία αφηγήθηκε στην κατάθεση του είναι ψευδής;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Μάλστα.

Στο τέλος ο Χριστοδούλου προχώρησε και κατηγορήσε την αστυνομία μάλιστα ότι σκόπευε να τον κάμει να περαφρονήσει με τις διάφορες ενέργειες της.

ΑΡΧΙΔΙΚΑΣΤΗΣ: Γιατί κατηγορήσες τον Π. Ματθαίου;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Ετσι. Είναι ψέματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Είναι ορθό να λέγεις ότι ο κ. Μιχαηλίδης σε έβαλε να πεις στην κατάθεση σου όλη εκείνη την ιστορία;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Δεν με έβαλεν ο κ. Μιχαηλίδης, την ιστορία την είδαν υπ' όψιν μου πριν δω τον κ. Μιχαηλίδην. Ο κ. Μιχαηλίδης μου είπε μόνο να πω πως ο Παντελής Ματθαίου εξετέλεσε διαταγήν του Κομμουνιστικού Κόμματος και εγώ πήγα μαζί του να τον βοηθήσω.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ: Οτι θέλεις τώρα να πιστεύωμεν;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Δεν θέλω τίποτε. Ο σκοπός της αστυνομίας είναι να μη κάμει να παραφρονήσω.

Η δίκη κράτησε συνολικά δέκα μέρες και ο αρχιδικαστής Σερ Χέρμπερτ Στρογκ που είχε ως παρέδρους τους Αμποτ και Κράϊφ εξέδωσε την απόφαση του Κακουργιοδικείου που ήταν αθωωτική για το

Χριστοδούλου κατά πλειοψηφία. Είπε ο αρχιδικαστής αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν ήξεραν οι δικαστές τι να πιστέψουν:

"Το δικαστήριο μετά από επισταμένη μελέτη των μαρτυριών ευρόν ότι δεν αποδείχθη πέραν πάσης αμφιβολίας η ενοχή του κατηγορουμένου. Δεν υπάρχει μία ενιαία αφήγηση πριν των κινήσεων του κατηγορουμένου".